

Zondag 11 augustus 2024

voorganger ds. Ron Lafeber  
organist Luitzen Overwijk  
ouderling Tseard Kuperus  
lector Els v.d. Berg

*de grote afstand tussen God en ons*

**welkom** - de paaskaars wordt aangestoken

**zingen** (Frysk) Ps. 42 : 1, 5

we worden stil voor God

bemoediging :

vg. : onze hulp in de naam van de Heer

**allen : die hemel en aarde gemaakt heeft**

vg. : die trouw blijft tot in eeuwigheid

**allen : en niet loslaat het werk van Zijn  
handen**

groet :

vg. :

genade zij u en vrede van God onze Vader

en van onze Heer Jezus Christus

in de gemeenschap van de Heilige Geest

**allen : amen**

**zingen** (Frysk) Ps. 42 : 7

**gebed van verootmoediging**

**zingen** lied 204 : 1, 7, 8, 9

**gebed**

**schriftlezing** Jes. 6 : 1-7

**zingen** lied 405

**schriftlezing** Openb. 4

**zingen** lied 726 : 1, 6

**verkondiging**

**zingen** lied 754

**gebeden**

**youtube** *gebed voor Oekraïne*  
(the Blessing) - Light Up Worship

**inzameling van de gaven**

1<sup>e</sup> voor Vrienden van school Lyndensteyn

2<sup>e</sup> voor Ontmoetingskerk

**zingen** lied 125 Ev. Ldb.

Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft

die vol ontferming ieder troost

en alle schuld vergeeft

die al het aards gebeuren vast in handen  
heeft

*refrein*

Hem zij de glorie, want Hij die overwon

zal nooit verlaten wat zijn hand begon

Halleluja, geprezen zij het Lam

dat de schuld der wereld op zich nam

Verdreven is de schaduw van de nacht

en wie Hem wil aanvaarden

wordt eens veilig thuisgebracht

voor hem geldt ook dit wonder : alles is  
volbracht

*refrein*

Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht

dat uitstraalt van het kruis

dat eens voor ons werd opgericht

en voor ons oog verrijst een heerlijk

vergezicht

*refrein*

**zegen**