

## 2019 - Overzicht Berichtenarchief van website Ontmoetingskerk Gorredijk



### Inhoud

2019 - Overzicht Berichtenarchief van website Ontmoetingskerk Gorredijk .....	1
Fotobeleid Ontmoetingskerk Gorredijk - 6 december 2019 .....	2
Bijeenkomst om een geliefde te herdenken - 7 november 2019 .....	2
In nije Fryske bibeloersetting - 12 oktober 2019.....	3
<b>'Interkerkelijk Koor Gorredijk' werkt mee aan Korenconcert in Koepeltheater .....</b>	<b>3</b>
Muzikale middag KMVH-Friesland - 12 oktober 2019 .....	4
Terugblik 'SamenLoop voor Hoop' 21 en 22 september - 12 oktober 2019 .....	5
Open deur dienst – 3 november - 12 oktober 2019.....	7
Regiodienst 6 oktober .....	8
Kerkcafé: 4 oktober 'Een Goed Verhaal' - 11 september 2019.....	8
Kaarsenceremonie - 6 september 2019 .....	8
Oppasrooster seizoen 2019/2020 - 5 september 2019 .....	9
Bijbelkring - 1 september 2019.....	10
Doneren D.E.-punten - 1 september 2019 .....	11
Waar is onze jeugd mee bezig?...Like Visser - 1 september 2019 .....	11
Vrijwilligersavond - 1 september 2019 .....	12
Samenloop voor Hoop – update augustus - 29 augustus 2019 .....	12
Startweekend 7 & 8 september 2019 - 4 juli 2019 .....	13
Zonnewendeviering in Lippenhuizen - 20 juni 2019 .....	14
Samenloop voor Hoop – update juni - 7 juni 2019 .....	14
Terugblik Inspiratiebijeenkomst - 30 mei 2019.....	15
Datum workshop 'Troosten bij Verlies' bekend - 23 mei 2019 .....	16
Let op! Gewijzigde datum: Inspiratiebijeenkomst Jeugdwerk - 23 april 2019 .....	16
Workshop Troosten bij Verlies - 11 april 2019 .....	17
Samenloop voor Hoop - 11 april 2019.....	17
Waar is onze jeugd mee bezig – Nynke Verloop - 5 april 2019.....	18
Paas-EscapeRoom - 11 maart 2019.....	19
Kerkcafé - 11 maart 2019.....	19
Reactie kerkenraad PG. Gorredijk op de Nashville-verklaring - 24 jan 2019.....	20
Uitnodiging maaltijd van alleengaanden en/of alleenstaanden - 12 jan 2019 .....	20

### ***Fotobeleid Ontmoetingskerk Gorredijk - 6 december 2019***

Het is leuk om door middel van foto's te laten zien wie wij zijn en wat er in de gemeente gebeurt. Deze foto's kunnen bijvoorbeeld op de website, in de Lichtbron of in de digitale nieuwsbrief worden geplaatst.

Het is belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt. Er zijn wellicht mensen die niet op de foto willen. Om deze reden heeft de Kerkraad het volgende fotobeleid vastgesteld.

#### **Fotobeleid:**

Als bij speciale gelegenheden foto's worden gemaakt, wordt dit kenbaar gemaakt.

Mensen die niet of de foto willen, kunnen plaatsnemen op een daarvoor aangewezen plek in de kerk, bijvoorbeeld op de stoelen aan de linkerkant (het verlaagde deel) in de kerk.

Foto's van volwassenen en kinderen van 16 jaar en ouder die tijdens diensten, bijeenkomsten of speciale gelegenheden worden gemaakt, kunnen zonder toestemming op de website of in de nieuwsbrieven worden geplaatst.

Foto's van kinderen (tot 16 jaar) die herkenbaar in beeld zijn, worden niet zomaar geplaatst op de website. Eerst moet een van de ouders toestemming geven voor plaatsing. Denk bijvoorbeeld aan de kerstmusical. Als de ouder geen toestemming geeft, worden deze foto's niet geplaatst.

#### **Uitvoering van het beleid:**

Als er bij speciale gelegenheden foto's worden gemaakt, maken we dit kenbaar door middel van een aankondiging in bijvoorbeeld de nieuwsbrief of via de beamer.

Voor kinderen tot 16 jaar is een toestemmingsformulier waarbij voor het gebruik van de foto op de website, toestemming van een ouder wordt gevraagd.

Als mensen bezwaar maken tegen het plaatsen van een foto op de website, kunnen ze een e-mail sturen naar met het verzoek om deze te verwijderen.

Na een jaar evalueren we het nieuwe beleid. We kijken dan o.a. of de nieuwe werkwijze werkt, de aankondiging en communicatie duidelijk waren voor de gemeenteleden, er klachten of vragen waren, etc. Eventueel kunnen we het beleid daarna aanpassen.

### ***Bijeenkomst om een geliefde te herdenken - 7 november 2019***

Zondag 24 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Op deze zondag herdenken wij in de Ontmoetingskerk, de dierbaren die ons ontvallen zijn aan de dood.

Voor iedereen die een dierbare aan de dood verloren heeft, wil de Ontmoetingskerk ook op zaterdag **23 november** de deuren openen om gelegenheid bieden stil te staan bij het verlies.

Van 19.00 -20.00 is de kerk open om een kaarsje voor de overledene op te steken , zijn of haar naam op te schrijven en te luisteren naar gepaste muziek.

### ***In nije Fryske bibeloersetting - 12 oktober 2019***

De Ynterstsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst (YKFE) is dwaande mei tariedingen en fûnswerving foar in nije Fryske bibeloersetting.

Wêrom in nije Fryske bibeloersetting? Dy fan no kaam yn 1978. Sûnt dy tiid is it Frysk taalgebrûk feroare en binne der nije ynsichten ûntstien yn de bibelwittenskippen. In oersetting dy't by de tiid is, helpt mei foar te kommen dat benammen jongeren de Bibel net mear goed begripe. Dat wie yn 2010 ek de gedachte by de klassen fan Fryslân doe't dy de YKFE fregen om in nije oersetting ta te rieden. Dat kaam er doe net fan, omdat de YKFE wakker dwaande wie mei de oersetting fan it Lieteboek. Mar no is it safier.

Der is goed € 300.000 nedich en yn in perioade fan 3 jier. Dat is in protte jild, mar tagelyk is it in bytsje rekkene neffens de omfang fan it projekt.

Boppedat: de heech kwalifisearre oersetters/frisisten krije mar in lytse fergoeding foar al it wurk dat hja dogge.

Feitlik mat harren wurk sjoen wurde as frijwilligerswurk.

De stifting YKFE-FBO, de rjochtspersoan foar it projekt, is de meiwurkers dêrfoar tige erkentlik!

Net elts sjocht nut en needsaak fan in nije Fryske oersetting.

Dat wie ek sa by de oersetting fan it Lieteboek. Doe't dy der ienris wie (2015), die bliken hoe grut de belangstelling en de wurdearing wiene. Sa sil it ek gean mei de oersetting fan de Bibel, tinke wy. Boppedat, der sil de kammende jierren in protte kommunisearre wurde oer dit projekt. Net allinne mei tsjerklike fermiddens, mar ek yn de publike romte: de Bibel is ommers ien fan de fundaminten fan ús (Fryske) kultuur. Sa sil de nije oersetting bydrage oan de presinsje fan it Evangeelje yn de mienskip.

Dêrom kin de Stifting YKFE-FBO yn alle frijmoedigens in berop op jim dwaan: Stypje it projekt!

Jim bijdrage kin stoart wurde op bankrekeningnr: NL87 RABO 0362 2362 59 t.n.v.Ykfe Damwâld. Op namme fan W. Rozendal en/of D.J. de Jong ten bate fan bibeloersetting.

Mei freonlike groetnis, Lútsen Kooistra, Foarsitter YKFE-FBO

### ***'Interkerkelijk Koor Gorredijk' werkt mee aan Korenconcert in Koepeltheater***

Leeuwarden - 12 oktober 2019

Het Chr. Leeuwarder Mannenkoor Patrimonium bestaat dit jaar 85 jaar. Op vrijdag 8 november 2019 wordt hier aandacht aan besteed met een Korenconcert van de 4 koren van onze dirigent Annejaap Soldaat.

De deelnemende koren zijn:

C.L.M. Patrimonium, Leeuwarden

Interkerkelijk Koor Gorredijk

Looft den Heer, Wijnjewoude

Ta Gods Eare, Broeksterwoude

Organist: Jelle de Jong en Pianist: Ronald Postema

met medewerking van enkele instrumentalisten

Datum: Vrijdagavond 8 november 2019 om 20.00 uur.

Plaats: Koepeltheater, Vredeman de Vriesstraat 24a, Leeuwarden

De toegang is vrij! Na afloop een collecte t.b.v. de onkosten

---

### **Muzikale middag KMVH-Friesland - 12 oktober 2019**

De KMVH-Friesland\* nodigt u en jou van harte uit voor een muzikale middag. De muziek wordt gemaakt door mensen met en zonder beperking en is bedoeld voor iedereen.

Meindert Bosklopper, bekend vanwege o.a. zijn Overdagkoren, zal die middag een koor samenstellen met mensen uit de zaal! Verder treden vele mensen met en zonder beperking op.

Muziek verbindt en dat is ook precies het doel van de KMVH.

Daarom wordt deze middag georganiseerd om mensen met elkaar in contact te brengen.

En wie weet, wat daaruit voortkomt! Misschien groeit bij u of jou het idee om daar iets mee te doen in een kerkdienst of in een andere bijeenkomst.

Vandaar dat we bij deze uitnodiging ook denken aan kerkenraadsleden, aan diaconale en pastorale werkers, aan gemeenteleden en andere belangstellenden en natuurlijk aan de mensen met een beperking.

Wij vragen u/jou daarom om deze uitnodiging breed te verspreiden in uw gemeente.

Mensen die graag muziek maken of graag zingen, kerkenraadsleden, vrijwilligers in de kerk of in de zorg, iedereen is welkom! Opgave is niet nodig, wel als u/jij muziek wilt maken.

Zaterdag 2 november 2019 in De Hoeksteen aan de Middelwyk 148 te Drachten.

Aanvang: 14.00 uur Sluiting: 16.30 uur

Kom en als u/jij muziek wilt maken geef je dan vóór 11 oktober op bij de secretaris:

piethulshof@kmvhfriesland.nl tel. 0516 – 842078

Namens de KMVH-Friesland, Elske Veldhorst, voorzitter

\*De letters staan voor Kerken & Mensen met een Verstandelijke Handicap. De KMVH wil verbindingen leggen tussen kerken en mensen met een beperking. En dat doet de KMVH in de overtuiging dat zij over en weer veel voor elkaar kunnen betekenen. Kerken hebben veel te bieden en dat geldt ook voor mensen met beperkingen. Ook zij zijn mensen met gaven, waar kerken van mogen leren.

### **Terugblik 'SamenLoop voor Hoop' 21 en 22 september - 12 oktober 2019**

Voorafgaand aan de 'SamenLoop voor Hoop' vond op vrijdag 13 september de workshop 'Troosten bij verlies' plaats. Er waren meer dan 30 deelnemers: een prachtige opkomst! Tijdens de Samenloop voor Hoop was de Ontmoetingskerk zichtbaar aanwezig door middel van een bezinningstent en twee teams die meewandelden. In de bezinningstent konden mensen een kaarsje aansteken, een gesprekje aanknopen en één van de drie vespers bijwonen.

Er zijn in de tent zo'n 100 kaarsjes aangestoken, en met name in de nacht kwam een aantal mensen langs voor een gesprekje. We kijken terug op een geslaagde bijdrage vanuit de Ontmoetingskerk aan de SamenLoop voor Hoop. Zichtbaar in de samenleving en bijdragen aan een goed doel. Dat was ons doel en dat is geslaagd. We willen iedereen die op welke manier dan ook heeft meegewerkt via deze weg hartelijk bedanken! Anita, Frederik en Janine

#### Verlag team 30

Als team hebben we hier aan meegedaan wat een zeer bijzondere ervaring was. Overdag, vooral het leven vieren met muziek, prachtige mensen, saamhorigheid en daarbij het prachtige weer. In de nacht was er een zeer intense ervaring van stilte, bezinning en al die lichtjes met ontroerende teksten en tekeningen. Een zeer indrukwekkend weekend! Als team hebben we ook nog een prachtig geldbedrag bij elkaar gebracht voor het KWF.

Team 30, Samen Ontmoetingskerk.

#### Verlag team 31

Het is precies een week geleden wanneer ik dit stukje schrijf over 'SamenLoop voor Hoop'. Wij als team 31 'Hoopvol samen Ontmoetingskerk' bestaande uit Joke Visser-Haaksma, Jaap Koppert, Antje Taekema, Han Taekema, Jacqueline Hamstra, Mattie Visser, Rienk Taekema, Jorden Abma, Jurjen Cornelissen, Gea-Lisa Hoekstra-Oord, Finny Cornelissen-Holtrop, Thyden Romkema, Janet Nieuwland, Mient Kooistra, Aly van der Steege en Hanny van Drie hadden er zin in! Een aantal vergaderingen is er aan het gebeuren vooraf gegaan. Wat houdt het allemaal in, hoe kom je aan sponsorgeld, willen we een kraam? Zo ja, wat willen we verkopen of juist niet? Mooie ideeën werden er aangedragen. En zo kwam het tot de verkoop van eigengemaakte jam, zoetzure courgette, en appelmoes. Gea, Aly en Hanny hadden bezems en vegers met blik

beschilderd in de Friese vlag. Dat zag er prachtig uit! Verder kregen we een aantal zelf gehaakte babyknuffels en kleertjes. Gea had snijplankjes, pollepels en bordjes met een brandtechniek bewerkt. En niet te vergeten nog de jongens/meisjes-geboortewijzer voor in de tuin. Genoeg leuke dingen vonden wij!

Verder zou het makkelijk zijn dat er een schema kwam om zo de tijden te verdelen wanneer we willen en kunnen lopen. Dit heeft Jorden voor ons in elkaar geknutseld! En het werkte perfect! Jurjen heeft er voor gezorgd dat er een actiepagina werd aangemaakt met het doel om € 1000 aan sponsorgeld binnen te halen. Zou dit niet te hoog gegrepen zijn? Na de laatste vergadering waren we er helemaal klaar voor.

Zaterdag 21 September om 11:00 stond de kraam klaar en van alle kanten kwamen teamleden met spullen aansjouwen. Brant en Jeldert met de tent die we achter de kraam hebben geplaatst, als onze 'thuisbasis'. De gezelligheid was begonnen! Samen tent bouwen, kraam inrichten, stoelen en tafels in de tent. Koffie, thee en niet te vergeten de overheerlijke zelfgemaakte cup-cakejes (en nog iets...) van Joke. Onze kraam stond er pico bello bij! We hadden de kraam nog niet eens open of de eerste belangstellenden waren er al voor de vegers!

Om 14 uur startte de 'SamenLoop voor Hoop' met een woordje van de voorzitter en de burgemeester. En rond kwart over twee begonnen we aan onze 24-uurs loop. Met de eregasten/survivors voorop. Best een kippenvel moment. Ondertussen ging de verkoop aan onze kraam best goed! Ik kreeg na twee uren mijn wisselgeld alweer terug. En dat was zo'n € 110,00. Niet slecht! En er werd nieuwe voorraad jam gehaald.

Verschillende artiesten zorgden voor een goede sfeer om te lopen en om aanwezig te zijn op het terrein. Maar zeker ook het mooie weer zorgde ervoor dat iedereen het naar z'n zin had. En het wandelde prettig.

Zelf ben ik om 18 uur naar huis gegaan. Even eten, voetjes languit om vervolgens weer met volle energie er voor te gaan. Ik zou weer gaan lopen van 2 tot 4 uur. Maar kon m'n team niet zolang alleen laten. Elkaar supporteren en aanmoedigen hoorde er ook bij! Dus ging ik om 21 uur weer naar onze 'thuisbasis'. Daar bleek er al voor € 400 verkocht te zijn. Tijd om dit in te leveren zodat dit bij onze actie pagina kon worden opgeteld!

Om 22.30 uur was het tijd geworden voor de kaarsencereemonie. Indrukwekkend en voor velen emotioneel om stil te staan bij de ziekte kanker. Alle mensen die er mee te maken hebben of mee te maken hebben gehad. Er werden fakkels gedragen en na een ronde lopen in een ijzeren hart geplaatst. Heel bijzonder. Om 1:00 uur speelde de laatste band waarna het 'silence disco' was. Dit hield in dat je als wandelaar een koptelefoon kon halen waar muziek op te horen was. Voor Janet en mij was dit niet nodig, we hadden genoeg te kletsen en te genieten van de stilte om ons heen. Om 3 uur stond Hanny klaar om met ons mee te lopen. En nog geen half uur later stond ook Jaap klaar. Jaap zou vanaf 4 uur lopen maar kon niet langer meer wachten (hihihi). Wat een gezelligheid! En

plotseling stond Brant langs de kant. Was om 3 uur zijn bed uitgekomen, speciaal om ons aan te moedigen! Maar ook Gea en Teake met hond stonden langs de route om 3 uur! Elke keer wanneer we langskwamen ging er weer een gejuich op! Zo gezellig! Super! Wat een saamhorigheid! Om 4 uur mochten Janet en ik stoppen. En ik was best moe dus een extra rondje zat er niet meer in voor mij, pff... Brant is toen ook naar huis gegaan, want hij zou om 10 uur vetrekken om mee te doen aan de Dam tot Dam loop... Ongelofelijk!!

Zondag kwam ik rond 12:30 uur weer op het terrein en bij de kraam bleek er nog eens voor € 230 verkocht te zijn! Ook dit werd naar de evenemententrailer gebracht, zodat het nog meegeteld kon worden voor de eindstand van het weekend. Verder kregen we een gedeelte van het collectegeld van deze ochtend. De andere helft ging naar team 30 'Samen Ontmoetingskerk'.

Om 13.40 uur zijn we met het hele team de laatste rondjes gaan lopen. We kregen allemaal een gladiool waar we trots mee rond liepen. Trots, omdat we dit toch maar even hadden volbracht. Maar ook trots omdat we een heel fijn weekend met z'n allen hebben gehad. Ons team bestond uit een verscheidenheid van mensen. Waarvan we elkaar niet eens goed kenden. En wat krijg je dan mooie verhalen wanneer je met iemand wandelt die je eigenlijk niet kent... Een Top Team!

En toen was het 24 uur later, 14:00 uur, de ontknoping van het opgehaalde sponsorgeld. De spanning werd opgebouwd...Het resultaat is/was € 142.188,00! Een super bedrag! Ons doel van € 1000 is ruim overschreden! Als eindresultaat kan ik vertellen dat we € 4400 hebben opgehaald! Super blij mee!! En ja, dan de boel weer afbreken. Het ging vlot en met nog genoeg enthousiasme. Voldaan is ieder weer zijn eigen weg gegaan!

Groetjes, Jacqueline Hamstra

---

### ***Open deur dienst – 3 november - 12 oktober 2019***

Op 3 november is er een "interactieve" Open Deur Dienst om 10 uur in de Ontmoetingskerk.

Ruurd Walinga, bekend van christelijk cabaret, zal voorgaan in een dienst waarvan begin en eind ingevuld staan en waarin u mag meebeslissen hoe de dienst verder verloopt.

Titel van deze dienst/ voorstelling: 'ik zou maar thuisblijven'

Wat zijn voor u de ingrediënten van kerkzijn en geloof?

Hebt u wel eens gedacht: als ik God was dan...

Wat zou u beslissen als u de baas was? Laat u verrassen.

---

**Regiodienst 6 oktober****Regionale kerkdienst****Zondag 6 oktober****Aanvang: 10.00 uur****Ontmoetingskerk**  
Schansburg 3, Gorredijk*M.m.v. de voorgangers uit de regio  
en het zangduo Eaglefield*[www.raadvankerkengorredijk.nl](http://www.raadvankerkengorredijk.nl)**Kerkcafé: 4 oktober 'Een Goed Verhaal' - 11 september 2019**

Vrijdag 4 oktober is het eerste kerkcafé van het nieuwe seizoen. Ben je tussen de 20 en 45 jaar, dan ben je van harte welkom!

Deze avond gaan we verder met het thema van het startweekend 'Een Goed Verhaal'. Welk Bijbelverhaal vind jij een 'goed verhaal'? Waardoor spreekt het verhaal je aan?

Vanaf 19.30u kun je binnenlopen, we starten om 19.45u. En zo rond 21.00u komen de hapjes en de drankjes op tafel.

Zien we je dan?

Finny en Janine

**Kaarsenceremonie - 6 september 2019**

Wilt u ook meedoen met de kaarsenceremonie tijdens de Samenloop voor Hoop? Hoe werkt het?



Doneer 5 euro voor een kaarsenzak, je mag deze zak naar jouw wens inkleuren, beschilderen, voorzien van een tekst of een boodschap...wat je maar wilt.

Als je de zak voor 20 september weer inlevert zorgt de organisatie er voor dat er een kaars in komt en langs de route wordt geplaatst. Deze loop vindt plaats in de groene long in Gorredijk op 21 en 22 september. 's Avonds worden al deze kaarsen aangestoken en daarna wordt de kaarsenceremonie gestart.

Een ceremonie waarbij de eregasten de baan opgaan en een ronde lopen. Hierna volgen de wandelaars die gedurende de nacht omringd zijn door een zee van licht en hoop. Er lopen 2 teams van de Ontmoetingskerk mee.

Startzondag kunt u een kaarsenzak kopen, u kunt deze bij de Action weer inleveren of bij Finny Cornelissen.

### **Oppasrooster seizoen 2019/2020 - 5 september 2019**

9-feb	Linda Hooisma
16-feb	
23-feb	
1-mrt	Marielle de Jong
8-mrt	Linda Hooisma
15-mrt	Nynke Verloop
22-mrt	
29-mrt	wel oppas
5-apr	Marielle de Jong
12-apr	Linda Hooisma
19-apr	Nynke Verloop
26-apr	
3-mei	Linda Hooisma
10-mei	Nynke Verloop

17-mei	Marielle de Jong
24-mei	
31-mei	
7-jun	Marielle de Jong
14-jun	Linda Hooisma
21-jun	Nynke Verloop
28-jun	
5-jul	Linda Hooisma

### **Bijbelkring - 1 september 2019**

In de eerste week van oktober starten we de Bijbelkring weer.

Dit seizoen willen we de brief van Jacobus met elkaar lezen. Een brief die sterk de nadruk legt op 'de werken van het geloof': als je gelooft, moet je het ook laten zien. Geloof zonder werken is voor hem een dood geloof.

Luther vond dat er in de brief teveel de nadruk op de werkheiligheid wordt gelegd en noemde Jacobus "*een strooien brief*".

Laten we die strooien brief dan maar eens gaan lezen en kijken wat Jacobus nu precies schrijft en bedoelt.

Er zal weer een dinsdagmorgengroep en een woensdagavondgroep zijn die parallel aan elkaar lopen. Dus kunt u een keer niet op de morgen dan kunt u aanschuiven op de avond en andersom.

De data voor 2019 :

- dinsdag 22 oktober 10.00 uur
- woensdag 23 oktober 19.45 uur
- dinsdag 12 november 10.00 uur
- woensdag 13 november 19.45 uur
- dinsdag 10 december 10.00 uur

– woensdag 11 december 19.45 uur

R.L.

---

### ***Doneren D.E.-punten - 1 september 2019***

De meesten van ons drinken koffie misschien DE-koffie.

Zou u misschien de DE-punten willen inleveren voor de voedselbank? Momenteel kunnen de punten ingeleverd worden bij Blokker tegen pakken DE-koffie dat is dus voor de voedselbank ideaal.

De punten kunnen worden gedeponereerd in de boxen, die al in de kerk staan voor producten voor de voedselbank.

Bij voorbaat hartelijk dank!

Met vriendelijke groeten, uw diaconie

---

### ***Waar is onze jeugd mee bezig?...Like Visser - 1 september 2019***

Hoi, ik ben Like Visser, ik ben 18 jaar oud en woon in Gorredijk.

Afgelopen jaar heb ik examen gedaan voor het VWO op het Bornego College in Heerenveen en volgend jaar ga ik de academische pabo doen in Groningen. Dit houdt in dat ik op twee verschillende scholen les krijg, omdat het ook twee studies zijn.

De vakken van de pabo ga ik volgen op NHL/Stenden en de vakken voor Pedagogische Wetenschappen krijg ik op de RUG.

Voor ik aan de opleiding mocht beginnen, moest ik één dag stage doen op een basisschool, nu kwam het natuurlijk erg van pas dat mijn moeder ook juf is – Joke Visser, want ik kon nu handig een dagje meelopen bij mijn moeder in de klas. Dit vond ik ontzettend leuk en gezellig, hierdoor krijg ik dus alleen maar meer zin in mijn nieuwe studie!

Naast dat ik natuurlijk gewoon naar school ging heb ik de afgelopen jaren ook op een musicalopleiding in Sneek gezeten, genaamd MUZT.

Deze opleiding duurde 4 jaar en we repeteerden elke vrijdagavond en vaak ook nog in het weekend. We kregen daar elke week les in dansen, zingen, acteren en tappen en begonnen in januari met het repeteren voor de musical die dan rond april opgevoerd werd in Theater Sneek.

In mijn 4 jaar heb ik meegespeeld met de musicals: Mary Poppins, Petticoat, Spamalot en in het laatste jaar de musical SHREK waarin ik de rol van Oger Fiona mocht vertolken. Dit was een superleuke ervaring, want niet veel mensen kunnen zeggen dat ze van top

tot teen groen geschminkt met een 'dikmaakpak' en een prachtige jurk aan voor honderden mensen hebben mogen optreden. Helaas is MUZT na vier jaar echt aan een eind gekomen, toch hoop ik dat ik wellicht in Groningen nog een leuke nieuwe uitdaging kan vinden en misschien nog ergens met een musical mee kan spelen, zodat ik het dansen, zingen en acteren niet helemaal hoeft te missen.

---

### **Vrijwilligersavond - 1 september 2019**

#### **Avond voor vrijwilligers en belangstellenden en voor iedereen die het leuk vindt**

Jaap Sake Heeringa uit Dokkum is een organist die fantastisch kan improviseren op het orgel. Hij heeft geweldige improvisaties gemaakt over alle Bijbelse scheppingsdagen. Dit concert is inmiddels bijna 40 keer (!) ten gehore gebracht in verschillende kerken en de luisteraars zijn zonder uitzondering zeer enthousiast. Naast deze improvisaties is er ook samenzang met liederen die vanzelfsprekend ook over de schepping gaan. De liederen zullen op de beamer worden getoond!

Hieronder een deel van een recensie van een vorige keer.

*Op iedere dag volgt een improvisatie van de organist. Aanwezigen herkennen de dag, de nacht, sterren, planten, vissen, vogels en kruipende dieren in een prachtig orgelspel. Dan de zesde dag; "wat was God blij dat de wereld bestond!". Jaap Sake Heeringa trakteert de aanwezigen op een geweldig stuk muziek. In een prachtige cadans beweegt het publiek mee in de vreugde die het uitstraalt!*

Ontmoetingskerk Gorredijk –26 oktober, aanvang 19.30 uur

Wees welkom, het is werkelijk een belevenis om mee te maken.

Noteer deze datum alvast in uw agenda!!

---

### **Samenloop voor Hoop – update augustus - 29 augustus 2019**

#### **Teams Ontmoetingskerk**

Inmiddels zijn er 30 mensen die mee gaan lopen in de Samenloop voor Hoop. We hebben 2 teams samengesteld en aangemeld. De teams van de Ontmoetingskerk zijn team 30 en 31 van de 43 teams die zich hebben aangemeld voor de Samenloop voor Hoop.

#### **Bezinningsruimte**

De bezinningsruimte zal tijdens de Samenloop voor Hoop tegenover kapsalon Avenue staan. We hebben inmiddels voldoende vrijwilligers om de bezinningstent te bemensen. Fantastisch! Verder zoeken we nog sterke mannen en vrouwen die zaterdagochtend 21 september willen helpen met het opbouwen van de bezinningstent, en zondagmiddag 22 september willen helpen met afbreken en opruimen. Hiervoor kun je je aanmelden bij

Frederik de Vries. Of kom zaterdag 21 september tussen 9.00u en 12.00u even langs bij de bezinningstent.

### **Sponsoring**

Het doel van de Samenloop voor Hoop is om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. In de hal van de Ontmoetingskerk staat een collectebus waarin u uw gift (contant) kunt doneren. Een andere mogelijkheid is om de teams wandelaars van de Ontmoetingskerk te sponsoren door je gift digitaal te doneren. Beide teams hebben hiervoor een actiepagina aangemaakt.

Bezoek één van deze websites en klik op 'doneer nu'. Met iDeal kun je een gift overmaken en zo de teams sponsoren.

[Klik hier voor sponsoring Team 30](#)

[Klik hier voor sponsoring Team 31](#)

En tenslotte kun je sponsoren in een aantal praktische zaken.

Wie wil een cake bakken voor zondagochtend 22 september? Na de dienst is er koffie drinken en we hopen te kunnen genieten van een aantal zelfgebakken cakes. We zoeken 10 mensen die een cake willen bakken. Aanmelden kan bij Anita Veenstra:

[baveenstra@ziggo.nl](mailto:baveenstra@ziggo.nl) Verder zijn we t.z.t. op zoek naar spullen voor inrichting van de bezinningsruimte. Meer informatie hierover vind je begin september op de (digitale) nieuwsbrief en de website van de Ontmoetingskerk.

## **Startweekend 7 & 8 september 2019 - 4 juli 2019**

De startweekendcommissie is alweer druk bezig met de voorbereiding van het startweekend, met als thema:

*"Een goed verhaal"*

**Zaterdagmiddag** beginnen we met een fietspuzzeltocht voor jong en oud, kun je niet meefietsen dan is er in de kerk van alles te doen, met een hapje en een drankje. **s 'Avonds** staat er een broodje hamburger of knakworst voor u klaar, daarna begint de bonte avond, voorbereid door de CJV. Als u een leuke act wilt doen (max. 5 min.) kunt u zich opgeven via een opgavelijst die binnenkort verschijnt op het bord in de kerk, of u belt even met Rienk (06-13497309) of Linda (06-40345294). De opbrengsten van het rad van fortuin van deze avond zal gaan naar de Samenloop voor Hoop. Op de **zondag** gaan we na de dienst samen koffie drinken, er is ook even gelegenheid voor een puzzelwandeling. Dan sluiten we het weekend af met een gezamenlijke maaltijd, hiervoor komt ook een opgavelijst of bel met Finny (06-40087575). We hopen u allemaal te ontmoeten!

Hier nog even een duidelijk overzicht van het programma:

*Zaterdag 7 september 2019*

15:30 uur – Fietspuzzeltocht of Triviant/bijbelquiz

-Einde van de middag: Broodjes knakworst/hamburger eten

19:30 uur – Bonte avond

*Zondag 8 september 2019*

– 09:30 uur – Startdienst

– Aansluitend Koffie/thee drinken

– Aansluitend Puzzelwandeling

– Gezamenlijke Lunch

### **Zonnewendeviering in Lippenhuizen - 20 juni 2019**

Op zondag 23 juni wordt om 19.30 uur in de Piperskerk van Lippenhuizen een oecumenische zonnewendeviering gehouden.

Het midzomerfeest wordt ook wel lithafeest genoemd. Litha betekent balans vinden tussen water en vuur. En zoals in de winter de kortste dag wordt geassocieerd met de geboorte van Jezus, wordt in de zomer de langste dag geassocieerd met de geboortedag van Johannes de Doper, Sint Jan. Waarom Johannes de Doper? Omdat hij zei (m.b.t. Jezus en zichzelf) “Hij moet groeien, ik moet afnemen”.

Ons leven is als het ware een afspiegeling van wat wij in de natuur zien; vol zijn en leeg zijn, vreugde en verdriet, donker en licht, groei en afname, inademing en uitademing. Het moment dat we hierin kunnen ontspannen is, zo zou je kunnen zeggen, als de stilstand voor de wende. Het moment dat er even niets is, het moment van vol-ledig zijn. Het moment tussen de in- en de uitademing. Zoals we na elke inspanning ook weer rust nodig hebben.

In een meditatieve viering waarbij we de orde van het Schotse eiland Iona volgen staan we stil bij deze elementen uit de natuur en uit ons leven.

Deze kerkdienst sluit aan bij de Keltische traditie, waar de natuur een grote rol speelt.

In deze viering spelen natuurlijke elementen als licht en duister, vuur en water, stilte en meditatie een belangrijke rol.

Bent u nieuwsgierig geworden? Kom dan langs om 19.30 uur in de Kerk van Lippenhuizen en vier samen met ons de langste dag.

### **Samenloop voor Hoop – update juni - 7 juni 2019**

#### **Team Ontmoetingskerk**

Er zijn 20 mensen die mee gaan lopen in de Samenloop voor Hoop. Hiermee kunnen we 2 teams samenstellen. Fantastisch!

Voor de wandelaars is er woensdag 12 juni om 19.30u een informatiebijeenkomst in de Ontmoetingskerk geweest.

Heb je je nog niet aangemeld, maar wil je wel meelopen, dat kan. Mail dan Anita (baveenstra@ziggo.nl).

### **Bezinningsruimte**

We zoeken meer vrijwilligers voor de bezinningsruimte. In deze bezinningsruimte hoef je maar één ding te doen: er zijn.

Op dit moment hebben 6 vrijwilligers zich aangemeld. Dit is te weinig om de bezinningsruimte 24 uur te kunnen bezetten in tweetallen. Wat zou het mooi zijn als we als kerkelijke gemeenschap hier 24 uur kunnen zijn en deelnemers en lopers een moment van bezinning gunnen. Help je mee dit mogelijk te maken, door je aan te melden als vrijwilliger? Mail Anita: baveenstra@ziggo.nl

### **Sponsoring**

Het doel van de Samenloop voor Hoop is om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Vanaf zondag 9 juni staat in de hal van de Ontmoetingskerk een collectebus waarin u uw gift kunt doneren. Een andere mogelijkheid om de teams wandelaars van de Ontmoetingskerk te sponsoren. Hier volgt later meer informatie over.

En tenslotte kun je sponsoren in een aantal praktische zaken. Denk hierbij aan een cake bakken, uitlenen van spullen voor inrichting van de bezinningsruimte. Ook hierover later meer informatie.

---

### ***Terugblik Inspiratiebijeenkomst - 30 mei 2019***

Maandag 27 mei hebben we een inspirerende bijeenkomst gehad over het kinder- en jeugdwerk in de Ontmoetingskerk. Met zo'n 15 ouders, vrijwilligers in het kinder- en jeugdwerk en de jeugdraad hebben we gesproken over:

- activiteiten voor kinderen en jongeren
- kinderen en jongeren in de kerkdienst
- verwachtingen van ouders over de inhoud van de activiteiten
- communicatie over activiteiten
- het belang van contact met leeftijdsgenoten

Het was een geslaagde en gezellige avond!

En hoe nu verder?

De jeugdraad komt in juni nog een keer bij elkaar om de ideeën te verzamelen en om te zetten in concrete actiepunten. In september organiseren we nog een bijeenkomst voor ouders om samen de actiepunten uit te voeren en (nieuwe) activiteiten voor te bereiden.

Heb je interesse om bij deze bijeenkomst aan te schuiven? Geef dit dan door aan Finny (peterenfinny@kpnmail.nl) of Janine (janinevanderkooi@gmail.com), dan houden we je op de hoogte.

---

### **Datum workshop 'Troosten bij Verlies' bekend - 23 mei 2019**

De workshop Troosten bij Verlies zal plaatsvinden op vrijdag 13 september 2019. Inloop is vanaf 17.00u met soep en broodjes, en de workshop begint om 18.00u en zal duren tot ongeveer 21.00u.

De workshop is bedoeld voor de vrijwilligers in de bezinningstent tijdens de Samenloop voor Hoop, en ook vrijwilligers uit de wijkteams, bezoekdames en – mannen, ouderlingen, pastorale medewerkers zijn van harte welkom.

#### **Aanmelden**

Aanmelden voor de workshop kan tot 1 juni a.s. bij Anita Veenstra – [baveenstra@ziggo.nl](mailto:baveenstra@ziggo.nl). De workshop gaat door bij voldoende deelname.

#### Inhoud van de workshop

Tijdens de workshop wordt er gesproken over; Wat is troosten en hoe doe je dat? Als een ander verdriet heeft, om wat voor reden dan ook, dan wil je troosten. Alleen heb je vaak de vraag; hoe doe je dat en wat helpt echt? Ieder mens maakt verliezen mee; het meest ingrijpende verlies wat we kennen is het overlijden van een dierbare. Maar ook verlies van gezondheid, huwelijk, werk en idealen zijn verliessituatie waarbij je een steuntje in de rug kunt gebruiken. Hoe ben jij nu dat steuntje voor die ander? Hoe verhoudt het verdriet van die ander zich tot je eigen verdriet (wat je zelf meedraagt)?

---

### **Let op! Gewijzigde datum: Inspiratiebijeenkomst Jeugdwerk - 23 april 2019**

In verband met de Avondvierdaagse en de Europese Verkiezingen op donderdag 23 mei, is besloten de inspiratiebijeenkomst te verplaatsen.

De inspiratiebijeenkomst vindt nu plaats op maandagavond 27 mei.

Deze inspiratiebijeenkomst is bedoeld voor alle vrijwilligers van het jeugdwerk, ouders van onze jeugd en andere belangstellenden een inspiratiebijeenkomst.

We willen inspiratie opdoen voor het jeugdwerk en brainstormen over activiteiten voor het nieuwe seizoen 2019-2020.

We willen gezamenlijk het avontuur aangaan: Wat zien we gebeuren bij onze jeugd? En hoe willen en kunnen we met hen onderweg blijven?

Koffie en thee staat klaar op maandag 27 mei om 19.30 uur. Kom je ook?

Ron, Finny, Antje en Janine

---



### **Workshop Troosten bij Verlies - 11 april 2019**

Tijdens de [Samenloop voor Hoop](#) zal er vanuit de Ontmoetingskerk een bezinningsruimte opgezet worden. In deze bezinningsruimte willen we open staan voor de verhalen van de deelnemers en/of bezoekers die even een moment van stilte of juist een luisterend oor nodig hebben tijdens de 24 uur durende loop. Tijdens de voorbereidingen zijn we in kennis gekomen met een training “Troosten bij verlies, hoe doe je dit?”

Tijdens deze training wordt er gesproken over; Wat is troosten en hoe doe je dat? Als een ander verdriet heeft, om wat voor reden dan ook, dan wil je troosten. Alleen heb je vaak de vraag; hoe doe je dat en wat helpt echt? Ieder mens maakt verliezen mee; het meest ingrijpende verlies wat we kennen is het overlijden van een dierbare. Maar ook verlies van gezondheid, huwelijk, werk en idealen zijn verliessituatie waarbij je een steuntje in de rug kunt gebruiken. Hoe ben jij nu dat steuntje voor die ander? Hoe verhoudt het verdriet van die ander zich tot je eigen verdriet (wat je zelf meedraagt)? Op al deze vragen krijg je antwoord en krijg je tools om hoe hiermee om te gaan. Deze training duurt ongeveer 3 uur en vindt plaats op een avond in september in de Ontmoetingskerk. Wij denken dat deze training veel kan betekenen voor onze vrijwilligers; met name uit de wijkteams, bezoekdames en – mannen, ouderlingen, pastorale medewerkers. Bij voldoende deelname kan deze training doorgaan. **Opgeven kan tot 1 juni a.s..** Heb je hiervoor belangstelling, stuur dan een mail naar [baveenstra@ziggo.nl](mailto:baveenstra@ziggo.nl)

### **Samenloop voor Hoop - 11 april 2019**

Op zaterdag 21 september vanaf 12.00 uur tot zondag 22 september 12.00 uur wordt er in Gorredijk de Samenloop voor Hoop georganiseerd. [Samenloop voor Hoop](#) wordt het hele jaar door op verschillende plaatsen in Nederland georganiseerd waaronder dit jaar twee keer in Fryslân. Tijdens deze loop staan we stil bij kanker, bij het verliezen van familie en/of vrienden door kanker, we vieren dat een familielid of een bekende de ziekte heeft overwonnen enz. En de lopers laten zich sponsoren, waarmee geld opgehaald wordt voor onderzoek naar kanker. Hoe meer onderzoek er kan worden gedaan, des te eerder kunnen we deze vreselijk ziekte allemaal overwinnen en daarvoor is veel, heel veel geld nodig.

Er wordt tijdens deze 24 uur een hoop georganiseerd zoals muziekoptredens, een braderie en verschillende ceremonies. Tijdens de nachtelijke uren verlichten kaarsenzakken met een persoonlijke boodschap het parcours. Wij als kerk willen graag meewerken aan deze loop en gaan o.a. een bezinningsruimte inrichten. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe het exacte programma er uit gaat zien, maar we zoeken al wel vrijwilligers.

**Je kunt op verschillende manieren meedoen. Hoe?**

1. Je bent een paar uur aanwezig als aanspreekpunt in de bezinningsruimte. Mensen die binnenlopen kunnen je aanspreken, omdat ze een kaarsje aan willen steken, een gesprekje of misschien een gebed willen. Hiervoor kun je je opgeven per mail [baveenstra@ziggo.nl](mailto:baveenstra@ziggo.nl) of een telefoontje naar Anita Veenstra-Hoogstra 0513 462248 (tussen 18.00 en 19.30 uur)
2. Je kunt samen met anderen, als team, meedoen als loper. Je loopt een uur of langer en wordt afgelost door een teamgenoot. Zou het niet fantastisch zijn om als gemeente van de Ontmoetingskerk ook 1 of meerdere teams samen te stellen en gezamenlijk geld op te halen voor dit belangrijke doel? Hiervoor kun je je opgeven per mail [baveenstra@ziggo.nl](mailto:baveenstra@ziggo.nl)
3. Of misschien heb je de moed en doorzettingsvermogen om 24 uur als individuele loper te lopen. Geweldig! Hiervoor kun je je opgeven op de site van [Samenloop voor Hoop](#).

We hopen er samen een hoopvolle en indrukwekkende Loop van te maken!

Frederik de Vries, Janine van der Kooi en Anita Veenstra.

---

### **Waar is onze jeugd mee bezig – Nynke Verloop - 5 april 2019**

#### **Waar is onze jeugd mee bezig?**

Ik ben 17 jaar en woon samen met mijn ouders, zus en broertje in Gorredijk.

Op dit moment zit ik in het tweede schooljaar van mijn 3-jarige MBO opleiding 'Manager Ondernemer Horeca' op het ROC Friese Poort te Drachten.

In het eerste jaar heb ik stagegelopen in de bediening bij Hotel- Restaurant Van der Valk in Wolvega.

Hier heb ik een erg leuke tijd gehad!

Na het eerste jaar afgerond te hebben met een bedieningsexamen, heb ik begin van mijn tweede jaar stagegelopen in de keuken bij restaurant Het Spijshuys in Boornbergum.

Wederom heel leerzaam en ook dit heb ik succesvol afgesloten met een keukenexamen.

Op dit moment ben ik bezig met een leidinggevend examen en ben ik voor volgend jaar op zoek naar een nieuwe stageplaats. Dit keer een stage van een half jaar bij de Front-office. Juist omdat het een langere periode-stage is, zonder dat we tussendoor naar school toe hoeven, kan ik mijn stageplaats verder van huis zoeken. Het lijkt me leuk omdat dat ook weer een hele nieuwe uitdaging is.

Naast school vind ik het erg leuk om met vriendinnen af te spreken, gitaar te spelen en te skiën. Ook werk ik in de horeca bij Grand Café- Restaurant De Graancirkel.

**Paas-EscapeRoom - 11 maart 2019**

Zit jij in groep 6, 7 of 8? Doe dan zaterdag 13 april mee aan de Paas-EscapeRoom. Het mysterieuze verhaal speelt zich af rond de arrestatie van Jezus. Help jij mee het mysterie op te lossen?

**Paas-EscapeRoom**

Help jij mee het mysterie rondom de arrestatie van Jezus op te lossen?

Wanneer?	Zaterdagavond 13 april
Hoe laat?	van 19.00uur tot 21.00 uur
Waar?	Jeugdzaal, Ontmoetingskerk



[www.ontmoetingskerkgorredijk.nl](http://www.ontmoetingskerkgorredijk.nl)

**Kerkcafé - 11 maart 2019**

Vrijdag 12 april is er weer kerkcafé. Ben je tussen de 20 en 45 jaar, dan ben je van harte welkom!

Deze avond gaan we, net zoals de vorige keer, het spel 'Kaarten op tafel' doen. Door middel van vragen en beeldkaarten gaan we in gesprek over diverse onderwerpen.

Vanaf 19.30u kun je binnenlopen, we starten om 19.45u. En zo rond 21.00u komen de hapjes en de drankjes op tafel.

Zien we je dan?

---

### **Reactie kerkenraad PG. Gorredijk op de Nashville-verklaring - 24 jan 2019**

Begin januari kwam een Nederlandse vertaling van de Nashville-verklaring naar buiten. Het zal weinig mensen ontgaan zijn.

Een aantal orthodox-protestanten wilden hiermee uiteen zetten tegen wat zij zien als de tijdgeest wat hùn standpunt is t.a.v. huwelijk, homoseksualiteit en transgenderisme.

Er ontstond veel ophef. Het manifest leek een duidelijk waardeoordeel uit te spreken, ging voorbij aan de worsteling die mensen met zichzelf kunnen hebben (gehad). Homoseksualiteit is niet naar Gods bedoeling, je mag er dan ook zeker niet naar leven.

De tekst van het manifest suggereerde ook dat het mogelijk is om van deze gevoelens te genezen. Velen voelden zich hierdoor ontkend in wie zij zijn.

De scriba van de generale synode van de Prot. Kerk in Nederland, ds. de Reuver, deed een verklaring uitgaan waarin hij hiertegen duidelijk stelling nam :

*De Prot. Kerk in Nederland spreekt geen waardeoordeel uit over de seksuele geaardheid van haar leden noch over het huwelijk of andere levensverbintenissen*

*De Nashville-verklaring is theologisch eenzijdig en gesloten en pastoraal onverantwoord.*

*In november jl. heeft de generale synode van de Protestantse Kerk uitgesproken dat in de kerk van Jezus Christus ieder mens als beeldrager van de Schepper, aangeraakt door de liefde van Christus, van harte welkom is en zich thuis mag voelen.*

Hij schrijft ook :

*Dit gesprek is sowieso niet gediend met verklaringen en statements over en weer, maar komt alleen verder als het op een veilige manier gevoerd wordt op de plek waar het thuishoort, namelijk in de gemeente. Het kan alleen in een open houding waarin ruimte is voor ieder om zich uit te spreken en gehoord te worden.*

Als kerkenraad van de Ontmoetingskerk willen we de woorden van ds. de Reuver van harte onderstrepen en duidelijk maken dat iedereen, ongeacht geaardheid of gender, zich bij ons veilig mag voelen en als volwaardig lid deel uitmaakt van onze gemeente.

---

### **Uitnodiging maaltijd van alleengaanden en/of alleenstaanden - 12 jan 2019**

Beste mensen

Binnenkort organiseren wij als diaconie weer een maaltijd voor alleengaanden/alleenstaanden van alle leeftijden en alle gezindten.

Op zondag 17 februari bent u vanaf 16.30 uur welkom in de Ontmoetingskerk. U kunt uzelf opgeven en u mag ook iemand uit uw omgeving meenemen. Dit hoeft niet iemand van de Ontmoetingskerk te zijn!

Er worden opgaveformulieren uitgedeeld in de kerk op enkele zondagen in januari/februari. Aanmelden graag vóór 12 februari

Heeft u geen opgaveformulier, dan kunt u zich ook telefonisch opgeven bij Sippy Bouma 463597 of Alie Prins 464158.

Met vriendelijke groet van de diaconie.

---