

2020 - Overzicht Berichtenarchief van website Ontmoetingskerk Gorredijk



Inhoud

2020 - Overzicht Berichtenarchief van website Ontmoetingskerk Gorredijk	1
Penvrienden - 30 december 2020	3
Kerkdiensten alleen online - 18 december 2020	4
Eindejaarscollecte 2020 (t.b.v. jeugdwerk) - 7 december 2020.....	4
Lijstduwers TOP 2000 gezocht - 7 december 2020	6
Kerkcafé: 11 december Jezus (her)kennen - 30 november 2020	6
Kinderdienst: Liedjes oefenen voor de kerstfilm - 30 november 2020	6
Kerstchallenge 19 december - 28 november 2020	7
Kerstproject Kinderdienst - 26 november 2020	7
Met carols naar Kerst - 25 november 2020	8
Gezinsdienst 6 december - 24 november 2020.....	8
Een kaarsje branden - 14 november 2020	9
Terugblik kinderdienst 1 november - 3 november 2020.....	9
Kinderdienst: Uitnodiging ticket - 3 november 2020	10
Ron's blog: De voorbeeld-mol - 28 oktober 2020	10
Gebruiksplan vastgesteld - 28 oktober 2020	10
Protestantse Lezing 2020: premier Rutte over het goede leven - 21 okt 2020	11
Kinderdienst 18 oktober 2020 - 15 oktober 2020.....	11
Van de Kinderdienst: terugblik zondag 4 oktober - 8 oktober 2020	11
Terugblik jeugddienst - 4 oktober 2020.....	12
Advies mondkapjes - 2 oktober 2020	12
Van de kinderdienst - 1 oktober 2020.....	12
Bevestigings- en afscheidsdienst 27 september - 24 september 2020	13
Foto collage Startzondag - 21 september 2020.....	13
Wat inspireert voorganger Ds. Hasper - 21 september 2020	13
Jeugddienst – Goochelen in de kerk - 16 september 2020	14
Startzondag – Het goede leven - 30 juni 2020	15
Ontmoetingskerk online in de Sa! - 25 juni 2020	15
Kerkdiensten - 18 juni 2020.....	15
Kinderen geven het licht door - 18 juni 2020	16
Kinderdienst 21 juni - 18 juni 2020.....	16

Kinderdienst 14 juni - 11 juni 2020.....	17
Dienst in beeld en geluid - 5 juni 2020.....	17
Kinderdienst 31 mei - 28 mei 2020.....	18
Kerkdiensten in juni - 20 mei 2020	18
Kinderdienst 24 mei - 20 mei 2020.....	19
Startzondag – het is zover! - 16 september 2020.....	20
Beleefroute – Wat gaan we beleven? - 9 september 2020	21
De kinderdienst begint weer! - 9 september 2020	21
Gemeenteavond 17 september - 8 september 2020	21
Gemeenteavond 17 september - 8 september 2020	22
Beleefroute – een tipje van de sluier	22
Ron's blog: Vakantie – leeg - 31 augustus 2020.....	23
Aanmelding beleefroute Startzondag - 22 augustus 2020	24
Reservering voor kerkdiensten op 23 en 30 augustus! - 13 augustus 2020.....	25
blog – Zingen is gevaarlijk ! - 3 juli 2020	26
Kinderdienst 5 juli - 1 juli 2020	27
Kinderdienst 17 mei - 14 mei 2020.....	28
Kinderdienst 10 mei - 6 mei 2020	28
Kinderdienst 3 mei 2020	29
Virtueel Koffiedrinken 30 april 2020	29
Van de kinderdienst - 30 april 2020.....	30
Nog een paastak - 16 april 2020	31
Van de kinderdienst - 16 april 2020.....	31
Terugblik PaasChallenge 2020 - 15 april 2020.....	32
Zendingscollecte 23 februari 2020 - -9 april 2020	33
Van de kinderdienst - 7 april 2020.....	33
Palmpasentak - 2 april 2020.....	34
PaasChallenge voor de jeugd (10-17 jaar) - 1 april 2020	35
Kerkdiensten tot 1 juni via Kerkomroep - 26 maart 2020	35
Bereikbaarheid Kerkomroep - 26 maart 2020	36
Palmpaastakken maken - 26 maart 2020	36
Kinderdienst 29 maart - 26 maart 2020	36
Kinderdienst (22 maart) 19 maart 2020	37
Kerkdienst via Kerkomroep - 19 maart 2020	38
Bestel nu uw Huispaaskaarsen - 27 februari 2020	38
Heilige hutspot 2020 - 23 februari 2020	38

Voedselbank – 15 maart - 23 februari 2020	39
Uitnodiging voor de gemeenteavond - 23 februari 2020.....	40
Top 2000 dienst 29 maart - 23 februari 2020.....	40
Talantdienst 22 maart - 23 februari 2020.....	41
Bij de jeugddienst op 1 maart.....	41
Gezinsdienst 26 januari - 17 januari 2020.....	42
Stichting Big Brain Project – Kenia - 16 januari 2020	42
Open Deur Dienst op 2 februari.....	44
Vrouwen Project / RNF / Naaiatelier Nepal - 11 januari 2020	44
Project Togo: Februari 2017-2020	45

Penvrienden - 30 december 2020

In deze coronatijd zijn vele activiteiten en ontmoetingen weggevallen.

Maar er is wel behoefte aan contact.

Dat contact is voor sommige ouderen misschien wel moeilijker dan voor anderen.

Omdat ze misschien wat huiverig zijn voor direct contact, niet goed thuis zijn op sociale media en niet altijd even goed overweg kunnen met de computer.

Zij zijn opgegroeid in een tijd waarin je brieven schreef aan (pen)vrienden en familie.

Daarom is het idee ontstaan om mensen die daar behoefte aan hebben aan elkaar te koppelen als penvrienden. Die koppeling gebeurt door een coördinator.

Als dit u wat lijkt kunt u dat kenbaar maken en uw naam zal dan worden doorgegeven aan de coördinator. Deze coördinator zal een gesprek met u hebben om u wat beter te leren kennen en zo te weten te komen waar uw interesses liggen.

Het streven is om deelnemers aan elkaar te koppelen die elkaar nog niet (kunnen) kennen. Dus over dorpsgrenzen heen.

Vervolgens schrijven de deelnemers elkaar een brief, waarin ze iets over zichzelf vertellen. Die eerste kennismakingsbrieven zijn anoniem (dus zonder vermelding van naam en adres) en worden verstuurd via de coördinator.

Hierna vindt een tweede gesprek met de coördinator plaats. Willen de beide briefschrijvers doorgaan met het contact dan laat de coördinator het los en spreken zij zelf af elkaar regelmatig een brief te schrijven.

Bij de start van dit project zal de coördinator een geestelijk verzorger van Sichtpunt Friesland zijn.

Hebt u hiervoor belangstelling, geef het door aan

ds. Ron Lafeber, tel. 856771, hij/zij zal uw naam doorgeven aan de coördinator.

Kerkdiensten alleen online - 18 december 2020

Helaas heeft de kerkenraad moeten besluiten dat vanaf komende zondag de kerkdiensten alleen nog online zijn, zonder kerkgangers. Hoe spijtig we dat ook vinden, zeker ook gelet op de komende feestdagen, we voelden ons toch genoodzaakt dit besluit te nemen.

De overheid heeft deze week strenge maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het corona-virus in te dammen. Nederland is 'in lockdown'.

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) alsook de landelijke kerk, alsook de classis Friesland hebben de kerken en gemeenten dringend geadviseerd om ook hun verantwoordelijkheid te nemen en gebruik te maken van de mogelijkheid om kerkdiensten alleen digitaal uit te zenden.

Heel veel winkels zijn dicht, mensen mogen maar twee andere mensen thuis ontvangen, horeca, restaurants zijn dicht en dan kom je wel met 30 mensen samen in de kerk. Welk signaal geef je als gemeente af als je er toch voor kiest om tijdens de lockdown open te blijven?

Daarom dit besluit om de komende kerkdiensten zonder gemeenteleden te houden en deze alleen via kerkomroep en youtube uit te zenden. Dit geldt al voor zondag 20 december as.

We hadden, juist gelet op het maximum aantal van slechts 30 mensen, besloten om op kerstavond twee diensten te houden zodat juist met Kerst toch nog wat meer mensen de kerkdienst zouden kunnen bijwonen.

Helaas zijn we door de werkelijkheid van de maatregelen alweer ingehaald.

We betreuren dat zeer, maar we menen toch dat we dit besluit moesten nemen. Dit besluit zal in ieder geval gelden t/m zondag 17 januari

Eindejaarscollecte 2020 (t.b.v. jeugdwerk) - 7 december 2020

Deze keer is de eindejaarscollecte bestemd voor het jeugdwerk in onze gemeente.

De jeugd heeft de toekomst. En vooral in deze tijd beseffen we ons hoe onzeker de (nabije) toekomst is. Hoe fijn is het dan om als kind, puber, jongere te ervaren dat je er mag zijn. Gewoon zoals je bent. Dat je mag weten dat God van je houdt en met je meegaat op je levenspad. Om die zekerheid te hebben. En hoe fijn is het om een groepje vriend(inn)en om je heen te hebben, die je regelmatig ziet en spreekt. Dat is wat we de kinderen en jongeren in de Ontmoetingskerk willen bieden: ontmoeting met God en ontmoeting met leeftijdgenoten.

Door de coronacrisis is het onzeker hoe dat er precies uit zal komen te zien in 2021 en daarna. We moeten vertrouwen op de maatregelen die onze overheid neemt. Maar we gaan elkaar sowieso ontmoeten; hetzij in de kerk, hetzij online, hetzij elders.

Plannen en activiteiten

Met de Kinderdienst gaan we verder zoals we nu opgestart zijn. Om de week is er op zondagochtend een gezellige, creatieve en leerzame ochtend voor de kinderen.

De kinderen uit groep 6, 7 en 8 ontmoeten elkaar 1x per maand op zaterdagavond voor Club. De pubers (12-15 jaar) ontmoeten elkaar ook 1x per maand in het PUBercafe. Dit café wordt geleid door leden van de CJV (18+). Zolang de kinderen en jongeren gewoon naar school gaan, zetten we dit kinder- en jeugdwerk ook voort met bijeenkomsten in de Jeugdzaal.

Verder is er catechisatie voor 16+, en komt de CJV (18+) regelmatig bijeen. Tenslotte is er voor de 'oudere jeugd' kerkcafé, 1x in de 2 maanden op vrijdagavond. Afhankelijk van de maatregelen vindt dit online plaats, in de kerk, of bij iemand thuis.

Daarnaast hopen we het komende jaar weer een paar bijzondere jeugd- en gezinsdiensten neer te zetten. En we sluiten aan bij een aantal activiteiten van YMCA (playbackshow, survival) en JOP (PaasChallenge, Sirkelslag, Kliederkerk).

Opbrengst eindejaarscollecte

Elke bijeenkomst brengt, vooral in deze tijd, extra aandacht en kosten met zich mee. Denk aan: knutselmateriaal, versnaperingen en drinken, PR-materiaal, (gast)sprekers inhuren, deelname aan externe activiteiten (YMCA, JOP). Met uw gift maakt u het kinder- en jeugdwerk van de Ontmoetingskerk mede mogelijk!

U kunt uw gift overmaken op banknummer **NL33 RABO 0322 9847 26** t.n.v. CvK van de protestantse gemeente Gorredijk. Wilt u als bestemming vermelden: **Jeugdwerk**.

(U ontvangt geen acceptgiro's meer, zoals u gewend was).

Alvast bedankt.

Namens alle vrijwilligers in het kinder- en jeugdwerk,

Marielle de Jong en Janine van der Kooi

Jeugdouderlingen

Lijstduwers TOP 2000 gezocht - 7 december 2020

Op zondag 27 december is er weer een TOP 2000 dienst. De trouwe TOP 2000 luisteraars weten waarschijnlijk dat er ook een TOP 2000 cafe is. Daarin is elke aflevering een lijstduwer te zien die een nummer uit de TOP 2000 promoot om die om nr. 1 te krijgen.

Dit jaar zijn wij ook opzoek naar lijstduwers voor elke generatie. Is er een nummer uit de [TOP 2000](#) (lijst wordt half december bekend) met een speciale boodschap of waar jij een mooie herinnering of een goed verhaal bij hebt? Laat het ons dan weten. Deze verhalen willen we graag als input gebruiken bij de dienst. Je kunt contact opnemen met ds. Ron Lafeber (rmlafeber@home.nl of telefonisch (0513-)856771) of mail naar jeugd@ontmoetingskerkgorredijk.nl

De complete Top 2000 wordt donderdag 17 december onthuld. Vanaf 10 december kan je op Staatieindetop2000.nl checken of jouw favorieten dit jaar in de lijst staan.

Kerkcafé: 11 december Jezus (her)kennen - 30 november 2020

Vrijdag 11 december is er weer kerkcafé! Deze keer houden we het kerkcafé online. Het thema is 'Jezus (h)erkennen'. Alle 'oudere jeugd' (20+, 30+ en 40+) is van harte welkom. Vanaf 19.45u kun je online binnenlopen, we starten om 20.00u. En zo rond 21.00u

komen de hapjes en de drankjes op tafel (al moet je dat deze keer zelf doen).

Wil je meedoen? Stuur een mailtje naar jeugd@ontmoetingskerkgorredijk.nl en je ontvangt de link waarmee je kunt deelnemen.

Kinderdienst: Liedjes oefenen voor de kerstfilm - 30 november 2020

We gaan de liedjes opnemen op 13 december. Dit doen we na de kerkdienst omdat we dan uit volle borst kunnen zingen. Het duurt maximaal 20 minuten en we starten meteen na de dienst!

Liedje 1 : Maria schrik niet

Dit liedje doen we niet helemaal we doen hem tot 0.42.

Liedje 2: ik ben jozef timmerman**Liedje 3: in een stalletje****Liedje 4: ga je mee op zoek**

Liedje 5: knoop het even in je oren

Kerstchallenge 19 december - 28 november 2020**Het geheim van
het Icoon**

zonder 'room'.

Het verhaal

Milou is als tiener op reis geweest naar Vynnyky in Oekraïne. Ze heeft daar met haar jeugdgroep geholpen om een jeugdinternaat te bouwen. Hoewel de reis leuk en inspirerend was, is ze erg geschrokken van de armoede waarin kinderen leven.

Op de laatste dag van haar reis kwam ze in een klooster, waar ze een kado mee kreeg voor haar eigen kerk. Het was een ikoon van Maria. Helaas was het niet in de beste staat. Het was in vier delen uiteengevallen en moest thuis worden gerepareerd. Help Milou het geheim van het Icoon te ontcijferen.

Doe je mee?

Meld je dan aan door een email te sturen naar jeugd@ontmoetingskerkgorredijk.nl voor zaterdag 12 december. Je hoeft niet alleen mee te doen, je mag ook met je gezin meedoen. Dus ouders, broers en zussen, jullie zijn ook van harte welkom om *Het geheim van het Icoon* op te lossen.

[Flyer KerstChallenge 2020Download](#)

Kerstproject Kinderdienst - 26 november 2020

Op 29 november start de Kinderdienst met het kerstproject. Bekijk hier het filmpje:

Met carols naar Kerst - 25 november 2020

In de vier adventsweken vóór Kerst zal er iedere woensdagavond (2, 9, 16 en 23 december) om 19.00 uur een drietal 'Christmas carols' te horen zijn vanuit de Ontmoetingskerk, Gorredijk via www.kerkomroep.nl

Christmas carols zijn kerstliederen die traditioneel in de tijd rond Kerst gezongen worden. In de Engelstalige landen is deze traditie heel sterk, maar niet alleen daar. Frankrijk en Duitsland kennen die traditie en ook in Nederland komt het steeds meer voor dat op een zondag voor Kerst een zangmiddag met christmas carols wordt gehouden.

Iedere woensdag in advent zullen er drie liederen beluisterd kunnen worden, vooraf wordt bij ieder lied een korte toelichting gegeven.

De uitzending begint om 19.00 uur, maar het is ook mogelijk om het later via [kerkomroep](http://kerkomroep.nl) terug te kijken en te beluisteren.

Gezinsdienst 6 december - 24 november 2020

'Wie ben jij?' Dat is het thema van de gezinsdienst op 6 december, tweede advent. Het gaat over Johannes de Doper. De dienst start om 9.30u.

Er is geen kinderoppas, maar alle kinderen zijn welkom in de dienst. Er is een speelbox aanwezig. Wil je die gebruiken voor je kleintje, laat het dan weten bij het aanmelden.

Waar ben jij op 6 december?

Kom je in de kerk? Reserveer dan je plekje door te mailen naar opgave@ontmoetingskerkgorredijk.nl en neem de envelop mee naar de kerk. Voor gezinnen zijn er tafels in de zaal waar aan geknutseld kan worden. Doe je vanuit huis mee? Schakel dan [Kerkomroep](http://kerkomroep.nl) op tijd in.

Interactief

Tijdens de dienst kun je foto's maken van dat wat je thuis aan het maken bent. Stuur deze foto's op, dan laten we ze aan het einde van de dienst zien via de beamer. Wie weet zie je je eigen foto terug via kerkomroep!

Envelop

Als het goed is, krijg je (als je op de basisschool zit) dit weekend een envelop thuis met spullen die je nodig hebt voor de gezinsdienst. Heb je op 29 november nog niets ontvangen en wil je graag meedoen, stuur dan een mailtje naar jeugd@ontmoetingskerkgorredijk.nl.

Een kaarsje branden - 14 november 2020

Zondag 22 november is in de protestantse kerken de zondag dat we het kerkelijk jaar afsluiten voordat de Adventstijd (de weken voor Kerstmis) begint. Deze zondag wordt in veel kerken gebruikt om de overledenen van het afgelopen jaar te herdenken. Dit jaar is het anders. We kunnen niet met zijn allen bij elkaar komen. Maximaal 30 personen is de norm. Daarom is de gedachtenisviering dit jaar alleen voor familie van de overledenen die genoemd gaan worden. Toch willen we wel stilstaan bij het verlies van dierbaren. Niet alleen binnen de kerkgemeenschap maar zeker ook daarbuiten zijn zoveel mensen die de behoefte voelen een overledene te herdenken. Als symbool daarvoor steken we vaak een kaarsje aan.



Zaterdag 21 november willen we iedereen, lid van de Ontmoetingskerk of niet, die er behoefte aan heeft, de gelegenheid bieden om een kaarsje aan te steken. De Ontmoetingskerk aan Schansburg is dan open van 15.00 uur tot 19.00 uur. Natuurlijk houden we rekening met de regels rond Corona, mondkapje, 1,5 meter enzovoort.

Als alternatief bieden we u ook de mogelijkheid om ons een kaarsje aan te laten steken, omdat u zelf niet kunt of wilt komen.

Dit kunt u aanvragen via de mail gedenk@ontmoetingskerkgorredijk.nl of door te bellen tijdens de openingstijd van de kerk naar 0513 462491. Wij steken dan een kaarsje voor u aan en hangen de naam van de overledene in onze “gedachtenisboom”.

Deze zal blijven staan tijdens de dienst op 22 november. Deze dienst is te zien en te horen live of later via kerkomroep.nl.

Kinderen die een werkstukje of tekening willen maken vanwege een indringende gebeurtenis dit jaar mogen deze ook inleveren bij de Ontmoetingskerk tijdens openingstijd of in de brievenbus.

Terugblik kinderdienst 1 november - 3 november 2020

Wat hebben jullie mooie dingen gemaakt!

Kinderdienst: Uitnodiging ticket - 3 november 2020

Bestel je ticket door een e-mail te sturen naar kinderdienst@ontmoetingskerkgorredijk.nl voor a.s 15 november!

Ron's blog: De voorbeeld-mol - 28 oktober 2020

In de bijbel worden dieren de mens wel eens ten voorbeeld gesteld.

Bijvoorbeeld in Spreuken 6, ver 6 : de luie mens kan een voorbeeld nemen aan de mieren, die altijd ijverig zijn, altijd werken in de zomer om voorraden aan te leggen zodat ze de winter door kunnen komen.

Misschien moeten wij in deze corona-tijden ook een voorbeeld nemen aan sommige dieren. Want steeds weer blijkt er een groep mensen te zijn die al die maatregelen maar niks vindt en zich er dan ook niet aan houdt. Nu heb ik het niet over de mensen die wel eens een 'Grapperhausje' uithalen : die onnadenkend en onbedoeld de corona-regels niet volgen, nee, mensen die zich willens en wetens de regels aan hun laars lappen.

Eerdere jaren schreef ik in het kerkblad over de mollen in mijn tuin. Eén molshoop vind ik niet zo erg, twee ook nog niet, maar als je geen maatregelen neemt ziet je tuin er binnen de kortste keren uit als een maanlandschap. Was mijn ervaring. Daarom ben ik de afgelopen twee jaar, vooral met hulp van buiten, (maar wel binnen onze gemeente) met succes de strijd aangegaan: de mollen waren verdwenen. De tuin was mol-vrij.

Maar dit jaar, begin maart, wat zag ik achter in de tuin : een molshoop !

Nee, hè ? dacht ik, niet weer ! Moet ik wéér de strijd aangaan.

Maar toen brak corona uit.....het land ging in lockdown. En sindsdien heb ik geen molshoop meer gezien, geen mol is meer aan de oppervlakte verschenen.

Is dat niet frappant?

Daarom, vrij naar Spreuken 6, vers 6:

“ga naar de mollen, onwillige Nederlander, kijk wat zij doen en word wijs”

zelfs de mol houdt zich aan de anderhalve meter !

Ron

Gebruiksplan vastgesteld - 28 oktober 2020

Voor de Ontmoetingskerk is een gebruiksplan vastgesteld. Het plan is opgesteld door het College van Kerkrentemeesters en goedgekeurd door de Kerkenraad. In het plan wordt beschreven hoe wij als gemeente bijdragen aan het terugdringen van de

verspreiding van het coronavirus. Als kerk willen we daar onze verantwoordelijkheid in nemen.

In het gebruiksplan worden de inrichting, organisatie en procedures beschreven tijdens de zogenoemde controlefase van de coronacrisis.

Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch willen we in het kader van het terugdringen van de verspreiding van het virus ons houden aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid en de vanuit het landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen. Meer informatie lees je op de pagina over het [Gebruiksplan en de coronamaatregelen](#).

Protestantse Lezing 2020: premier Rutte over het goede leven - 21 okt 2020



Op 31 oktober – Hervormingsdag – houdt minister-president Mark Rutte online de Protestantse Lezing. Vanuit zijn protestantse levensovertuiging staat hij stil bij de vraag: ‘Is een goed leven een perfect leven?’ De lezing is onderdeel van een online festival over het goede en mislukte leven. Dit festival wordt

georganiseerd door de Protestantse Kerk.

Tijdens het festival wordt stilgestaan bij het ‘gekmakende streven naar perfectie’, bij zelfkritiek en zelfcompassie, bij overgave en genade. En uiteraard zal de huidige coronacrisis ook niet ongenoemd blijven. De vraag is ten slotte: ‘Kunnen we 2020 als een mislukt jaar beschouwen?’

Zaterdag 31 oktober | 20.30 uur-22.00 uur | livestream via www.protestantsekerk.nl

> [Lees meer](#) op de website van PKN.

Kinderdienst 18 oktober 2020 - 15 oktober 2020

Hey allemaal hebben jullie er weer zin in? a.s zondag 18 oktober is er weer kinderdienst! Ben je benieuwd wat we gaan doen? Bekijk dan dit filmpje!

Van de Kinderdienst: terugblik zondag 4 oktober - 8 oktober 2020

Afgelopen zondag ging het over Psalm 1, over goed leven en daarbij mogen groeien als een boom aan het water. We hebben zelf blaadjes gemaakt met dingen die wij verstaan onder goed leven en in een grote boom geplakt. Daarnaast is er nog veel meer geknutseld.

Kinderdienst 4 oktober - 7 oktober 2020

Terugblik jeugdienst - 4 oktober 2020

Was je erbij? Stond je misschien zelfs op het podium naast de goochelaar? Een bijzondere dienst was het.

Goochelaar [Elmar Hofstee](#) nam ons mee aan de hand van goocheltrucs door de chaos van het leven. Hij liet ons af en toe even stilstaan bij een bijbel tekst. Meestal van Salomo wiens wijze woorden nog steeds van toepassing zijn.

We waren stil en we hebben gelachen. We waren verbaasd en we hebben genoten van deze inspirerende dienst.

Elmar liet een glas met blauw en rode vloeistof voor onze ogen weer helder worden en liet ons inzien dat de donkere kant van ons, onze fouten en minder goede dingen, door Jezus zijn schoon gewassen.



Advies mondkapjes - 2 oktober 2020

Gelet op de nieuwe maatregelen van de regering verzoeken wij je vriendelijk maar dringend om bij binnenkomst en bij het verlaten van het kerkgebouw een mondkapje te dragen. Deze kan af wanneer je op je plek zit.

Van de kinderdienst - 1 oktober 2020

dit gaan we a.s zondag doen

Bevestigings- en afscheidsdienst 27 september - 24 september 2020

In de dienst op 27 september 2020 worden er ambtsdragers bevestigd en herbevestigd. Ook nemen we dan afscheid van de aftredende ambtsdragers.

Bevestiging als wijkouderling:

- Bonnie Wouda-Jansma
- Wietze Kooistra
- Brant en Joke Visser-Haaksma, in duo functie

Bevestiging als jeugdouderling;

- Mariëlle de Jong

Bevestiging als diaken:

- Tilly Kooyker en
- Catharina van Dijk worden bevestigd als diaken.

Herbevestiging als ouderling scriba: Bart van der Steege

We nemen afscheid van:

- wijkouderling Anneke de Boer-de Vries
- jeugdouderling Finny Cornelissen-Holtrop
- de diakenen Rennie de Boer en Sippy Bouma
- de pastoraal medewerkers Hanneke van der Wijk,

Agatha Reijenga-van der Tol, en Hanny van Drie-Spruijt.

Foto collage Startzondag - 21 september 2020

We hebben een prachtige Startzondag gehad. In totaal hebben ruim 50 deelnemers de route gelopen en 20 vrijwilligers zijn druk geweest met het begeleiden van de activiteiten. We hebben heel wat beleefd. Het fantastische weer heeft ook bijgedragen een mooie start van het seizoen. Hier een paar beelden van wat we beleefd hebben.

Op Kerkomroep kun je de [terugblik](#) bekijken.

Meer foto's van de activiteiten zijn te vinden op de [ledenpagina](#).

Wat inspireert voorganger Ds. Hasper - 21 september 2020

“Hoewel geloof en kerk in mijn jonge jaren iets vanzelfsprekends was, heb ik er nooit over na gedacht om predikant te worden. Maar er was wel een vraag die mij al jong bezig hield: als er maar één God is, en één ware religie, namelijk het Christendom, hoe komt

het dan dat het zo oneerlijk verdeeld is in de wereld? Waar je in geloof hangt tenslotte voor een heel groot deel af van waar je wiegje heeft gestaan. Het voelde zo oneerlijk.

Die nieuwsgierigheid bracht mij tenslotte bij de theologie, de vergelijkende godsdienstwetenschappen werd mijn onderwerp. We maakten kennis met schriftloze volken, natuurgodsdiensten, de Antieke godsdiensten van de Grieken en de Romeinen, de Islam uiteraard, maar vooral de Indische godsdiensten interesseerden mij. Ik herkende er veel in van wat in het Christendom ook belangrijk is en tegelijk zijn de verschillen levensgroot, met reïncarnatie en een enorm leger aan goden in plaats van de Ene.

Ik studeerde niet om dominee te worden, maar om mijn vragen beantwoord te krijgen. En toch bracht juist deze weg mij op het pad van het predikantschap, op de weg van wat ik als mijn roeping ben gaan leren herkennen. Juist in andere religies, vooral in het Boeddhisme kwam ik antwoorden op het spoor. Antwoorden die voor mij nog regelmatig een bron van inspiratie zijn voor het werk wat ik mag doen.”

Op 8 oktober vertel ik u daar graag meer over.

Een hartelijke groet,
Dingena Hasper

Datum: Donderdag 8 Oktober 2020

Plaats: Het Trefpunt, Schoterlandseweg 74, 8454 KG Mildam

Tijd: 20.00 uur

Leiding: Ds. D. Hasper

Bijdrage: € 3,-

Contactpersoon: Mw. T. Nijzing

Opgave: tinynijzing@hotmail.com (tel. 0513 – 542073)

Jeugddienst – Goochelen in de kerk - 16 september 2020



Op 4 oktober staat er een jeugddienst gepland onder leiding van goochelaar Elmar Hofstee. De voorstelling [Rust in de chaos](#) is een jeugd voorstelling die gericht is op de beleving van jongeren. De voorstelling duurt 40 minuten en is zeer geschikt voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Bekijk [hier een filmpje](#) over de voorstelling.

We leven in een maatschappij wat continu een beroep ons doet. Bij jongeren is dat niet anders en misschien nog wel meer.

Of het nu gaat om school, werk, sport, vrienden, muziek of socialmedia er komt veel op hen af. Veel dingen trekken de aandacht! Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ons persoonlijk leven met God niet onder gesneeuwd word door alle impulsen van buitenaf. Hij hoort op nummer één te staan!

Er is deze zondag ook kinderdienst.

[Bekijk hier de flyer](#)[Download](#)

Startzondag – Het goede leven - 30 juni 2020



Op **zondag 20 september 2020** is het startzondag. Dat duurt nog even maar we zijn alweer met de voorbereidingen begonnen. In een beetje aangepaste vorm willen we toch met elkaar het nieuwe seizoen starten.

We hebben ervoor gekozen de activiteiten op zondag te houden aansluitend aan de startdienst. Het thema is “*Het goede leven*”. *Wat je vanuit het geloof kunt zeggen, is dat het goede leven ook alles met God te maken heeft. Hij maakt het leven goed. Niet in de zin van succesvol of moreel beter, maar je leven – met alle vreugde en verdriet – wordt in een ander kader gezet. Het licht van God, het licht van vergeving, valt over jouw leven*”.

Aansluitend aan de startdienst is er daarom een Beleefroute. Tijdens die route valt er van alles te beleven voor jong en oud. We gaan ‘samen’ op pad. Letterlijk als huishouden of in kleine groepjes gaan we de verschillende activiteiten beleven. Figuurlijk gaan we als gemeente op pad naar een nieuw seizoen en bouwen we samen iets op. Aan het eind van de dag komen we weer samen om de beleving van die dag met elkaar te delen.

Zet de datum vast in de agenda en houd de nieuwsbrief in de gaten. Eind augustus zullen we meer laten weten over de inhoud en hoe je je kunt aanmelden.

Ontmoetingskerk online in de Sa! - 25 juni 2020

In de **Sa!** van afgelopen week staat een artikel over de (online) kerkdiensten in de Ontmoetingskerk in deze tijd. Ook op de [website van de Sa!](#) en via Facebook kunt u het artikel lezen.

Kerkdiensten - 18 juni 2020

U kunt zich opgeven om een kerkdienst mee te vieren !

Met ingang van 5 juli mogen 100 mensen de kerkdienst meemaken. Wel zal te allen tijde de anderhalve-meter-regel in acht moeten worden genomen. Daardoor kunnen in de Ontmoetingskerk slechts zo’n 60 mensen de dienst mee maken. De richtlijnen geven

verder aan dat er niet gezongen mag worden omdat dat de meeste kans op besmetting geeft. In de dienst zullen dus alleen liederen via youtube te beluisteren zijn.

Mensen die bij elkaar horen kunnen in de kerk naast elkaar zitten.

Doordat iedereen zich van te voren moet opgeven, weten we wie er komen en kunnen we voor hen stoelen reserveren naast elkaar, maar anderhalve meter van de overige stoelen.

Verder : er zal een looproute worden aangegeven waarlangs de kerkgangers de kerk inkomen en er via een andere weg weer uit gaan. U wordt geacht **bij gezondheidsklachten niet aan de kerkdienst deel te nemen**. Van overheidswege wordt verwacht dat wij bij de ingang u vragen naar uw gezondheid. Daar zal iemand staan die u de weg zal wijzen en zij/hij zal ook uw handen ontsmetten

Verder wordt u gevraagd zelf ook alle regels in acht te nemen.

U moet zich van te voren opgeven. Dat kunt u doen voor de zondagen in de maanden juli en augustus. Geeft u ook aan op welke zondag(en) u misschien niet kunt.

We zullen proberen het zo goed mogelijk te verdelen.

Omdat nu de diensten met beeld worden uitgezonden en we ook de privacy-regels moeten volgen zal u gevraagd worden of u er bezwaar tegen hebt dat u in beeld komt. In dat geval zult u een bepaalde zitplaats in de kerk toegewezen krijgen, buiten beeld.

Geeft u zich op bij ds. Ron Lafeber :

via de mail rmlafeber@home.nl of telefonisch **(0513)856771**

Kinderen geven het licht door - 18 juni 2020



Vanuit de kinderdienst is de gedachte ontstaan om in deze moeilijkere tijden toch het licht door te geven, samen met de kinderen van de club en kinderdienst.

Veel kinderen hebben meegedaan.

We willen iedereen graag bedanken voor het meedoen aan het licht doorgeven. Het filmpje is af en het resultaat mag er wezen!

[Je kunt het filmpje hier bekijken.](#)

Kinderdienst 21 juni - 18 juni 2020

Vogel in Gods Hand

Lezen: Matteüs 10:16-33

De leerlingen van Jezus zijn een beetje bang. Waarom? Moeten de kinderen wel eens iets doen dat ze spannend vinden? Helpt het dan als iemand anders met je meegaat, dat je het samen kunt doen? Wie zorgt er voor de leerlingen van Jezus, wie gaat er met hen mee?

Trek de hand van de kinderen om op gekleurd papier en laat de kinderen die uitknippen.

Van stroken papier maken de kinderen een vogel. Een strook wordt in een rondje gebogen en geplakt, dat is het lijfje. Plak een tweede, kortere, strook in een rondje, dat is het kopje. Maak er een snavel aan en plak twee oogjes op. Maak aan het lijf twee vleugeltjes. Plak de vogel op de hand.



Kinderdienst 14 juni - 11 juni 2020

Lezen: Matteüs 9:35-10:15

Vertellen: Soms heeft de juf op school of je vader/moeder thuis het erg druk. Er moet van alles gedaan worden. Merken de kinderen dat wel eens? Kunnen ze dan ook helpen? In het verhaal van vandaag heeft Jezus het erg druk. Wat doet Jezus allemaal? Wie gaan Jezus helpen? Zouden de kinderen Jezus ook kunnen helpen?

Maken:

1. De kinderen maken een mooie kaart even geven die aan iemand die ziek is of een steun kan gebruiken of
2. Laat de kinderen zichzelf tekenen of geef de kinderen een afbeelding van een jongen of meisje, kijk op de website van [Kind op Zondag](#). De vrienden van Jezus gaan op pad zonder bagage. Maar ze nemen natuurlijk wel hun eigen kwaliteiten mee. Bespreek wat de vrienden van Jezus allemaal nodig hebben voor deze opdracht: geduld, vertrouwen, geloof, behulpzaamheid, goed kunnen luisteren, doorzettingsvermogen.... Schrijf de woorden op. Welke woorden herkennen de kinderen ook bij zichzelf? Laat hen die woorden bij hun menstekening schrijven.

Dienst in beeld en geluid - 5 juni 2020

De diensten zullen vanaf 7 juni 2020 voor het eerst ook met beeld worden uitgezonden. Maximaal 10 mensen kunnen de dienst rechtstreeks bekijken via [kerkomroep.nl](#).



Omdat dit maar een gering aantal is, is er ook de mogelijkheid om de dienst rechtstreeks te bekijken op [ons YouTube-kanaal](#). De link naar YouTube is ook te vinden op Kerkomroep, direct onder het kopje 'Contactgegevens'.

De Orde van Dienst is nog altijd te vinden [op onze website te vinden](#) onder 'Agenda & Diensten'.

Na afloop verdwijnt de opname van de dienst van YouTube, maar op kerkomroep blijft hij staan en blijft het mogelijk om hem nog enkele dagen later te bekijken, zonder een maximumaantal kijkers.

Kinderdienst 31 mei - 28 mei 2020



Knutselen: Deze weken kunnen de kinderen weer iets voor de kijkdoos maken. Vandaag zetten we een vlammetje in de kijkdoos. Kies een taal met andere letters dan die van ons en schrijf 'God' in de letters van die taal op een vlammetje van Pinksteren. Zie www.kindopzondag.nl voor voorbeelden.

Vlam maken: We kunnen God niet zien, zoals we mensen kunnen zien. Maar we kunnen wel God zien in mensen of dingen om ons heen. God is overal op de hele wereld en voor iedereen. Met Pinksteren voel je dat God in je hart zit. De kinderen kunnen een hart van stevig rood papier maken en verven er bijvoorbeeld met (wegwerp of oude) vorken met verschillende tinten geel en oranje de vlammetjes van Pinksteren in.



Kerkdiensten in juni - 20 mei 2020

U kunt zich opgeven om een kerkdienst in juni mee te vieren !

Vanaf zondag 7 juni is het geoorloofd om met 30 mensen een kerkdienst mee te maken. Wel zal te allen tijde de anderhalve-meter-regel in acht moeten worden genomen. De

richtlijnen geven aan dat er niet gezongen mag worden omdat dat de meeste kans op besmetting geeft.

In de dienst zullen dus alleen liederen via youtube te beluisteren zijn.

De stoelen in de kerk staan los van elkaar, op zo'n anderhalve meter. Het is niet de bedoeling dat er met de stoelen geschoven gaat worden, omdat dan de anderhalve meter regel in gevaar komt en alles erg onoverzichtelijk wordt. Dat betekent helaas voor echtparen/gezinnen dat men niet 'bij elkaar' kan zitten.

Er zal een looproute worden aangegeven waarlangs de kerkgangers de kerk inkomen en er via een andere weg weer uit gaan. U wordt geacht bij gezondheidsklachten niet aan de kerkdienst deel te nemen. Van overheidswege wordt verwacht dat wij bij de ingang u vragen naar uw gezondheid. Daar zal iemand staan die u de weg zal wijzen en zij/hij zal ook uw handen ontsmetten.

Verder wordt er u gevraagd zelf ook alle regels in acht te nemen.

Omdat maar 30 mensen aanwezig mogen zijn, moet u zich van te voren opgeven. Zodat we zeker weten dat er niet te veel mensen zullen zijn.

Er zal een verdeling worden gemaakt zodat zoveel mogelijk mensen een keer aanwezig kunnen zijn. Of meerdere keren, al naar gelang de aanmelding.

U moet zich dus wel opgeven! Dat kunt u doen voor de zondagen

7 juni, 14 juni, 21 juni , 28 juni

Geeft u ook aan op welke zondag u misschien niet kunt.

We zullen proberen het zo goed mogelijk te verdelen.

Omdat – zoals het nu lijkt – de diensten in juni via kerkomroep met beeld zullen worden uitgezonden en we ook de privacyregels moeten volgen zal u gevraagd worden of u er bezwaar tegen hebt dat u in beeld komt. In dat geval zult u een bepaalde zitplaats in de kerk toegewezen krijgen, buiten beeld.

Geeft u zich op bij ds. Ron Lafeber:

via de mail rmlafeber@home.nl of telefonisch **(0513)856771**

Kinderdienst 24 mei - 20 mei 2020

Spel: Een andere versie van het spel 'Ik ga op vakantie en ik neem mee...', namelijk 'Ik ben blij dus ik vier een feestje, omdat...' Ieder kind herhaalt wat de kinderen voor hen hebben gezegd en bedenkt er zelf een feestje bij. Alles waar je blij om bent, mag een feestje zijn, dus ze mogen ook feesten zelf verzinnen. Knutsel: Deze weken kunnen de kinderen een kijkdoos maken. Vandaag voegen ze een minislinger met minivlaggetjes

toe. Op ieder vlaggetje tekenen of schrijven de kinderen een feest dat ze kennen. Hang de slinger in de kijkdoos. Als de kinderen geen kijkdoos maken, nemen ze de minislinger mee naar huis. Het volk Israël moppert inmiddels niet meer, het heeft ervaren dat God er is. God heeft zijn regels gezegd en leert nu hoe je blij mag zijn. Ook de kinderen mogen blij zijn, er zijn altijd leuke dingen die reden zijn voor een feestje. Zelfs al lijkt het soms niet zo, elke dag heeft wel een lichtpuntje. Maak een verjaardagsmuts, teken er alle feesten op die je kent.

Startzondag – het is zover! - 16 september 2020

Het kan je niet zijn ontgaan: Komende **zondag 20 september 2020** is er aansluitend aan de startdienst een Beleefroute. Het thema van de startdienst is Het Goede leven. Je bent van harte welkom in de dienst. Aanmelden is wel verplicht.

Deze zondag is er ook kinderdienst. Kijk voor meer informatie op de jeugdpagina.

Wat je vanuit het geloof kunt zeggen, is dat het goede leven ook alles met God te maken heeft. Hij maakt het leven goed. Niet in de zin van succesvol of moreel beter, maar je leven – met alle vreugde en verdriet – wordt in een ander kader gezet. Het licht van God, het licht van vergeving, valt over jouw leven”.

Aansluitend aan de startdienst is er de Beleefroute. We gaan ‘samen’ op pad. In de afgelopen weken hebben we steeds een tipje van de sluiting opgelicht. [Kijk hier voor meer informatie over het programma](#). We lopen 2 km en beleven onderweg 8 activiteiten. Iedereen die zich aangemeld heeft, heeft een email gekregen met de starttijd. Daarin vragen we ook iedereen die aan de route mee doet iets mee te nemen om samen een kunstwerk te maken. Denk aan gekleurde dopjes, knopen, veertjes, stukjes kunststof, hout. Iedereen die langs de route komt kan iets van jezelf toevoegen en aan het eind van de dag hebben we samen een kunstwerk gemaakt dat wordt getoond in de afsluitende (digitale) bijeenkomst.

Aanmeldingen zijn gesloten, maar je kunt wel kijken naar de resultaten in de [afsluitende \(digitale\) bijeenkomst om 16:30 uur, uitgezonden via Kerkmroep vanuit de Ontmoetingskerk](#).

Met de start van het nieuwe seizoen starten er ook weer een aantal andere activiteiten. Kijk op de jeugdpagina naar het [programma voor de jeugd](#).

Beleefroute – Wat gaan we beleven? - 9 september 2020



[Vorig week](#) hebben we al een tipje van de sluier opgelicht over de [Beleefroute](#) tijdens de startzondag op 20 september.

Verderop in de route ga je luisteren met je voeten. Beleef verschillende materialen en laat je inspireren. Ook dit hebben we weer geschikt gemaakt voor jong en oud. Onderweg ga je ook proeven en beleef je zoet, zuur en bitter. Verschillende culinaire smaken proeven, waarbij



ook aan de jongstens is gedacht. Wij hebben al genoten bij de voorbereiding!

Tot slot vragen we iedereen die aan de route mee doet iets mee te nemen om samen een kunstwerk te maken. Denk aan gekleurde dopjes, knopen, veertjes, stukjes kunststof, hout. Iedereen die langs de route komt kan iets van zichzelf toevoegen en aan het eind van de dag hebben we samen een kunstwerk gemaakt dat wordt getoond in de afsluitende (digitale) bijeenkomst.

Heb je je nog niet aangemeld? **Meld je dan nu aan via het [Aanmeldformulier Beleefroute](#).**

Aanmelden kan ook via de opgavelijst in de kerk of per telefoon bij Finny Cornelissen, 06-40087575.

De kinderdienst begint weer! - 9 september 2020

Vanaf zondag 20 september (startzondag) zal de kinderdienst weer van start gaan. Met nieuwe ideeën en veel enthousiasme zullen we weer beginnen. In het filmpje hieronder kun je alvast de aankondiging bekijken.

Ben je nieuwsgierig geworden? Kom dan op 20 september om 9:30 uur naar de kerk. Tot dan!

Gemeenteavond 17 september - 8 september 2020

De kerkenraad nodigt de leden van de Protestantse gemeente van de Ontmoetingskerk uit voor een gemeenteavond op donderdag 17 september 2020

Aanvang: 19.45 uur in de Ontmoetingskerk

De koffie en thee staat om 19.30 klaar. We vergaderen in de kerkzaal in dezelfde opstelling als de zondagse kerkdiensten, en volgen ook dezelfde gang van zaken wat betreft de corona maatregelen.

AGENDA

1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Verslag van de gemeenteavond van 14 mei 2019
 4. Jaarrekening 2019
Toelichting door het college van kerkrentmeesters
 5. Ontmoetingskerk in coronatijd
Toelichting door het college van kerkrentmeesters
 6. Herinrichting kerkgebouw
Toelichting door het college van kerkrentmeesters
 7. Bespreking van de intentie tot samengaan met de Protestantse
Gemeente Lippenhuizen-Hemrik
 8. Sluiting van de vergadering met een vesper
-

Gemeenteavond 17 september - 8 september 2020

De kerkenraad nodigt de leden van de Protestantse gemeente van de Ontmoetingskerk uit voor een gemeenteavond op donderdag 17 september 2020

Aanvang: 19.45 uur in de Ontmoetingskerk

De koffie en thee staat om 19.30 klaar. We vergaderen in de kerkzaal in dezelfde opstelling als de zondagse kerkdiensten, en volgen ook dezelfde gang van zaken wat betreft de corona maatregelen.

AGENDA

1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Verslag van de gemeenteavond van 14 mei 2019
 4. Jaarrekening 2019
Toelichting door het college van kerkrentmeesters
 5. Ontmoetingskerk in coronatijd
Toelichting door het college van kerkrentmeesters
 6. Herinrichting kerkgebouw
Toelichting door het college van kerkrentmeesters
 7. Bespreking van de intentie tot samengaan met de Protestantse
Gemeente Lippenhuizen-Hemrik
 8. Sluiting van de vergadering met een vesper
-

Beleefroute – een tipje van de sluier

2 september 2020

Op **zondag 20 september 2020** is er aansluitend aan de startdienst een Beleefroute. Ben je benieuwd wat we gaan doen?

We verklappen natuurlijk niet alles, maar we willen wel een tipje van de sluier oplichten. Er is een mooie route uitgezet met wel 8 verschillende activiteiten. We lopen totaal ongeveer 2 km. De eerste activiteit heeft tot doel om te aarden en je zintuigen te openen zodat je daarna goed op pad gaat. Voor de kinderen is er een leuke ontspanning en voor de volwassenen een korte bezinning die je hopelijk inspiratie geeft voor de rest van de Beleefroute.

Onderweg ga je van alles beleven. We komen bij het water en kijken hoe je gebruik kunt maken van materialen en wind. Op andere plaatsen ben je creatief met verf en gaan we samen iets bouwen van bamboestokken. De resultaten zien we aan het eind van de dag weer terug in de afsluitende (digitale) bijeenkomst.

Tijdens die route valt er van alles te beleven voor jong en oud.

Meld je aan via het [Aanmeldformulier Beleefroute](#).

Ron's blog: Vakantie – leeg - 31 augustus 2020

De vakanties zitten er weer op, kinderen zijn weer naar school, iedereen is weer zo'n beetje aan het werk. Veel Nederlanders die gewend waren om naar het buitenland te gaan zijn in eigen land gebleven. Anderen, onder wie ook wijzelf, zijn thuis gebleven. Daar zijn allerlei creatieve benamingen aan gegeven. Thuisblijvers kondigden aan hun vakantie door te zullen brengen in Tuinesië, Hintergarten, aan de Costa Veranda, enz.

Omdat sommige landen 'oranje' of zelf 'rood' kleurden moesten we ons afvragen waarom we eigenlijk op vakantie gaan naar verre oorden. Wat zoeken we eigenlijk op vakantie? En moet je daarvoor ver weg, is dat niet ook dicht bij huis te vinden ?

Vroeger had vakantie een verheffingsideaal : je ging naar het buitenland om andere culturen te leren kennen. Het was de bedoeling dat mensen in hun vakantie bezienswaardigheden, musea zouden bezoeken. Ze moesten tot de ontdekking komen dat wat zij 'thuis' , in eigen land, heel normaal vonden, ergens anders helemaal niet normaal was.

Maar of dit de laatste tientallen jaren nog geldt ? Ik weet niet hoe horizon-verrijkend het verblijf in dat all-inclusive hotel in Turkije is, waar je niet veel verder komt dan de rand van het zwembad, of op die grote camping in Spanje, waar je om je heen alleen maar Nederlands hoort spreken.

Het woord vakantie komt oorspronkelijk uit het Latijn en heeft te maken met 'leeg', 'vrij'.

Leeg...

Het is de bedoeling dat als je vakantie hebt je vrij bent van allerlei verplichtingen. Dat, als je vakantie hebt, je jezelf even 'leeg' kunt maken. Rust kunt vinden. Even op de pauzeknop drukken.

Dat zou je natuurlijk ook in het dagelijks leven moeten doen, maar om de één of andere reden komen we daar dan vaak niet aan toe. Daar hebben we dan blijkbaar de vakantie – of een lockdown? – voor nodig.

Leeg...

Ja, de agenda was in de zomer aardig leeg, maar dat gold dit jaar misschien ook al voor de maanden ervóór.

Leeg...

Ja, ook veel hotels bleven leeg deze zomer, maar dat was nu juist weer niet de bedoeling. De stranden daarentegen waren weer te vol.

Leeg....

Als we in ons drukke dagelijkse bestaan een beetje aan God voorbij leven, kunnen we in de rust en de leegte Hem dan weer vinden? Dat zou mooi zijn, en het zou mooi zijn als de vakantie zo'n moment van 'leeg zijn voor God' kon zijn, maar of het in de praktijk ook zo werkt?

Toch hoop ik van harte dat iedereen zich in de afgelopen vakantietijd een beetje leeg heeft kunnen maken. Rust heeft kunnen vinden en zichzelf heeft kunnen opladen. Covid19 is immers nog lang niet – vrees ik – voorbij.

En meer weet ik ook niet te schrijven.

Ik ben leeg....

Net vakantie gehad...

Ron Lafeber

Aanmelding beleefroute Startzondag - 22 augustus 2020



Op **zondag 20 september 2020** is het startzondag. Het thema is "Het goede leven".

We hebben ervoor gekozen de activiteiten op zondag te houden aansluitend aan de startdienst. In een aangepaste vorm willen we toch met elkaar het nieuwe seizoen starten.

Wat blijft:

- We hebben een **startdienst**: in de kerk en online te volgen
- We hebben ‘**samen**’ een start activiteit. Tijdens een route beleef je het Goede leven.
- De activiteit is leuk voor kinderen en inspirerend voor iedereen.
- Aan het eind van de dag komen we weer samen met een korte Vesper, in de kerk of online om te zien wat we samen gerealiseerd hebben.

Meer informatie is te vinden op de pagina van de [Startzondag](#) onder het kopje Agenda en diensten.

Zet de datum in de agenda en meld je aan via het [Aanmeldformulier Beleefroute](#).

Om het Goede te doen en het leven, de ‘gezondheid’ van iedereen te beschermen is deze activiteit ingericht om de 1,5 m goed te waarborgen. In de buiten lucht gaan we op gepaste afstand per huishouden of kleine groep op pad.

Reservering voor kerkdiensten op 23 en 30 augustus! - 13 augustus 2020

Eerder is besloten om de reservering voor de kerkdiensten te laten vervallen.

Voor de komende zondagen 23 augustus (de overstapdienst) en 30 augustus (doopdienst) moet er echter wèl van tevoren gereserveerd worden.

In die diensten zullen vele moeders/vaders/beppes/pakes en vrienden aanwezig zijn.

Daarom is het goed dat u zich als gemeentelid aanmeldt als u de dienst op één van beide zondagen of beide zondagen wilt bijwonen. Normaal gesproken zal het geen probleem zijn, iedereen die zich opgeeft zal waarschijnlijk wel een plaats kunnen krijgen, maar de reservering is even ‘voor alle zekerheid’...

Verder blijven alle regels van de afgelopen tijd van kracht :

- mensen die bij elkaar horen kunnen in de kerk naast elkaar zitten.
- u wordt geacht bij gezondheidsklachten niet aan de kerkdienst deel te nemen. Van overheidswege wordt verwacht dat wij bij de ingang vragen naar uw gezondheid. Daar zal iemand staan die u de weg zal wijzen en zij/hij zal ook uw handen ontsmetten
- verder wordt u gevraagd zelf ook alle regels in acht te nemen.

Aanmelden kan bij ds. Ron Lafeber :

via de mail rmlafeber@home.nl of telefonisch **(0513)856771**

blog – Zingen is gevaarlijk ! - 3 juli 2020

Ik ben zo iemand op wie het liedje van ‘kinderen voor kinderen’ uit 1991 van toepassing is “*ik word altijd wakker met een wijsje in m’n hoofd*”.

Soms tot ergernis van mijn vrouw die niet zo gediend is van vrolijk gezang of gefluit op de vroege morgen. Maar op zondagmorgen kan ik m’n hart ophalen want dan kan ik voluit met de kerkgangers meezingen met liederen die ik nota bene zelf heb mogen uitzoeken !

Het zingen is een belangrijk onderdeel van de eredienst. Wanneer de gemeente zingt komt ze zelf aan het woord. Al zingend looft ze God, antwoordt ze op God, zingt ze haar geloof uit, of juist haar moeiten, haar angst, haar twijfel en zingt ze zichzelf het geloof ‘in’.

Zingen is je hart luchten voor God. Als je geen woorden meer hebt, ga dan maar zingen. En het kan je soms meer raken dan de preek. Het zingen verbindt ons met God en met elkaar. Is dus ook gemeenschapsvormend. Dus overbodig om (nogmaals) te zeggen dat het zingen een wezenlijk onderdeel van de kerkdienst is.

Maar ineens zit het zingen in de beklagdenbankje, het mag niet meer...want het is gevaarlijk. Het zou te vergelijken zijn met hoesten en daarmee een belangrijke verspreider van het covid19-virus.

De verhalen over koren waar een bovengemiddeld aantal leden besmet is geraakt, n m voeden de gedachte dat zingen gevaarlijk is – iets wat premier Rutte tijdens zijn persconferenties nog eens herhaalde. Maar is dat wel zo ? Zeker weten doet men dat niet.

Maar ook als kerk willen we braaf zijn, dus houden we ons netjes aan de voorschriften en dwingende adviezen van de overheid. Bovendien willen we niet op ons geweten hebben dat er een virus-uitbraak plaatsvindt omdat wij het zo nodig beter wilden weten. We zijn geen Maurice de Hond...

Er zijn kerken waar in corona-tijd een aantal gemeenteleden zingen vóór in de kerk. De onderlinge afstand tussen de zangers moet 3 meter zijn en de afstand tussen de zangers en de toegezongen gemeente moet 8 meter zijn. 8 meter ! Dan houden we in onze kerk bijna geen ‘toegezongen gemeente’ meer over ! Er wordt in overweging gegeven om de zangers met hun rug naar de gemeente te laten staan, dan kan er aan die 8 meter worden ontkomen. Maar of dat dan weer zo’n goed idee is...

In Gorredijk doen we het dus anders, spelen we tijdens de dienst de liederen van youtube af.

Ik heb gehoord dat er gemeenteleden zijn die zeggen: zolang er niet gezongen mag worden, ga ik niet naar de kerk. Dat snap ik wel, ik schreef net zelf dat zingen een wezenlijk onderdeel is. Maar tegelijk: niet het enige onderdeel, er gebeurt nog zoveel meer in een dienst. Bovendien zei iemand: ik mag ook graag zingen, maar toen ik de dienst meemaakte hoorde ik het lied, en ik las de woorden en dat vond ik eigenlijk ook best wel mooi. De woorden kwamen binnen.

Maar dit alles gezegd hebbende, zijn wij eigenlijk wel zulke goede zangers? Als je de romeinse dichter Tacitus moet geloven niet. Hij schreef: *“Frisia non cantat”*, oftewel: Hollanders kunnen niet zingen. Leuk natuurlijk dat hij dan het woord ‘Frisia’ gebruikt, maar dat terzijde. We spreken dan wel over 60-110 na Christus. Is er sindsdien niets veranderd?

De Engelse opwekkingsprediker Spurgeon, 1834-1892, zei nog over ons: *‘toen de mensen hun gezang aanhieven dacht ik dat alle stieren van Basan op mij af kwamen’*. Om het mild te zeggen: hij was dus niet zo enthousiast over onze zangkwaliteiten.

Is dat misschien ten goede veranderd, in de afgelopen 100 jaar? Dat mag je toch hopen. Of moeten we wat bescheidener zijn met zingen? Deze coronacrisis zou dan een mooie aanzet kunnen zijn. Ik ken wel gemeenteleden – niet hier in Gorredijk, natuurlijk – die met het zingen van een bekend lied of psalm een keel opzetten dat de pannen van het kerkdak rinkelen. De kerkenraad zou dan het advies kunnen geven zich wat ingetogener te laten horen.

Maar of je nu hard zingt, zacht zingt of vals zingt, als de woorden uit het hart komen, weerklank vinden in het hart is het, naar mijn mening, goed voor God. Maar het RIVM vindt het daarmee niet minder gevaarlijk voor de volksgezondheid.

Daarom zingen we in de Ontmoetingskerk geheel nog niet, maar mee-neuriën (met gesloten mond!) kan natuurlijk wel en misschien kun je dat ook wel ervaren als een vorm van zingen.

En anders kunnen we altijd nog overwegen om bij binnenkomst aan iedere kerkganger een zang-spatmasker uit te reiken....

Ron Lafeber

Kinderdienst 5 juli - 1 juli 2020

Op vakantie draag je vaak een zonnebril. De kinderen maken een zonnebril, waarmee ze laten zien wat hun favoriete plek is om op vakantie te zijn en tot rust te komen. Knip uit een vel stevig papier een zonnebril. [Klik hier](#) voor voor een patroon van de bril.



Laat de kinderen een gekleurd vel papier kiezen, bijvoorbeeld blauw voor water, groen voor bos of wei, geel voor strand, grijs voor bergen en plak daar de bril op. In de glazen van de bril tekenen de kinderen wat ze zien, als ze daar zijn.

Kinderdienst 17 mei - 14 mei 2020

Tien keer beter. Lezen: exodus 20:1-17 De kinderen kunnen deze week een kijkdoos maken. Deze week voegen we de tien woorden toe. Schrijf op de platte kant van tien kiezelstenen de tien woorden en leg de stenen in de kijkdoos. Er is weer een stukje meer zichtbaar van God: Hij heeft verteld hoe Hij vindt dat mensen het beste goed voor zichzelf en voor andere mensen kunnen zorgen, welke regels daarvoor nodig zijn.

Uitleg Licht doorgeven:

Iedereen heeft thuis een kaarsje en pakt die bijvoorbeeld vanuit de linkerhoek van het scherm en doet het naar de rechterhoek. Door een aantal andere basisscholen en kerken is ook iets soortgelijks al gedaan en het leek ons ook leuk iets met de kinderen te kunnen nu we geen real life kinderdienst meer hebben. Hiervoor wordt een klein draaiboek gemaakt. Graag wilden wij eerst inventariseren welke kinderen het leuk zouden vinden hieraan mee te doen. Mogelijk kunnen we dit ook op een later moment aan de rest van de gemeente tonen. Geef je op via:

kinderkerstmusicalgorredijk@gmail.com

Kinderdienst 10 mei - 6 mei 2020**Mooi en spannend**

Lezen: Exodus 19

God komt op bezoek bij het volk Israël, zouden de mensen niet bang zijn? Toch heeft God een goed bericht voor het volk: ze zijn heel speciaal, ze zijn Gods volk en als je bij God hoort, ben je heilig. Hoe zouden ze dat vinden?

Kijkdoos maken en Moederdag schilderij

De kinderen kunnen deze weken een kijkdoos maken. Bij het verhaal van vandaag kunnen ze een 'heilige' berg toevoegen in de kijkdoos.

Maak met verf of stift van een kei een berg. Maak er een 'heilige' berg van, een berg waar God op bezoek komt. Het volk Israël ziet God niet zelf, maar ze zien nu wel dat God op de berg is. God is weer een stukje meer 'zichtbaar' geworden. De kei komt in de kijkdoos.

Heilige mensen staan vaak op schilderijen met een stralen krans. Verf een papieren bord geel. De kinderen knippen uit geel papier een aantal keer de omtrek van hun handen.

Plak de gele handen achter het bord. Plak in het midden een foto van mama: vandaag is het Moederdag, dan is mama 'heilig'.

Kinderdienst 3 mei 2020

Verhaal: "Als het kwaad toeslaat" Exodus 17: 8-16

Knutselen: De kinderen kunnen deze weken een kijkdoos maken. Bij het verhaal van vandaag kunnen ze een takje toevoegen in de kijkdoos. De kinderen kunnen een duif maken van een papieren bordje. Aan de twee 'buitenkanten' wordt een stuk afgeknipt, dit worden de vleugels. Uit het resterende deel wordt een lijfje geknipt. Maak ogen, een snavel en poten. Zet de vleugels vast met splitpennen (zie voorbeeld op www.kindopzondag.nl). Teken een grote duif op een vel papier. En laat de kinderen en volwassenen een goede wens voor een ander op een papieren veer schrijven of tekenen. De veren worden op de duif geplakt.

Spel: Mozes wordt moe, zijn armen zakken naar beneden. Hoe lang houden de kinderen het vol om hun armen omhoog te houden? Of om op een been te staan? Niet te bewegen? Op hun hurken te zitten?

Virtueel Koffiedrinken 30 april 2020

Normaal gesproken drinken we als gemeente minstens één keer per maand koffie na de dienst. Dat gaat nu natuurlijk niet. Maar misschien kunnen we elkaar wèl ontmoeten via de computer, tablet of smartphone. Op deze manier vergaderen we nu ook als moderamen en kerkenraad. We doen dat via een programma genaamd 'Jitsi'. Via dat programma kun je elkaar zien en met elkaar praten. Al moet je oppassen voor een Babylonische spraakverwarring als je met zoveel mensen bent. Daar zal een beetje sturing bij nodig zijn.

Komende zondag gaan we dit (weer) proberen.

Aanvang: aansluitend aan de dienst (tenzij anders vermeld in de nieuwsbrief)

De link is : <https://meet.jit.si/koffiedrinkenGorredijk>

Uitleg Jitsi

Op computer/laptop :

Klik de link aan. Midden onder zit een rode knop met telefoontje (leave), hiermee kun je de ontmoeting verlaten. Links van de rode knop zit een knop waarmee je je eigen microfoon aan/uit kunt zetten. Rechts van de rode knop zit een knop om de camera van de computer/laptop aan of uit te zetten.

Bij *smartphone/tablet* :

Klik de link aan, installeer de app (dat wijst zich vanzelf), sluit af en klik de link opnieuw aan. Dan vraagt hij toestemming om camera en microfoon te gebruiken.

Het beeld

computer/laptop : Rechts onder in het scherm zit een vierkantje met 4 'rondjes'.
Klik daar op en dan krijg je iedereen in beeld die meedoet aan het gesprek.

Smartphone/tablet: Rechts van het camera-icoontje staan drie puntjes boven elkaar. Tik die aan. Tik vervolgens op 'meer opties' en tik dan op 'tegel weergave' .

Probeer het eventueel van te voren uit, en hopelijk dat we komende zondag dan met elkaar (virtueel) kunnen koffiedrinken.

Van de kinderdienst - 30 april 2020

Als het kwaad toeslaat Lezen: Exodus 17:8-16

Op de nieuwsbrief:

Soms doen kinderen heel gemeen tegen elkaar. Wat doen ze dan? Doen ze dat ook wel eens tegen jou? Hoe voelt dat? Wat doe jij dan? In het verhaal waren er mensen die ook gemeen deden. Wat deed Jozua toen? En wat deed Mozes? Mozes hief zijn armen omhoog naar de hemel, naar God. Hielp God Mozes en zijn volk?

Ga naar de website om te zien wat je kunt maken of om een spel te doen.

Website:

Knutselen: De kinderen kunnen deze weken een kijkdoos maken. Bij het verhaal van vandaag kunnen ze een takje toevoegen in de kijkdoos. De kinderen kunnen een duif maken van een papieren bordje. Aan de twee 'buitenkanten' wordt een stuk afgeknipt, dit worden de vleugels. Uit het resterende deel wordt een lijfje geknipt. Maak ogen, een snavel en poten. Zet de vleugels vast met splitpennen (zie voorbeeld op www.kindopzondag.nl). Teken een grote duif op een vel papier. En laat de kinderen en volwassenen een goede wens voor een ander op een papieren veer schrijven of tekenen. De veren worden op de duif geplakt.

Spel: Mozes wordt moe, zijn armen zakken naar beneden. Hoe lang houden de kinderen het vol om hun armen omhoog te houden? Of om op een been te staan? Niet te bewegen? Op hun hurken te zitten?

Nog een paastak - 16 april 2020**Van de kinderdienst - 16 april 2020**

Wie zorgt voor ons?

Lezen exodus 15:25-16:27

De mensen in het verhaal zijn op reis. Waarom zijn ze op reis?

Hoe voelen de mensen zich, zijn ze blij, of bang, boos of verdrietig misschien?

De mensen hebben geen eten.

Wie zorgt ervoor dat jij te eten krijgt?

Wie geeft de mensen in het verhaal te eten?

Ga naar de website om te zien wat je kunt maken.

website

Knutselen: De komende weken kunnen de kinderen een kijkdoos maken van de woestijnreis. Deze week kunnen ze hiermee starten door een opening te maken aan de voorkant. De zijkanten binnenin kunnen geverfd worden of beplakt met blauw papier.

Een zon erbij. Tegen de achterkant misschien wat bergen. De bodem kan al bedekt worden met volièrezand. U kunt dit ook tot de laatste week bewaren. Als symbool voor vandaag kunt u kiezen voor een afbeelding van brood en drinken, een zakje manna of een wolk van stralend licht (vers 10).

De kinderen trekken hun schoen om op papier en knippen die eventueel uit. In de linkerschoen tekenen of schrijven ze hoe de mensen zich voelen in het verhaal. In de rechterschoen wat ze nodig hebben. Ze kunnen erbij schrijven: God geeft

Foto's paaschallenge - 15 april 2020

Terugblik PaasChallenge 2020 - 15 april 2020

Zaterdag 11 april 19.30u. In 14 huiskamers zitten 16 jongeren (10-15 jaar) en 2 spelleiders klaar voor de PaasChallenge 2020, met het thema 'Wees niet bang!' Vanwege de coronacrisis spelen we het niet in de kerk, maar vanuit onze eigen huiskamers. De communicatie verloopt via WhatsApp, waarin video's worden gedeeld en opdrachten worden gespeeld.

De PaasChallenge brengt ons langs belangrijke personen in het Paasverhaal met ieder zijn of haar emoties bij een angstige of verdrietige gebeurtenis. We konden van hen leren hoe zij met de angst omgingen.

We begonnen met Lazarus, waarbij we iemand gingen mummificeren met wc-papier. Daarna kwamen we bij Judas, en ondervonden we hoe het is om een zonde op te biechten. Een haan knippen zonder hem eerst te tekenen, was best lastig. Gelukkig kraaide deze haan niet 3 keer, zoals hij bij Petrus wel deed. Net zoals Pilatus probeerden we de macht te krijgen, door een zo hoog mogelijke troon te bouwen van boeken. De hoogste troon was meer dan 1 meter! Maar ja, als je zo hoog zit, kun je ook van hoog vallen..

Tenslotte leerden we door het oplossen van 8 rebussen hoe Jezus wordt gearresteerd en gekruisigd. Maar gelukkig eindigt het Paasverhaal bij de Engelen en brengen zij het goede nieuws dat Jezus is opgestaan! En met een creatieve paasboodschap brachten wij dit goede nieuws aan elkaar.

We hebben geleerd dat Jezus ons laat zien dat we de angst kunnen overwinnen door lief te hebben, door excuses aan te bieden, je niet te laten weerhouden door schaamte, door nederig en dienstbaar te zijn, door ervoor te kiezen de situatie te aanvaarden en door te geloven in Jezus!

Voor ons allemaal, spelleiders en deelnemers, was het een hele nieuwe ervaring om dit spel, door gebruik te maken van digitale middelen en op afstand, te spelen. Waar we in onze samenleving zo gewend zijn dat alles snel gaat, moesten we in dit spel wel wat

geduld hebben. Wachten op instructie van de spelleiders, reacties van anderen, of op de tussenstand.

Het was leuk, maar vooral hopen we dat we volgend jaar de PaasChallenge weer 'gewoon' op club en in de kerk kunnen spelen!

Zendingscollecte 23 februari 2020 - -9 april 2020

Hierbij willen wij de diaconie en allen die hebben bijgedragen aan de mooie opbrengst voor onze projecten bedanken. Door omstandigheden waren er in deze dienst helaas weinig kerkgangers, maar des te verrassender was de hoge opbrengst in de collecte. Ook rechtstreeks zijn op de bankrekening van de drie projecten donaties en giften ontvangen. Dank ook voor de leuke reacties en waardering voor ons vrijwilligerswerk. Blijkbaar slaan deze collectes aan. Deze keer geen dure folders, acceptgirokaarten en enveloppen. Neen, gewoon een oproep en tekst over de projecten in de Lichtbron en de Nieuwsbrief. En zo komt iedere euro op de plaats terecht waarvoor je een gift doet. Dat voelt prettig en vertrouwd. Projecten waar eigen gemeente leden bij betrokken zijn en die ook zelf bezoeken en na terugkomst verslag doen. Niets aan de bekende strijkstok zoals bij grote acties.

Stichting Big Brain Project Kenia / Janine en Bart van der Kooi

Project Togo / Marijke en Rudi Witvoet

Stichting Rinsma Nepal Foundation / Dick Beumer

Paastakken - 7 april 2020

Van de kinderdienst - 7 april 2020

Ben je wel eens in een donkere grot geweest? Hoe is het daar?

Vaak is het er koud en donker. Als je dan weer uit de grot komt, knipper je een beetje met je ogen.

Deze weken hebben we gehoord over Mozes en het volk Israël. Ze waren in een donker land, een land waar ze het moeilijk hadden. Maar God zei: 'Ik geef jullie een teken van leven. Ik breng jullie naar een plek waar het fijn is.'

Vandaag vieren we dat God dit altijd blijft zeggen. Hij geeft steeds opnieuw een teken van leven. Hij heeft Jezus opgewekt, om te laten zien dat ook de dood geen einde maakt aan zijn trouw. Daarom is het feest vandaag!

Lezing exodus 14:15 – 15:1a.

Vandaag kun je een mooi ei maken.

Je kunt een ei koken en deze mooi verven, kleuren of beplakken.

Je kunt ook een ei tekenen en deze mooi versieren.

Een ei staat voor een nieuw begin

Tip: Op Youtube staat een filmpje waarin Meester Richard het oude liedje 'Hoe kwam Mozes door de Rode Zee' van een leuke animatie heeft voorzien. Zie

www.kindopzondag.nl

Liturgisch werk - 2 april 2020

Liturgisch werk 2 april 2020

Palmpasentak - 2 april 2020



Een Palmpasentak, ook wel Palmpasenkruis, bestaat uit twee stokken in de vorm van een kruis. Hierbij denken we aan de kruisiging van Jezus. Deze stokken worden versierd met crêpepapier. Boven aan de stok komt een buxustakje. De buxustakjes staan symbool voor de palmladeren, waarmee Jezus op Palmzondag op weg naar de stad Jeruzalem werd bejubeld. Aan het kruis wordt een slinger van 12 ongepelde pinda's gehangen. Dit zijn de 12 apostelen van Jezus. Ook een zakje met 30 rozijntjes die verwijzen naar de

30 zilverlingen

die Judas kreeg voor het verraden van Jezus worden er aan gehangen.

Er worden eieren aan de tak gehangen. Een teken van nieuw leven.

Het verder versieren mag je helemaal zelf weten.

(Natuurlijk mag een snoepje niet ontbreken.)

En als dit alles klaar is, zet je het broodhaantje boven op de stok.

Het brood herinnert aan het laatste avondmaal van Jezus, waar hij het brood brak en deelde met zijn discipelen.

De haan kraaide tot drie keer toe, nadat Petrus tegen de mensen zei dat hij Jezus niet kende.

De materialen zijn thuisgebracht bij de kinderen die zich aangemeld hebben. Hier de eerste resultaten:

PaasChallenge voor de jeugd (10-17 jaar) - 1 april 2020

Ben je tussen de 10 en 17 jaar? Doe dan mee aan onze PaasChallenge op **zaterdag 11 april** om **19.30u**. Dit jaar spelen we het online; je kunt gewoon thuisblijven en meedoen. Het enige dat je nodig hebt, is een telefoon met Whatsapp.

De PaasChallenge is een spel waarin je Jezus in de laatste dagen van zijn leven volgt.

Onder zware omstandigheden zegt hij vaak tegen zijn volgelingen: "Wees niet bang!" Maar dat is erg vreemd omdat er heel veel is om bang voor te zijn in Jezus' tijd: oorlog, onderdrukking, geweld, armoede, ziekte, dood, haat en honger. In deze PaasChallenge ontdek je dat Jezus de angst niet weghaalt, maar hij geeft je iets nieuws, iets extra's.

Je speelt een aantal rondes van dit spel thuis, samen met minimaal 1 ouder of broer/zus. Via Whatsapp ontvang je verschillende challenges: puzzels, creatieve en doe-opdrachten waarmee je punten kunt verdienen als je ze binnen de tijd oplost of uitvoert.

Doe je ook mee?!

Meld je aan door een e-mail te sturen naar jeugd@ontmoetingskerkgorredijk.nl

In de e-mail zet je:

- Je naam
- Het telefoonnummer waarmee je mee wilt spelen (dit kan je eigen mobiele telefoonnummer zijn, of die van je vader of moeder, broer of zus). We gebruiken dit telefoonnummer alleen voor het spel.

Zorg dat je op **zaterdag 11 april** om **19.30uur** met de telefoon klaar zit. Dan starten we met de PaasChallenge 2020!

Kerkdiensten tot 1 juni via Kerkomroep - 26 maart 2020



Kerkomroep

Vanwege het Coronavirus en de opgelegde maatregelen van de regering, zullen er tot ten minste 1 juni 2020 geen kerkelijke bijeenkomsten en geen normale kerkdiensten worden gehouden. Wel zullen we proberen op elke zondag en ook de paascyclus een 'online-dienst' te houden met de predikant, organist, ouderling van dienst

en 1 persoon voor geluid en beamer gecombineerd.

De dienst is op zondagochtend te volgen via [Kerkomroep](#). De orde van dienst is te vinden via [Kerkomroep](#) en via de [website](#).

Bereikbaarheid Kerkomroep - 26 maart 2020

Helaas is afgelopen zondag gebleken dat vanwege het grote aantal luisteraars dat afstemde op kerkomroep niet iedereen rechtstreeks de dienst kon beluisteren. Door de organisatie van Kerkomroep zijn er aanpassingen gedaan waardoor het nu beter zou moeten gaan. De dienst wordt echter opgenomen en staat ook op de [Kerkomroep](#) en is dus later ook terug te luisteren.

Palmpaastakken maken - 26 maart 2020



Volgende week zondag 5 april is het Palmzondag. Ieder jaar maken we mooie takken. Dit jaar willen/moeten wij het op een andere manier doen.

Wil je een tak maken? Geef dit dan even door naar kinderdienst@ontmoetingskerkgorredijk.nl. Wij zorgen er dan voor dat je het thuis krijgt bezorgd.

Geef dus wel even je adres door en met hoeveel jullie zijn.

Maak van de takken een mooie foto en stuur die naar nieuwsbrief@ontmoetingskerkgorredijk.nl. Dan maken we een mooie collage op de website

Kinderdienst 29 maart - 26 maart 2020

Deze week is het thema van de kinderdienst: **Kracht van boven**

We lezen deze week exodus 9: 13-35.

Zijn jullie allemaal goed uitgeslapen? Heeft er nog iemand zijn ouders wakker moeten maken, omdat de klok vooruit gezet is? Stel je voor dat je zou moeten kiezen tussen een nachtmerrie of een fijne droom. Wat zou je dan kiezen?

Vandaag lezen we dat Mozes 's ochtends heel vroeg naar de farao gaat. Hij vertelt de farao dat hij kan kiezen. De farao kan het volk laten gaan – dan kiest hij voor de droom van Israël. Maar hij kan ook kiezen om ze niet te laten gaan; dan wordt het in zijn land nog erger dan een nachtmerrie. In de kerk hebben wij een groot boek waar we deze veertigdagen antwoorden op de vraag van de week in schrijven.

Deze week is de vraag: **Wat doe jij als het buiten heel hard stormt?** Ook willen we graag weten waar je blij van wordt?

Het zou leuk zijn dat jullie de antwoorden naar mij toe zouden kunnen mailen. Dan schrijven we dat in het boek en kunnen we als we weer naar de kerk mogen het boek even doornemen. Stuur het maar naar kinderdienst@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Je kunt het volgende werkje knutselen:

Maak een onweerswolk.

Nodig: geel, grijs en wit papier, schaar, zwarte wol, lijm of plakband.

- Knip uit het grijze papier een onweerswolk
- Knip uit geel papier twee bliksemflitsen en plak ze op de wolk.
- Knip uit wit papier hagelstenen, plak ze elk aan een draad wol en plak deze onderaan de wolk

Stuur een foto van je knutsel naar nieuwsbrief@ontmoetingskerkgorredijk.nl en we maken een verzameling op de website.

Kinderdienst (22 maart) 19 maart 2020

Helaas is er deze zondag geen kinderdienst. Maar hier bieden wij een verhaal voor (groot)ouders om hun kinderen voor te lezen. Onder aan de pagina staat een link naar een knutselwerkje.

Het verhaal: Een vieze rivier

Het is vroeg in de ochtend. Er zijn bijna geen mensen bij de rivier, maar Mozes en Aäron zijn er wel. 'Wacht bij de rivier tot farao eraan komt, de koning van Egypte', heeft God gezegd. Gisteren zijn Mozes en Aäron naar het paleis van de farao geweest. 'U moet Gods volk laten gaan', zeiden ze. Maar de farao wilde niet luisteren. De staf van Mozes gooiden ze op de grond en deze veranderde in een slang. De Farao riep zijn tovenaars en die deden dit ook. Ook die staffen veranderden in slangen. Maar dan richt de slang van Aäron zich op en voor ze er erg in hebben, heeft die slang al de slangen van de tovenaars verslonden. Is de farao onder de indruk? Hij laat het niet merken. Hij laat het volk niet gaan. Zou hij vandaag wel luisteren? In de verte hoorden ze voetstappen van paarden. En de stemmen van de bedienden van de farao, ja Farao u bent geweldig, farao.' Even later staat de wagen van farao naast de rivier. Hij ziet Mozes en Aäron. 'Zijn jullie daar weer?' vraagt farao. 'Als je maar niet denkt dat ik jullie volk vrijlaat!' Mozes zucht. En dan zegt hij: 'Farao, u móet het volk van God laten gaan. Ziet u het water van de rivier? Dat water is belangrijk. Mensen kunnen het drinken, ze kunnen zich ermee wassen, planten en bomen kunnen erdoor groeien. Maar als u niet luistert naar de Heer... Dan verandert al het water in bloed. Dat wilt u toch niet?' Mozes en Aäron kijken naar het gezicht van farao. Nu zal hij vast wel luisteren, denken ze. Maar farao schudt zijn hoofd. 'Met God heb ik niks te maken', zegt hij. 'Ik laat zijn volk niet gaan.'

Mozes geeft zijn staf aan Aäron en Aäron houdt hem boven het water. Onder de staf wordt het water rood. Het rood verspreidt zich, verder en verder... tot heel de rivier rood is. Het stinkt. Farao trekt een vies gezicht en knijpt zijn neus dicht. Maar hij laat het volk niet gaan. 'Dan maar geen rivier!' roept hij kwaad. Mozes en Aäron kijken hen na. Hoe moet dit aflopen?

(Erik Idema) [Klik hier](#) voor het knutselwerkje bij dit verhaal.

Klik op rechtermuisknop -> Afbeelding opslaan als -> Daarna kan het geprint worden.

Kerkdienst via Kerkomroep - 19 maart 2020

Komende zondag, 22 maart, zal er een kerkdienst worden uitgezonden via Kerkomroep. Vanwege het corona-virus zonder kerkgangers. Maar wel met :

voorganger: Ron Lafeber

ouderling van dienst: Renny v.d. Wal

organist: Luitzen Overwijk

De dienst is te volgen via [Kerkomroep](#)

De orde van dienst kunt u bekijken via deze website onder het kopje "[Agenda en diensten](#)"

Ook op zondag 29 maart en 5 april zal er een dienst worden uitgezonden via Kerkomroep. Dus hebt u na het beluisteren van de dienst op 22 maart een vraag, opmerking of suggestie, mail dan naar ds. R. Lafeber.

Bestel nu uw Huispaaskaarsen - 27 februari 2020

De Huispaaskaarsen kunnen weer besteld worden door inschrijving op de lijst die in de kerk hangt. Huispaaskaarsen zijn bij uitstek geschikt om de Paastijd in huiselijke kring op een ingetogen manier te beleven. Je kunt hem het hele jaar op verschillende momenten branden. Als u dankbaar voor iets bent, maar ook als het moeilijk is door bv ziekte of overlijden in uw omgeving. U kunt hem ook aan iemand cadeau doen.

De Huispaaskaarsen 2020 zijn er in vier reliëfuitvoeringen: Duif en Hand, Regenboog, Vissen en Broden, en PX groen. (Zie afbeeldingen op bestellijst).

De uiterste invuldatum op de lijst voor de Huispaaskaarsen is 8 maart 2020 tot na de ochtenddienst. In dat geval beschikt u vóór Pasen over uw Huispaaskaars(en).

Renny vd Wal en Joke Rudolphy.

Heilige hutspot 2020 - 23 februari 2020

Waar: R.K. Kerk "Christus Licht der Wereld" Gorredijk

Wanneer: Zaterdag 29 februari 2020

Hoe laat: 17:00, inloop vanaf 16:45

Kosten: € 10,- P.P

Wat is de heilige hutspot? De heilige hutspot is een gezellige maaltijd waar u onderling en met de deelnemers van World Servants in gesprek kunt over bijvoorbeeld: geloofsvragen, vragen over World Servants, of dingen die u zelf bezig houden. De Heilige Hutspot is in ieder geval een gezellig samenzijn voor jong en oud. De opbrengst komt ten goede aan het project in Oeganda waar de jongeren in 2020 met World Servants naar toe gaan. Na het eten wordt er afgesloten met een gezamenlijke viering in de Ontmoetingskerk. Opgeven kan (anders dan aangegeven op de flyer) tot vrijdag avond 28 feb tot 19:00 uur bij Tessa Grije, tessagrije@gmail.com.

Gezamenlijke viering. Na de Heilige Hutspot is er om 19:00 een jongerenviering in de Ontmoetingskerk met medewerking van de band "New Hope" Deze viering is natuurlijk voor iedereen te bezoeken, ook als u niet hebt deelgenomen aan de maaltijd.

LET OP: de viering is in de Ontmoetingskerk.

Voedselbank – 15 maart - 23 februari 2020

Beste mensen

Langs deze weg zou ik graag van de gelegenheid gebruik willen maken voor het volgende:

Op zondag 15 maart is er weer gelegenheid om producten in te leveren voor de Voedselbank. Dit kan 's morgens en 's avonds omdat het die zondag voor Gewas en Arbeid is

Deze actie is noodzakelijk daar de supermarkten steeds minder producten aanleveren. Men koopt in volgens nieuw beleid, houden hun eigen acties door stevig af te prijzen en dit heeft tot gevolg dat de Voedselbank minder binnen krijgt.

Wij proberen de cliënten een zo goed mogelijk pakket mee te geven met daarin ongeveer 25 producten waarvan we hopen dat er een goede maaltijd van bereid kan worden, maar wij zijn afhankelijk van wat er binnenkomt.

Ons ideale boodschappenlijstje is dan ook:

- groente in blik of pot
- volkoren pasta
- zilvervlies rijst
- peulvruchten in blik of pot
- eieren
- 20+smeerkaas
- olie

Deze producten zijn vrij lang houdbaar en worden dan verder aangevuld met brood en vlees. De collecte op deze zondag is ook voor de Voedselbank.

Wat ook zeker heel welkom is. Wij kampen natuurlijk net als iedereen met vaste lasten zoals huur en energie. Vaste donateurs zijn dan ook van harte welkom! Wilt u meer weten?

Ik sta in de hal achter de tafel waar u de spullen kunt inleveren.

Alvast van harte bedankt!

Uitnodiging voor de gemeenteavond - 23 februari 2020

De gemeenteavond is helaas afgelast in verband met maatregelen omtrent Corona.

Aan de leden van de Protestantse Gemeente van de Ontmoetingskerk

De kerkenraad nodigt u uit voor een gemeenteavond op

Donderdag 26 maart 2020

om 19.45 uur in de Ontmoetingskerk

Vanaf 19.30 uur staat er koffie en thee voor u klaar

1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag van de gemeenteavond van 14 mei 2019
Het verslag ligt vanaf 19.00 uur ter inzage in de kerk
4. Jaarrekening 2019
Toelichting door het college van kerkrentmeesters
5. Herinrichting kerkgebouw
Toelichting door het college van kerkrentmeesters
6. Pauze
7. Bespreking van de intentie tot samengaan met de Protestantse Gemeente Lippenhuizen-Hemrik
8. Sluiting van de vergadering met een vesper

Namens de kerkenraad, Durk Jongsma, voorzitter en

Bart van der Steege, scriba.

Top 2000 dienst 29 maart - 23 februari 2020

De vijfde top 2000 dienst van dominee Gerard Rinsma en rockband Grace is een bijzondere. Dominee Gerard Rinsma ontdekte kortgeleden namelijk dat hij verre familie is van de broers Wierda, die op

13 april 1945 bij de hoge brug bij Dronryp zijn gefusilleerd. De oudste, Mark Wierda, heeft met terugwerkende kracht een bijzondere rol in deze nieuwe Top-2000 dienst.

Uit de preek die Mark Wierda op oudejaarsdag 1944 hield, hij had ook theologie gestudeerd, citeert ds. Rinsma tijdens de top 2000 dienst een aantal delen. Deze preek ging onder andere over Psalm 39.

In de dienst komen een aantal liederen voor, die enigszins linken aan de Tweede Wereldoorlog. Zo wordt bijvoorbeeld *Green Green Grass Of Home* gezongen, van Tom Jones. Het lied gaat over een man die gefusilleerd wordt. Verder een fragment van Supertramp met de stem van Winston Churchill. Het thema van de dienst is *Smoke on the water*, naar het gelijknamige nummer van de rockband Deep Purple. De band zou in 1971 een album opnemen in een casino in Montreux in Zwitserland. Er brak brand uit en het casino werd tot as gereduceerd. Het uitbreken van die brand inspireerde de band om *Smoke on the water* te maken. Het thema is mede gekozen met als link naar de tweede wereldoorlog dat heel Europa in brand stond.

De première was in november in Dronrijp.

Talantdienst 22 maart - 23 februari 2020

In de Talant dienst op 22maart is het thema: 'Jullie zijn Mijn handen'

Om de schepping compleet te maken heeft God de mens geschapen.

Allemaal bijzondere mensen, met allemaal de eigen bijzondere eigenschappen. Zo is de één goed in het laten lachen, de ander is goed in praten of in het verzorgen van mens (en dier), weer een ander zorgt goed voor de natuur en zo zijn er heel veel andere eigenschappen op te noemen. Samen kunnen we deze wereld een stukje mooier maken en doen we ons best daar (meestal) voor.

In deze dienst willen wij laten zien hoe mooi en bijzonder het is wanneer we allemaal onze eigen talenten benutten en hiermee aan de slag gaan om het werk van Gods handen voort te zetten. Om deze dienst tot een feestelijke dienst te maken hebben we twee clowns uitgenodigd: Klinkie en Binkie. Het gaat weer een speciale dienst worden waar nog lang over na gepraat gaat worden.

We beginnen de dienst om 9.30 uur en nodigen jullie daarna nog graag uit voor een kopje koffie met iets lekkers erbij en wie weet is er voor de kinderen nog een speciale verrassing.

Bij de jeugddienst op 1 maart

Op 1 maart is er weer een jeugddienst. De jeugd van de CJV helpt met het invullen van deze dienst.

De dienst gaat over wat er allemaal gebeurt achter de schermen.

Er zijn veel mensen die zich inzetten voor de kerk en deze verdienen zeker waardering. Een dienst wordt namelijk samen gemaakt. Vorig jaar heeft de CJV ook geholpen met het voorbereiden van de jeugdendienst en toen zijn we er wel achter gekomen dat het veel meer is dan wat zingen en een preek.

Deze ervaring willen we de gemeente ook meegeven.

Gezinsdienst 26 januari - 17 januari 2020

“Genoeg voor iedereen” dat is het thema van de gezinsdienst op 26 januari o.l.v. ds. Piet Hulshof. De dienst begint om 11 uur, maar vanaf 10:30 uur is er koffiedrinken en wordt er wat lekkers uitgedeeld.



Het wordt een bijzondere dienst met Petrus en Andreas op het toneel en er wordt voorgelezen uit de bijbel. Alle kinderen kunnen meedoen bij het maken van een vrolijk geluid met muziekinstrumenten. Daarnaast wordt er ook muziek en zang verzorgd door een aantal jeugdleden en is er genoeg te doen en te luisteren voor jong en oud.



Stichting Big Brain Project – Kenia - 16 januari 2020

Zoals u in eerdere presentaties van ons heeft kunnen zien, zijn we bezig met het laten bouwen van huizen, die verhuurd kunnen worden. Op deze manier krijgt de basisschool die wij ondersteunen, maandelijkse inkomsten om de onkosten te kunnen dekken en het onderwijs naar een hoger niveau te krijgen. We sparen hier nog steeds voor en hebben recentelijk ook 6 nieuwe huizen laten bouwen, waar nu bewoners voor gezocht worden. In de tussentijd richten we ons op iets belangrijks: We kregen namelijk bericht van de directrice van de school, Miss Maina, die vertelde dat er strengere eisen aan

basisscholen zijn gesteld door de regering... Zoals het vaker gaat in Kenia, werden deze eisen plotsklaps ingevoerd. De aanleiding voor deze nieuwe eisen is dat er enkele doden zijn gevallen bij het instorten van een andere school in Kenia. Om te voldoen aan deze eisen en de onderwijslicentie te behouden, moeten er meerdere zaken vernieuwd of aangeschaft worden. Deze financiële ruimte is er niet in de begroting van de school, en dus hebben wij besloten om in te springen. We zijn tenslotte bezig met projecten om de school beter te maken en het intrekken van de licentie zou al deze inspanningen overbodig maken.

Het volgende is onder andere nodig voor de school om te voldoen aan de eisen van de regering:

-
- Nieuwe stoelen, tafeltjes en kleine bedden voor de laagste klassen (de kinderen slapen hier tussen de middag op school, omdat ze soms 1,5 uur moeten lopen om naar school te komen)
 - Grotere tafels met boekenladen
 - Nieuwe metalen deuren en ramen
 - Vlakke betongrond, zonder de huidige gaten in de grond
 - Veilig speelgoed
-



Dit soort tafels en stoelen is benodigd om aan de regeringseisen te voldoen.

Zo zijn er nog enkele eisen maar, om de goede wil te tonen aan inspecteurs, is bovenstaande het belangrijkste. We zijn inmiddels begonnen met het sparen voor dit deelproject, maar zijn er nog lang niet. In totaal is er € 9.500,- nodig. Het schooljaar is al wel begonnen, dus er is haast geboden. Helpt u mee?

Een gift is altijd welkom op rekeningnummer *NL38 RBRB 0941557979 t.n.v. Stichting Big Brain Project*. U kunt op de website (www.bigbrainproject.nl) ook eenvoudig via iDeal

een gift overmaken (onder het kopje 'Help mee' in het menu). Uw gift is aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting omdat we ANBI-geregistreerd zijn.

Open Deur Dienst op 2 februari

Voor deze dienst hebben we Joyful Sound uit Kampen gevraagd hun dienst vullend programma te brengen.

Joyful Sound biedt een uur zangplezier, met samenzang, luisteren naar het koor en naar de spreker van het koor.

We hebben gekozen voor hun sing-in "*Isn't He...?*".

De sing-in van Joyful Sound spreekt erg aan vanwege het actuele en concrete thema, de vrolijke en enthousiaste manier van presenteren en vanwege

het concreet maken van het thema in een korte overdenking.

In de sing-in "*Isn't He...?*" kijkt men naar hoe je aankijkt tegen Jezus, tegen God. Iedereen heeft daar weer een ander beeld van.

Zoals je ook op meerdere manieren tegen de aankondigingsposter kunt aankijken. Zie je een witte kandelaar? Of zie je twee zwarte gezichten?

Zij kijken met lezingen naar hoe de Bijbel hier tegen aankijkt.

Wij hopen op een viering die ons aan het denken zet

Tot 2 februari.

U/jij bent welkom!

Vrouwen Project / RNF / Naaiatelier Nepal - 11 januari 2020

Geef 100 kansarme vrouwen een goede toekomst!

Stel je eens voor: je hebt geen werk en geen inkomen, je hebt geen goede huisvesting, de kinderen kunnen niet naar school, je kunt geen beroep doen op medische zorg

In 2014 is de Rinsma Nepal Foundation (RNF) de uitdaging aangegaan een eigen project op te zetten in het uiterste Zuidoosten in Nepal. Een naaiatelier voor kansarme vrouwen, die een opleiding krijgen en kleding en aanverwante artikelen produceren voor de *eigen lokale markt*, zoals bijvoorbeeld schooluniformen, schorten, mondkapjes, t-shirts en tassen. De dames verdienen een eerlijk loon en werken onder de meest ideale werkomstandigheden. Zo is er ook een eigen keuken, kinderopvang en voldoende sanitaire voorzieningen zoals toiletten en douches.

Het gebouw, aardbevingsproof met twee etages, is gereed. Tachtig vrouwen zijn opgeleid en aan het werk. Twintig vrouwen zijn opgeleid en kunnen aan het werk, zodra de nog benodigde machines zijn aangeschaft en het pand is voorzien van de nog ontbrekende inventaris en meer zonnepanelen op het dak. Hiervoor is nog circa € 60.000,00 nodig.

Het is de bedoeling het project over 2 à 3 jaar af te ronden en schuldenvrij over te dragen aan de plaatselijke bevolking, vertegenwoordigd in de Nepalese Stichting Khadgamaya Sangroula Memorial Foundation.

De totale financiering (€ 245.000,00) is tot stand gekomen door het verstrekken van een micro krediet van € 30.000,00 tegen 0% rente, gehouden evenementen en acties, giften en donaties waaronder een constante toezegging van *Wilde Ganzen* daar dit project aan alle door haar gestelde voorwaarden en eisen voldoet: *Werk, Inkomen, Educatie en Zorg*.

Dick Beumer, initiatiefnemer/ secretaris / penningmeester RNF bezoekt ieder jaar op eigen kosten het project en doet daarover verslag. Het plan is om in 2020 voor de 20^e keer naar Nepal te gaan. Voor meer informatie zie www.rinsmamodeplein.nl onderdeel Maatschappelijk Betrokken of bij Dick Beumer djbeumer@hotmail.com of 0513-465732. Een donatie of gift is van harte welkom op bankrekening NL93RABO0320923851 t.n.v. *Stichting Rinsma Nepal Foundation*. De Foundation is ANBI geregistreerd waardoor een gift aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.

Project Togo: Februari 2017-2020

Een jaar is snel voorbij, de eerste plannen voor een nieuw onderkomen waren er in 2016

Een nieuw weeshuis (opvangcentrum jongeren). Het doel van FSU (Fondation Secours Universel) is het bevorderen van de ontwikkeling van de ongunstige gemeenschappen van Togo op medisch, sociaal, economisch en cultureel niveau. FSU werkt ook met kinderen / tieners die ernstig worden verwaarloosd en uitgebuit. De bouw ging langzaam, *geen* geld is niet bouwen, maar is er weer geld dan bouwen! Alles met handkracht. Twee en een half jaar later staat er een weeshuis voor meer dan 70 kinderen.

Op de gang boven hangen al gordijnen voor de ramen. In de slaapzalen wordt hard gewerkt aan luxe! *Voor elk kind een bed!* Stapelbedden met goede matrassen. Wat ontbreekt zijn voor ieder hoofd een kussen. Er is een aparte zaal voor de allerkleinsten, zoals voor baby's van soms maar een paar weken oud. Maar ieder kind telt, ook als het weeshuis eigenlijk vol is. Op twee plaatsen in de omgeving zijn dependances om van daaruit hulp te bieden aan jonge gezinnen.

Met hulp in de vorm van voedsel en medische ondersteuning en met behulp van een aantal organisaties en individuele personen en groepen uit o.a. Nederland, Frankrijk en Zwitserland is er al veel mogelijk gemaakt. Wilt u ook meewerken aan het welzijn van

deze groep dan kan dat door middel van een gift op bankrekening *NL 83 INGB0003108540 t.n.v. R. Witvoet* met omschrijving 'project Togo'. Namens de kinderen alvast bedankt, bedankt voor het beetje extra in de vorm van eten, medicatie, maar soms ook een uitstapje naar het strand of dierentuin.
