

**2021 - Overzicht Berichtenarchief van
website Ontmoetingskerk Gorredijk**



Inhoud

2021 - Overzicht Berichtenarchief van website Ontmoetingskerk Gorredijk	1
Foto's KerstChallenge - 22 december 2021	2
Bloemschikking Advent -24 november 2021	2
1e Advent – gezinsdienst -24 november 2021	4
Muzikale middag KMVH - 3 november 2021	5
Open deur dienst - 3 november 2021	5
Ron's blog: SNOEIEN - 3 november 2021	5
Kerkendag - 18 oktober 2021	6
Kerkcafé – Oktober 2021	7
Terugblik Startzondag - 22 september 2021	7
Kaarsentafel - 22 september 2021	8
Startzondag 19 september - 1 september 2021	8
Ron's Blog: Melktandje - 25 augustus 2021	8
Ontmoetingskerk Gorredijk Tsjerke fan de moanne - 19 juli 2021	9
Nieuw Logo - 14 juni 2021	10
Privé: Vacature kerkelijk werker - 8 juni 2021	11
Ron's blog: OUD (2) - 7 juni 2021	11
Terugblik online ontmoetingsavond - 28 april 2021	12
Open deur dienst 2 mei - 21 april 2021	13
Herinrichting kerkgebouw - 21 april 2021	13
Ron's blog: OUD (1) - 13 april 2021	16
Redactielid Lichtbron gezocht - 7 april 2021	17
Omgaan met teleurstellingen - 7 april 2021	17
3e online ontmoetingsavond - 7 april 2021	18
Paaswandel- en Paasfietstocht groot succes! - 7 april 2021	18
Zegentegels - 24 maart 2021	19
Wandel- en fietstocht Paasweekend - 17 maart 2021	19

Paascollecte 2021 (t.b.v. jeugdwerk) - 13 maart 2021	21
Online ontmoetingsavond - 10 maart 2021	21
Jeugddienst 7 maart - 9 maart 2021	22
Kerkdiensten alleen online - 3 maart 2021	22
Kinderdienst op locatie! - 3 maart 2021	22
Ron's blog: IJspret - 23 februari 2021	23
Terugblik Winterbingo - 23 februari 2021	24
40 dagentijd - 17 februari 2021	27
Bingo Avond: Winter - 4 februari 2021	30
Gezinsdienst – de werkjes in beeld - 31 januari 2021	30
Online kinderdienst quiz op 24 januari - 20 januari 2021	30
Gezinsdienst 31 januari: Het is pas feest als iedereen er is! - 20 januari 2021	31
Zondag 24 januari: Zondag v h gebed om eenheid onder de christenen.....	31
Samenwerking Protestantse Gemeente Lippenhuizen/Hemrik - 13 jan 2021	32
Ron's blog: Goedgelovig of goed gelovig ? - 6 januari 2021	33

Foto's KerstChallenge - 22 december 2021

Diensten rond kerst - 15 december 2021

Kerstavond

De dienst op kerstavond zal opnieuw plaatsvinden zonder kerkgangers. Deze dienst wordt via [kerkomroep](#) en ons eigen [youtube-kanaal](#) uitgezonden worden. De dienst begint om 21.00 uur.

1e kerstdag

Voor de dienst op Kerstmorgen (aanvang 10.00 uur) vragen wij om te **reserveren** via opgave@ontmoetingskerkgorredijk.nl of via ds. Lafeber vóór donderdag 23 december 18.00 uur

Bloemschikking Advent -24 november 2021

De adventstijd, die in het teken van Licht staat, is begonnen. Met de komst van Jezus komt alles in een heel ander licht te staan. In het bloemstuk maken we gebruik van het beeld van de zon. De zon die iedere morgen opkomt en alles weer in een nieuw licht zet. Aan het begin van de adventstijd is de zon bescheiden, met Kerst zal deze in volle glorie stralen.

Eerste Advent:

Aankondiging van de geboorte van Johannes, een nieuwe tijd zal komen. De zon, de droge grassen als stralen van deze zon, is nog maar klein, maar het morgenlicht, vol verwachting breekt aan. Als teken van de bloei, die nog moet komen, de in schapenwol verstopte bol.

God staat aan het begin

En Hij komt aan het einde.

Zijn woord is van het zijnde

Oorsprong en doel en zin.

Uitleg van het bloemstuk 2^{de} Advent:

Met de komst van Johannes komt er licht in de donkere wereld. Zijn boodschap is: Laat je dopen, kom tot inkeer. De opkomende zon is iets groter geworden. Meer, en iets langere stralen geven de komst van meer licht aan. Voor de zon staat een glazen schaal, waarin een jakobsschelp drijft, met daarin een brandend waxinelichtje. Dit als teken van dopen met licht.

Uitleg bloemstuk 3^{de} Advent:

Het koninkrijk van God is geen luchtfietserij, maar een toekomst die nu al begint door wat wij doen. Delen van wat je hebt, genoeg nemen met wat je krijgt. Tussen de stralen staan korenaren. Graan waar brood van wordt gemaakt. Voor de opgaande zon ligt een zelfgebakken brood. Het brood doet denken aan het Brood des Levens en samen delen

Uitleg bloemstuk 4^{de} Advent

Maria ontmoet Elisabeth. Maria helpt de geschiedenis te veranderen ook al weet ze niet hoe. Ze is een voorbeeld hoe je je leven in dienst kunt stellen van de Heer.

Nog één week en dan is het Kerst. Er komt steeds meer licht. De zonnestralen worden langer. De wilgenkatjes zorgen voor extra licht. Voor de zon liggen deze week twee amaryllisbollen, nog verstopt in groen blad, als teken van nieuw leven en een nieuwe toekomst.

1e Advent – gezinsdienst -24 november 2021

Op zondag 28 november (1e advent) is er een gezinsdienst. Advent is de periode van voorbereiding op het kerstfeest.

Het thema van deze dienst is **Uitkijken naar het licht!**

We steken de eerste adventskaars aan en we zingen en kijken naar bekende

adventsmuziek voor jong en oud. Kom jij ook!

Alle kinderen hebben deze week een envelop thuis gekregen met leuke materialen voor adventsknutsels. Tijdens de dienst kun je in de kerk knutselen, of anders kun je dit (later) thuis maken. In de dienst staan er een aantal tafels voor de gezinnen om tijdens de dienst te knutselen. In de envelop vind je materiaal:



- om een kerstster te maken.
- voor een prachtige advent-slinger.
- voor een waxinelichthouder van klei

In de envelop zitten voor ieder kind 4 adventsvlaggen. Deze mag je zo mooi mogelijk versieren en inleveren in de kerk. De eerste kun je tijdens de gezinsdienst maken en dan hangen we hem direct op. Elke week maak je een nieuwe en lever die in bij de kinderdienst of in de brievenbus van de kerk. We hopen dan met kerst een lange vrolijke kerstslinger te hebben.



Verder vind je in de envelop ook een stuk klei. Van deze klei kun je een waxinelichthouder maken. Breng de klei in de juiste vorm. Pas of het waxinelichtje er in past. Versier de klei met de kralen en laat hem hard worden.

Je kunt nu elke adventszondag en met kerst je eigen lichtje laten schijnen.

Muzikale middag KMVH - 3 november 2021

De KMVH-Friesland (Kerken & Mensen met een Verstandelijke Handicap) nodigt u en jou van harte uit voor een muzikale middag. De muziek wordt gemaakt door mensen met en zonder beperking en is bedoeld voor iedereen. Van harte welkom!

Wanneer: Zaterdag 6 november 2021

Waar: In De Arke, Flevo 161,9204 JV Drachten

Aanvang: 14.00 uur

Sluiting: 16.30 uur

Zie ook de website: www.kmvhfriesland.nl

**Open deur dienst - 3 november 2021**

Zondag 7 november is er weer een opendeurdienst. Het thema is: Jij bent bijzonder! Het belooft een mooie, muzikale dienst te worden. Muzikale medewerking wordt verleend door de muziekgroep Peter en Engbert, ook wel de Friese Simon en Garfunkel genoemd. In deze dienst gaat voor Jan Zeldenrust uit Mantgum.

De dienst begint om 10.00 uur

Ron's blog: SNOEIEN - 3 november 2021

Vergeving is één van de grondwoorden van het christelijk geloof. Als wij in ons berouw oprecht zijn mogen we weten dat onze fouten ons worden vergeven. En het 'onze Vader' leert ons dat we zelf ook vergevingsgezind moeten zijn. Maar we weten ook dat dát ons niet altijd meevalt.

Wist je dat er snoeikalenders bestaan? Met voor elke maand aangegeven welke boom of struik je dan het beste kunt snoeien. En op welke manier je dat moet doen.

Zo kun je lezen dat je in de maand januari de Wisteria "tot op drie takken terug moet knippen", de winterjasmijn "net na de bloei in maart tot op 3-4 bladogen" en in oktober "de loshangende takken van de rambler-rozen". Om maar wat te noemen. Maar helaas zijn al dat soort goedbedoelde adviezen aan mij niet besteed. Ik handel wèl volgens vaste regels. Om maar wat te noemen:

Wanneer is het de beste tijd om te snoeien?

– als ik tijd heb en de tak me in de weg hangt.

Hoe moet je snoeien?

– *gewoon weghalen die tak zodat je er geen last meer van hebt.*

En elk jaar in november groot onderhoud.

Ieder jaar gaan schoonzoon Jeroen en ik op een afgesproken zaterdag de tuin in. Niet gehinderd door enige kennis omtrent het snoeien van bomen en struiken gaan de theatertechnicus en de dorpsdominee dan met kettingzaag en snoeimes het groen te lijf.

Is het wel de juiste tijd van het jaar om die struik te snoeien? Moet je wel op die manier de takken van die boom weghalen? We hebben geen idee.

Maar het weerhoudt ons er niet van. We hebben altijd veel plezier, zo'n zaterdag. En het levert ons veel voldoening op. Nadat we de hele dag hebben huisgehouden oogt de tuin weer mooi. Gekortwiekt en opgeknapt voor de winter. Een heel jaar bijna geen omkijken meer naar.

En alle bomen en struiken dan? Overleven die het elke keer? Jawel, hoor! Die worden in de lente weer mooi groen en groeien weer volop uit.

De natuur is zeer vergevingsgezind.

Zouden wij mensen nog een voorbeeld aan kunnen nemen.....

Kerkendag - 18 oktober 2021

Wat een bijzondere periode hebben we achter de rug en daarom zijn we blij om je alsnog te kunnen uitnodigen voor een gezamenlijke viering van de leden van de Raad van Kerken.

31 oktober is de datum voor de uitgestelde Regionale Kerkendag

Om 10.00 uur begint de ochtenddienst, waaraan de regiopastores meewerken in de Skans in Gorredijk.

Thema: **Word je gezien?** Jan Andries Dijkstra en Meta Oud zullen muzikale medewerking verlenen.

Er is geen groot middagprogramma, maar aansluitend willen we je de gelegenheid bieden mee te doen aan een gesprek over de thema's die in de dienst aan de orde komen n.a.v. een aantal stellingen. Dit alles onder genot van een kopje koffie.

Gezien de bijzondere omstandigheden waarin we nog steeds leven, vragen we je niet te komen als je verkouden bent en/ of griepachtige verschijnselen hebt.

Kerkcafé – Oktober 2021

Op vrijdag 1 oktober is er weer Kerkcafé. De afgelopen tijd ontmoetten we elkaar digitaal, maar vanaf nu kunnen we elkaar weer écht zien en spreken.

Het Kerkcafé is een laagdrempelige avond voor iedereen tussen de 20 en 45 jaar met elke keer een andere activiteit. Deze keer belooft een gezellige avond te worden met bekende (TV-) spellen! Aanmelden is niet nodig. Inloop is om 19.30 uur en we starten om 19.45 uur in de jeugdzaal van de kerk.

Zien we je vrijdag?



Terugblik Startzondag - 22 september 2021

Afgelopen zondag hebben we een mooie start gemaakt van het nieuwe seizoen. In de dienst sprak ds. Lafeber over de toekomst van de kerk. Hoe zal onze kerk er uit zien in de tijd van onze kleinkinderen? Hoe zien wij er zelf uit in de toekomst? Wij kunnen aan onszelf werken en ons inzetten voor onze kerk, en God zal bij ons zijn op deze weg. Ook dit ligt in Zijn handen.

Na de dienst was er koffiedrinken op het pleintje achter de kerk. Het was gezellig elkaar weer te ontmoeten. In de kerkzaal konden we daarna twee films bekijken.

Daarna verzamelde iedereen zich op het Ontmoetingsplein. Er werd enthousiast spelletjes gespeeld. Het boerengolf was in trek, maar ook de oud-hollandse spelletjes trokken veel belangstelling.

In de workshop schilderen zijn prachtige werken gemaakt. Bij de Drama workshop zijn bijbel verhalen uitgebeeld, wat leidde tot grote hilariteit en na het lunch buffet werd de workshop Dans goed bezocht door zowel dansers als toeschouwers. Ook is er een prachtig natuurkunstwerk gemaakt vlak bij de Librije.

Tot slot hebben heel veel mensen mee gedaan aan het enveloppen trekken. Er waren prachtige prijzen te verdienen en wie geen prijs had speelde vaak toch nog een keer mee. Hierdoor hebben we 318,50 euro opgehaald voor het werk van Kerk in Actie voor de opbouw van kerken in Syrie. Dit is een prachtig resultaat dat mede mogelijk is gemaakt door alle sponsoring van de lokale ondernemingen.

Op de [fotopagina](#) voor Leden zijn meer foto's te vinden.

Kaarsentafel - 22 september 2021

Nu alles weer een beetje normaal wordt, staat de kaarsentafel ook weer in de kerk.

We hebben de tafel in de hal neergezet voor een betere doorloop.

Wilt u een kaarsje aansteken voor een dierbaar of een overleden persoon dan kan dat vanaf nu weer.

Startzondag 19 september - 1 september 2021

Het thema van de startzondag is: Van U is de Toekomst. We starten het seizoen met creatieve workshops, die ons laten nadenken over de toekomst. We beginnen met koffiedrinken na de dienst. Verder is er een Ontmoetingsplein met spelletjes, een lunch buffet, doorlopend filmhuis, QR-tocht *Time travel to the future*.

Aanmelden voor de workshops kan tot 11 september via het formulier in de hal van de kerk of via het aanmeldformulier op de pagina van de [Startzondag](#).

Ron's Blog: Melktandje - 25 augustus 2021

Deze zomer ben ik hem kwijtgeraakt : mijn melktandje.

Meer dan 60 jaar waren we onafscheidelijk. Waar ik ging, ging hij. En andersom. Meer dan 60 jaar deelden we lief (toetjes, chocola, gebak) en leed (zure en bittere dingen). Stevig ingeklemd tussen twee grote broers hield hij al die jaren dapper stand. Tot verbazing van tandartsen.

Maar nu is hij niet meer. Begin juni kauwde ik op iets hards. Hij kwam wat los te zitten. Hij wiebelde in mijn mond als een aangeslagen bokser die door de ring waggelt. Maar ik had alle vertrouwen in zijn veerkracht. Want was dit niet al vaker gebeurd? Zat hij toen ook niet een beetje los en het is toen toch ook weer goed gekomen? Maar dit keer bleef hij wiebelig. Hij kwam niet meer vast te zitten. En als dat jongetje van 6 jaar zat ik eraan te voelen met mijn tong en het heen en weer te bewegen. Wat zei Jezus ook al weer?: "*wordt als een kind*". Nou, dat lukte me aardig! Marga bood nog aan om met haar nagels hem eruit te trekken.

Ik bedankte hartelijk.

We gingen op vakantie. Ik probeerde zo min mogelijk hard te bijten en zeker niet met behulp van de grote broers in zijn buurt. Maar helaas. Ik kauwde, beet op iets. Iets hards. Ik voelde, toen wist ik het. Mijn melktandje....er uit.

Ik heb hem wel bewaard, kon het niet over hem hart krijgen om hem weg te gooien.

Maar hij laat wel een leegte achter....

Ontmoetingskerk Gorredijk Tsjerke fan de moanne - 19 juli 2021

Augustus is een bijzondere maand voor de Ontmoetingskerk Gorredijk, want als Tsjerke fan de moanne worden de kerkdiensten live op Omrop Fryslan uitgezonden. De Ontmoetingskerk biedt op de 5 zondagen ruimte aan 5 kerkgemeenschappen uit Gorredijk en de regio die verbonden zijn met De Raad van Kerken Gorredijk e.o. De eerste zondag is geweest als u dit leest.

Vanaf het moment dat het verzoek bij de Raad van Kerken binnenkwam om Tsjerke fan de moanne te zijn is er nagedacht hoe dit vorm gegeven kon worden. Omrop Fryslan zendt rechtstreeks uit en dat vereist toch wel wat organisatie, ondanks dat er natuurlijk al een hele tijd via internetdiensten aangeboden worden. De 5 verschillende kerken uit de regio nemen elk een dienst voor hun rekening.

De eigen voorganger bereidt de dienst voor, maar er is gekozen voor vieringen die in verbinding met elkaar staan door teksten uit het Johannes evangelie te kiezen. Iedere gemeente neemt zijn eigen medewerkers mee en in elke viering zal ook een muzikale bijdrage zijn.

Op de zondagen dat de voorgangers uit Gorredijk en de regio hun eigen dienst verplaatsen naar de Ontmoetingskerk, sluiten ze de eigen kerk en kunnen de kerkgangers in Gorredijk terecht. Natuurlijk rekening houdend met de richtlijnen van het RIVM.

Het aantal bezoekers is beperkt en inschrijven via opgave@ontmoetingskerkgorredijk.nl is noodzakelijk voor 18.00 uur op vrijdag voorafgaande aan de dienst. Graag aangeven hoeveel personen en vermelden waar u vandaan komt. Zo kunnen dan "eigen kerkgangers" voorrang krijgen.

Zie onderstaand de agenda. Ook te vinden op

www.raadvankerkengorredijk.nl

- 1 augustus: ds. R. Lafeber, Prot. Gemeente Gorredijk. Muzikale medewerking door Annejaap Soldaat, Willem Zijlstra, Marika Wielstra-Soldaat.
- 8 augustus ds. D. Hasper, protestantse gemeente Oude-Nieuwehorne, Katlijk-Mildam, Friese dienst.

Medewerking: Trio Ypsilon bestaand uit sopraan Maria Wienholts, fluitiste Meta Oud en pianist Jan Andries Dijkstra.

- 15 augustus ds. P. Hulshof, protestantse gemeente Jubbega-Schurega, Hoornsterzwaag.
Medewerking: Hielke van der Meulen (orgel), Jantje Jonkman (accordeon) en zang
- 22 augustus pastoor K. Tolboom, RK parochie Drachten, Gorredijk, Oosterwolde, Zorgvlied, eucharistieviering.
Medewerking: Eigen zangers en Paul vd Voort
- 29 augustus ds. C. Schlette, doopsgezind. Via Protestantse gemeente Langezwaag
Medewerking: Samoosara

Alle diensten beginnen om 10.00 uur, zodat de uitzending daarvan op zondagmorgen rechtstreeks op [Omrop Fryslan](#) te bekijken is en later ook nog [terug te kijken](#) is via uitzending gemist.

Nieuw Logo - 14 juni 2021

In het afgelopen jaar is door een werkgroep in opdracht van de Kerkenraad gewerkt aan een nieuw logo. Het uitgangspunt was een wat meer eigentijds logo te ontwerpen voor de Ontmoetingskerk Gorredijk.

De opdracht was dat in het logo een aantal elementen terugkomt, zoals openheid, respect voor de ander, verschillen accepteren, warmte en ontmoeting van mensen. Uitgangspunt is dat het evt. voor de nieuw te vormen gemeente met Lippenhuizen/Hemrik eenvoudig aan te passen is, mocht dat nodig zijn. Daarnaast is ook een afvaardiging van gemeente Lippenhuizen/Hemrik vertegenwoordigd geweest in de werkgroep.

De kerkraad heeft na wat kleine aanpassingen ingestemd met het voorstel. Dit is het resultaat van het nieuwe logo voor de Ontmoetingskerk Gorredijk:



In de afbeelding kun je een kruis zien, maar ook een poppetje. De verschillende kleuren laten zien dat iedereen welkom is en de lijnen zijn open, dat staat voor openheid.

In de komende periode zullen we het ontwerp van het logo verder gaan verwerken in een huisstijl en het ontwerp van diverse media hierop gaan aanpassen.

Privé: Vacature kerkelijk werker - 8 juni 2021

De Protestantse Gemeente Lippenhuizen-Hemrik is op zoek naar een kerkelijk werker met een afgeronde opleiding HBO Theologie die ingeschreven staat (of daartoe bereid is) in het register kerkelijk werker van de Prot. Kerk in Nederland. Taakgebieden zijn vooral pastoraat en diaconaat. Het gaat om een aanstelling van 12 uur. Inlichtingen kunt u inwinnen bij Jan Quarré (voorzitter Lippenhuizen/Hemrik), telefoon 0516-471387, 06-20149213. Sollicitaties kunt u insturen via e-mail: scriba@kerklippenhuizenhemrik.nl

Lees meer in de vacaturetekst:

[Vacature-kerkelijk-werker-LH2Download](#)

Voor meer informatie over de kerk Lippenhuizen Hemrik :

www.kerklippenhuizenhemrik.nl

Ron's blog: OUD (2) - 7 juni 2021

Dat je oud bent kun je op verschillende manieren merken. Om maar wat te noemen : je komt niet meer zo makkelijk mee met de nieuwste ontwikkelingen. Op allerlei gebied.

Jongste dochter Saskia woont weer bij ons in. Die luistert soms naar muziek waarbij ik denk : “wat is dat in ‘s hemelsnaam, vind je dit nou mooi?” En dan bedenk ik me dat in een grijs verleden mijn vader hetzelfde zei tegen mij. Je wordt ouder, papa, geef het maar toe, het is muziek van deze tijd en duidelijk niet meer jouw muziek.

Vorige keer schreef ik ook al over de onherroepelijke neergang van mijn ogen en oren. En het was nog tot daar aan toe als het daar bij zou blijven. Maar helaas, daar blijft het niet bij. In mijn hoofd ben ik nog steeds die 35-jarige, maar dat zie je niet als ik ‘s morgens m'n bed uitstap. Dan kruk ik als een 80-jarige naar de badkamer. (Excuses aan alle topfitte 80-jarigen) Al zo'n 4 jaar heb ik last van mijn rug. Begonnen zo rond de tijd van de verhuizing naar Gorredijk. Eerst dacht ik dat dat door de verhuizing en het sjouwen met de dozen kwam, maar de klachten bleven, ook nadat de dozen allang uitgepakt waren. Dus naar de fysiotherapeut. Ik werd op de behandeltafel gekraakt. Dat hielp twee dagen. Daarna waren de klachten er weer. Dan toch maar eens foto's. Het vonnis was even duidelijk als onverbiddelijk: rugwervels versleten. Snap je toch niet, met een beroep als dominee? Als ik nou bouwvakker was, stratenmaker, weet ik het...maar een dominee met versleten rugwervels?? Maar ja, toch...versleten, en niks meer aan te doen. Ja ! oefeningen van de fysio om de buikspieren sterker te maken. Dus nu doe ik een aantal keren in de week braaf in de slaapkamer mijn oefeningen. Ik moet zeggen : het helpt !

Goed, 's morgens kruk ik nog steeds als een 80-jarige, maar daarná gaat het best wel goed. En zo kan ik mijn ouderdomsverschijnselen gelukkig toch nog redelijk verdoezelen. Maar ik beseef ook dat de neergang zich heeft ingezet en dat die onvermijdelijk door zal gaan. Het gaat er niet beter op worden. Maar ik wil nog wel even door. Ook als dominee.

Maar ik hoop wel dat ik op tijd zal weten te stoppen en niet zo'n dominee wordt die op z'n 80-ste maar blijft preken, maar zo slecht ter been is dat ze hem zo'n beetje de preekstoel op moeten takelen en die steeds z'n tekst kwijt is omdat hij niet meer zo goed kan lezen.

Om het in eigen woorden Prediker na te zeggen: er is een tijd om te beginnen en er is een tijd om te stoppen.

Terugblik online ontmoetingsavond - 28 april 2021

Afgelopen zaterdagavond was er volop beweging tijdens de online ontmoetingsavond. Door Agatha en Teade zijn we meegenomen in een swingende country line dance. Ik had de volgende dag spierpijn. Oeps, iets te enthousiast gedanst!

Tijdens de break(out) hebben we in kleine groepjes gesproken over de vraag 'Wat houdt jou in deze tijd, lichamelijk en mentaal, in beweging?'

De laatste onlineavond van dit seizoen is zaterdag 29 mei. Dit wordt weer een avond waarbij je gewoon op je stoel kunt blijven zitten. Houd de nieuwsbrief in de gaten voor meer info. We zorgen voor een feestelijke afsluiting van dit online seizoen.





Open deur dienst 2 mei - 21 april 2021

De voorbereidingen zijn bijna afgerond. Voorganger dhr. Joy Smit gaat het met ons hebben over bomen. Het thema is dan ook: het verborgen leven van Bomen. Bomen komen regelmatig voor in de bijbel. In de schepping, als drager van vruchten, voor de schaduw enz. Bomen kunnen ook symbool staan voor ons leven, om wat we meemaken. Kortom we gaan bomen over bomen. Graag treffen we u /jou online op 2 mei om 10.00 uur

Herinrichting kerkgebouw - 21 april 2021

In januari van dit jaar heeft de werkgroep Herinrichting Kerkgebouw (het H.I.K.-team) haar advies aan het college van kerkrentmeesters aangeboden. Hieronder vindt u de integrale tekst:

Aan: college van kerkrentmeesters Ontmoetingskerk Gorredijk
Van: werkgroep Herinrichting Kerkgebouw

Datum: 18 januari 2021

Betreft: Advies kerkgebouw

Op 13 januari 2021 heeft de werkgroep met het college van kerkrentmeesters de stand van zaken besproken over de plannen met betrekking tot verbouwing/herinrichting kerkgebouw.

Het college heeft aan de werkgroep gevraagd om een advies uit te brengen over de te nemen vervolgstappen.

Voordat we dit advies geven volgt hieronder nog een keer (globaal) het proces dat is doorlopen.

In december 2017 is door het breed moderamen aan een werkgroep gevraagd om advies uit te brengen over het gebouw.

Aandachtspunten hierin waren (zijn): achterstallig onderhoud, de verouderde inrichting, akoestiek, achteruitgang kerkbezoek en gebruik (exploitatie). Gevraagd werd om voor de komende tien jaren een goede oplossing te vinden.

In het voorjaar van 2018 heeft de werkgroep een enquête uitgebracht over de wensen en verwachtingen m.b.t. het gebouw en het gebruik daarvan.

De meeste reacties waren voor behoud van het gebouw, zorgen dat achterstallig onderhoud werd gepleegd, toiletgroepen werden vernieuwd en er met verstandig gebruik van de geldmiddelen

de ontvangsthallen en de kerkzaal 'uitnodigender' werden gemaakt.

Daarna is door de werkgroep gesproken met de Stichting beheer kerkgebouw Noord-Nederland (SBKG) (Anno Vellinga). Hieruit zijn bruikbare adviezen gekomen.

In november 2018 is door de werkgroep een bezoek gebracht aan Trinitas in Heerenveen. Ook hier zijn we geïnspireerd geraakt over de inrichting en hebben we tips gekregen over het verbouwproces en de keuze van meubilair en vloeren.

Inmiddels waren we met tekeningen bezig over de toiletgroep en hebben we eind 2018 /begin 2019 een offerte traject gehad.

Uiteindelijk is het inzicht gekomen om het project groter aan te pakken en alles in één keer te doen (inclusief isolatie, duurzaamheid). In de zomer van 2019 zijn college van kerkrentmeesters en de werkgroep in gesprek gegaan met de SBKG en architect kerkgebouwen Syb Elderink.

In december 2019 heeft de architect zijn ideeën en uitgewerkte plattegronden en tekeningen gepresenteerd. Een complete verbouwing inclusief inrichting en inventaris zou richting 5 ton gaan.

Het college en de werkgroep hebben hierin prioriteiten aangegeven en de conclusie getrokken dat de gewenste wijzigingen ongeveer 2 ton zouden kosten.

Op 26 februari 2020 zou een gemeenteavond plaatsvinden. Deze is uitgesteld naar 17 september 2020. Op deze gemeenteavond heeft het college van kerkrentmeesters een toelichting gegeven over de stand van zaken. Daarnaast is gesproken over de fusie met Lippenhuizen.

Dit kan ook een wijziging in de plannen veroorzaken.

De conclusie op de gemeenteavond was om enkele oplossingen concreter uit te werken en opnieuw te presenteren.

In maart 2020 kwam corona in het land en dat heeft tot op heden grote veranderingen in het maatschappelijke en kerkelijke leven teweeggebracht. Daardoor is het wijs om opnieuw naar de ambities en plannen te kijken.

Op 13 januari 2021 kwam de werkgroep tot de volgende conclusie:

Om nog een aantal jaren met plezier gebruik te kunnen maken van het huidige gebouw is het noodzakelijk om achterstallig onderhoud en veroudering op te lossen. Concreet:

- Verwarming/ventilatie
- Toiletgroep moderniseren (inclusief invalidentoilet)
- Vochtprobleem opslag achter jeugdzaal
Maak een budget hiervoor vrij en gebruik wat daarvan over is voor zichtbare opfrissing/modernisering van het gebouw.

Met vriendelijke groet,

De werkgroep Herinrichting Kerkgebouw.

Ritske Reitsma

Sytse van der Wal

Henny Pander

Froukje Jongsma

Rinse Spits

Arnout Batterink

Het advies, zoals verwoord door de werkgroep wordt door ons onderschreven en is als zodanig aan de kerkenraad voorgelegd.

Tijdens de kerkenraadsvergadering van 26 januari 2021 is het advies van het H.I.K – team ter sprake geweest. Om het advies beter te kunnen duiden hebben we de kerkenraad in februari 2021 aanvullende informatie gestuurd:

De door een architect opgestelde kostenraming voor een grondige verbouwing sluit, na enkele bijstellingen naar beneden, op een bedrag van in totaal € 285.560. Dit bedrag is echter nog exclusief:

– Vloerstoffering, wandstoffering, toneel en presentatiescherm € 76.545

– Inventaris € 84.051,44

– Akoestiekonderzoek € 3.327,50

Afgerond voor bovenstaande kosten € 450.000.

De kerkenraad heeft in de vergadering van februari 2021 besloten dat het nodige onderhoud van de verwarming, ventilatie doorgang kan vinden. Zo ook het oplossen/ uitvoeren van de vervanging van de toiletgroepen en van het achterstallig onderhoud. Op korte termijn starten we met de aanpassingen/verbeteringen aan de

verwarming/ventilatie. Door aanschaf van een ventilatiesysteem in combinatie met een warmte terugwin installatie is het mogelijk om coronaproof van ons kerkgebouw gebruik te maken. De aanpassingen zoals geschetst door de architect, zijn zeker niet van de baan.

Wij gaan verder met het ontwikkelen en vormgeven van de plannen die er liggen en houden u daarvan op de hoogte. Voor uitgebreidere informatie en of vragen kunt u bij het college terecht.

Met vriendelijke groet vanuit het College van Kerkrentmeesters

Halbe Holtman (06-24738844)

Thymen Romkema (06-41580400)

Ritske Reitsma (06-24562921)

Harma Verloop (06-20069305)

Ron's blog: OUD (1) - 13 april 2021

Ik merk dat ik oud begin te worden. Dat wil ik natuurlijk niet. Ja ! Ik wil wel oud-worden, maar zoals bijna iedereen wil ik niet oud zijn. Want ouderdom komt meestal met gebreken en helaas is dat bij mij ook het geval. Maar gek is dat wel, want in mijn hoofd ben ik nog altijd zo'n 35 jaar. Dat ben ik al járen !

Toen was ik een jonge vader en kon ik alles (nou, alles..), terwijl mijn lichaam, nu toch ook al weer jaren, ècht iets anders zegt. Natuurlijk probeer ik dat onomstotelijke feit te negeren, struisvogel en zo, maar het proces heeft zich een paar jaren geleden onafwendbaar ingezet. Zo rond m'n 55^{ste}. Goed, een leesbril gebruikte ik toen al een aantal jaren. Terzijde : ook dat probeerde ik eerst nog wel te verdoezelen. Maar het lezen van de preek ging steeds moeizamer. Dus wat doe je dan, als je niet wilt dat de goegemeente ziet dat je oud wordt ? Je maakt de letters een beetje groter. En nog een beetje groter. En nog een beetje. Maar op den duur had ik lettergrootte16.

En dat is best wel groot.

Ik had heel veel vellen preek. Dat kostte een hoop inkt en papier. Een leesbrilletje van de Action was een stuk goedkoper. Ik heb toen maar toegegeven aan dit ongemak van het ouder-worden en die bril aangeschaft. Maar Prediker, in zijn laatste hoofdstuk, wist het al : als de aftakeling zich eenmaal heeft ingezet is ze niet meer te stoppen.

Na mijn ogen moeten ook mijn oren er aan geloven. Ik wordt een beetje doof. Marga zal zeggen : "laat dat 'beetje' maar weg. Ik moet toegeven : ik versta haar lang niet altijd. Eerder vroeg ik nog geregeld : "wat zei je ?" Maar dat moest ik steeds vaker zeggen, dat kun je niet eindeloos blijven doen. Daar wordt die ander helemaal kriegel van. "Wat zei je, wat zei je ?" Dus nu vraag ik dat niet zo vaak meer. Maar daardoor heb ik weer een ander probleem. Ze zegt iets tegen mij. Geen idee wat ze zegt, want ik versta het niet.

Dat probeer ik te verdoezelen, en ik hoop maar dat het niet belangrijk was wat ze zei. Maar soms is dat het wèl.

En is het misverstand geboren. “*Dat heb ik je toch gezegd !*” Geen idee, dat zal wel weer zo’n zin geweest zijn die ik niet verstond. Ik schreef : ik probeer dat te verdoezelen, maar meestal lukt me dat nu niet meer. Als ik iets niet versta en dus geen idee heb waar het over gaat sta ik volgens Marga een beetje glazig te kijken en heeft zij al wel door dat ik haar helemaal niet begrepen heb.

Dus ja, als straks alles weer ‘normaal’ is en we kunnen elkaar weer ontmoeten, we staan met elkaar te praten maar ik sta je een beetje glazig aan te kijken, dan weet je het : dan heb ik je gewoon niet goed verstaan. Na de bril zal er over niet al te lange tijd een gehoorapparaat aangeschaft moeten worden. Al ben ik nog steeds 35. Jammer dat de Action geen gehoorapparaten heeft....

Redactielid Lichtbron gezocht - 7 april 2021

Als redactie van De Lichtbron zijn wij op zoek naar een nieuw redactielid. Jan Boorsma heeft aangegeven dat hij op korte termijn gaat stoppen met zijn werkzaamheden voor De Lichtbron. Daarom zoeken we een nieuw, actief en creatief lid voor onze redactie. We zoeken iemand die het leuk vindt om mee te denken over hoe we De Lichtbron in de toekomst gaan vormgeven, ook in het kader van de fusie met Lippenhuizen Hemrik. En het is ook erg fijn als je handig bent met de computer en/of computersystemen. Interesse of roept dit vragen op? Stuur dan een mail naar Elsbeth Sonnega-Dijk via ersonnega@hotmail.com

Omgaan met teleurstellingen - 7 april 2021



Zondag 11 april Dienstvullend programma door [Christelijk cabaretier Ruurd Walinga](#)

Als iets actueel is in deze tijd van coronapandemie, dan is het wel omgaan met teleurstelling. Door corona vallen veel plannen omver, in deugen, gaan dromen kapot. Wat je had verwacht, komt niet uit. Hoe ga je om met verwachtingen die niet uitkomen en uitkwamen? Dat het leven je heeft verrast? Dat het niet heeft gebracht wat je hoopte? Dat het beeld dat je had van je geliefde, je opleiding, je werk, je

gemeente, de kerk niet klopte?

Luister zondag 11 april naar de dienst in de Ontmoetingskerk en laat je verrassen, bemoedigen en troosten.

3e online ontmoetingsavond - 7 april 2021

Zaterdag 24 april om 20.00u start alweer de 3e online ontmoetingsavond. De eerste bijeenkomst ([Winterbingo](#)) en/of de tweede ([zeggen tegels maken](#)) gemist? Geen probleem! Schuif gezellig deze keer online aan!

Een gemeentelid heeft een leuke, swingende activiteit bedacht! Dus de tafel aan de kant en de voetjes van de vloer. Doe je mee? Voel je niet verplicht, online toeschouwers zijn ook van harte welkom!

Halverwege de avond gaan we in kleine groepjes uiteen om even bij te kletsen.

Aanmelden uiterlijk vrijdag 23 april bij Joke Visser (joke.a.visser@gmail.com) of Sietske Veenstra (sietskeenfolkert@hotmail.com).

We hebben deze keer alleen je e-mailadres nodig (voor de link voor de online avond).

Graag tot dan!

Paaswandel- en Paasfietstocht groot succes! - 7 april 2021

Afgelopen Paasweekend zijn zo'n 70 huishoudens er op uit getrokken om van de Paaswandel- en/of de Paasfietstocht te genieten. Ongeveer 50 huishoudens hebben wandelend de Weg door Jeruzalem volbracht en ongeveer 20 huishoudens zijn langs het Paasverhaal gefietst.

Beide tochten waren coronaproof georganiseerd; iedereen kon de tocht op eigen initiatief en eigen gelegenheid starten. Aan het stoepkrijt bij de Librije en de spijkers in het kruis bij de Doopsgezinde Kerk konden we zien dat de route drukbezocht is!

Over een aantal weken hopen we dat dit ook zichtbaar wordt bij de Ontmoetingskerk. Dit was voor beide tochten de laatste halte en hier werden de bloemzaadjes gezaaid. Straks verschijnt er vast een prachtig bloemenveldje.

De Jeugdzaal van de Ontmoetingskerk was ingericht met een Paaslunch. Dit jaar was dat natuurlijk niet op grote schaal mogelijk. We bidden dat we volgend jaar met elkaar een Paaslunch kunnen organiseren en gezamenlijk dan weer uit volle borst kunnen zingen:

“U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer!”

1 april 2021

Zegentegels - 24 maart 2021

In deze periode zijn we veel binnen en ontmoeten we weinig mensen. Ook de kerkdeuren zijn gesloten. God laat zich gelukkig niet beperken door een dichte deur. Jezus verscheen na Pasen gewoon binnen in een huis en zegende de mensen. Zijn zegen: Vrede zij met jullie. En die zegen mogen we doorgeven.

Daarom hebben we zaterdag 20 maart tijdens de online ontmoetingsavond zegentegels gemaakt. Ieder huishouden ontving 2 tegeltjes. Op de ene tegel schreef je een zegen voor jezelf, op de andere tegel een zegen die jij vraagt voor iemand anders. Deze tweede tegel is gegeven aan een buur, vriend, familielid of gemeentelid. Een tegeltje kan echt een bemoediging zijn: er is iemand die hun zorgen ziet en iemand die de moeite doet om hen dat te vertellen.

Het resultaat vind je onderaan deze pagina. **Let op: er zijn drie pagina's met foto's!** Klik op de kleine pijltjes linksonder om naar de volgende pagina te gaan.

Tijdens het ontwerpen en maken gingen we in kleine groepjes uiteen. Zelfs dat kan online! Het was erg leuk om in een kleiner groepje elkaar even te zien en te spreken. Voor herhaling vatbaar!

De volgende online ontmoetingsavond is zaterdag 24 april. Zet de datum alvast in je agenda! Meer informatie volgt t.z.t. in de nieuwsbrief en op de website.

Wandel- en fietstocht Paasweekend - 17 maart 2021

Beleef rond het Paasweekend (vanaf vrijdag 2 april) het Paasverhaal in Gorredijk en omgeving. Je kunt kiezen: wandelen of fietsen of allebei. Aanmelden is niet nodig. Je start de tocht op de dag en tijd die jou/jullie het beste past.

Coronaproof

Met je huishouden of in samengesteld tweetal kun je de wandel- of fietstocht op je eigen tijd zelfstandig volgen. En verder:

- Houd onderweg 1,5 meter afstand van anderen
- Blijf thuis bij corona gerelateerde klachten
- Raak bij de locatie zo weinig mogelijk objecten aan
- Houd rekening met de avondklok.

Paasfietstocht in Gorredijk en omgeving 'Langs het Paasverhaal'

De Paasfietstocht (lengte 15 km) start bij basisschool de Librije in Gorredijk. Hier vind je ook de routebeschrijving. De route voert langs vijf kerken in Gorredijk en omgeving. Bij iedere kerk en op twee andere locaties hangt een afbeelding van het Paasverhaal met bijbehorende

gespreksvraag.

De Paasfietstocht is geschikt voor alle leeftijden.



Paaswandeltocht 'De Weg door Jeruzalem'

De Paaswandeltocht (lengte 2,5 km) start en eindigt bij basisschool de Librije in Gorredijk. Hier wijst de route zich verder. De route gaat langs 9 locaties. Op iedere locatie hangt een QR code. Scan deze QR code met je mobiele telefoon en je gaat terug in de tijd naar het jaar 30 van onze jaartelling. Opeens loop je door de straten van Jeruzalem op zoek naar geheime aanwijzingen en zit je midden in het verhaal van Pasen. Op een paar locaties zijn puzzels te vinden. Los deze op en ontdek de weg door Jeruzalem.

Voor wie?

De Paaswandelroute is geschikt voor alle leeftijden, en in het bijzonder voor (jonge) gezinnen en jongeren.

Wat heb je nodig?

- Een smartphone met internetverbinding en een volle batterij.
 - > Een iPhone kan via de standaard app Camera QR-codes scannen.
 - > Heb je een andere smartphone download thuis even een speciale app, bijv. *QR Code scanner*.
- Pen of potlood

Kinderdienst

Tijdens de tocht vind je een prachtig kunstwerk gemaakt door de kinderen van de kinderdienst.

Hoe werkt een QR-code?

Open op je iPhone de camera, of op je smartphone de app 'QR Code scanner'. Richt je camera op de QRcode. De QRcode stuurt je door naar een website. Soms moet je hiervoor nog klikken op 'Open website in Safari' of 'Openen in browser'. Je bent nu op de website waar de informatie staat die je nodig hebt.

Paascollecte 2021 (t.b.v. jeugdwerk) - 13 maart 2021

Veel kinderen en jongeren ervaren deze coronatijd als zwaar en hebben behoefte aan het sociale contact dat ze tijdens jeugdactiviteiten opdoen. Sinds begin februari is er weer ruimte voor jeugdactiviteiten van de kerk. Dit komt omdat de overheid binnen de nieuwe routekaart met maatregelen een uitzondering maakt voor sport- én jeugdwerkactiviteiten.

We kijken wat hierin mogelijk en verantwoord is binnen de context van de Ontmoetingskerk. We organiseren een aantal activiteiten buiten, blijven ook online activiteiten doen, en zodra het weer kan en mag vinden de activiteiten weer plaats in de kerk.

De kosten van het kinder- en jeugdwerk gaan door alle maatregelen van deze tijd omhoog. Iedere bijeenkomst (online, buiten of in de kerk) brengt extra aandacht en kosten met zich mee. Denk aan: knutselmateriaal, versnaperingen en drinken, PR-materiaal, (gast)sprekers inhuren en deelname aan externe coronaproofactiviteiten (YMCA, JOP).

Met uw gift maakt u het kinder- en jeugdwerk van de Ontmoetingskerk mede mogelijk!

U kunt uw gift overmaken op banknummer **NL33 RABO 0322 9847 26** t.n.v. CvK van de protestantse gemeente Gorredijk. Wilt u als bestemming vermelden: **Jeugdwerk**.

(U ontvangt geen acceptgiro's meer, zoals u gewend was).

Alvast bedankt.

Namens alle vrijwilligers in het kinder- en jeugdwerk,

Marielle de Jong en Janine van der Kooi

Jeugdouders

Online ontmoetingsavond - 10 maart 2021

Zaterdag 20 maart om 20.00u organiseren we weer een nieuwe online ontmoetingsavond. Deze keer ga je iets maken voor jezelf en voor een ander. Je gaat thuis aan de slag met materiaal dat je van tevoren thuis bezorgd krijgt. Tijdens de pauze wordt een leuke act verzorgd. Nieuwsgierig? Geef je op! Ben je niet zo creatief, dat geeft niet: deze activiteit is geschikt voor iedereen!

Aanmelden uiterlijk woensdag 17 maart bij Joke Visser (joke.a.visser@gmail.com) of Sietske Veenstra (sietskefolkert@hotmail.com). We willen graag weten: - wat je huisadres is (voor het materiaal)- je emailadres (voor de link voor de online avond)

We maken er bovenal een gezellige avond van!

Joke, Sietske, Frederik en Janine

Jeugddienst 7 maart - 9 maart 2021

Voor de jeugddienst van zondag 7 maart jl. hebben Like Visser en Jurjen Cornelissen een lied opgenomen “*better together*”

Kerkdiensten alleen online - 3 maart 2021

De landelijke kerk heeft de plaatselijke gemeenten in overweging gegeven om weer gemeenteleden (maximum 30) toe te laten bij de kerkdiensten.

Het moderamen van de kerkenraad heeft besloten dit eerst nog niet te doen. Veel maatregelen, waaronder de avondklok, zijn nog steeds van toepassing. Veel winkels mogen alleen op bestelling iets afgeven. De besmettingscijfers zijn half februari behoorlijk omhooggegaan en dalen op dit moment nog niet. Er wordt gewaarschuwd voor een derde golf. Mocht die derde golf er inderdaad komen dan zouden we het toestaan van gemeenteleden weer terug moeten draaien. Daarom willen we de ontwikkelingen eerst nog even aanzien en kijken of het misschien over een aantal weken wèl verantwoord is.

Daarom zijn de kerkdiensten tot nader bericht nog alleen online te bekijken en te beluisteren. Kijk [hier](#) voor meer informatie over uitzending van diensten.

Kinderdienst op locatie! - 3 maart 2021

Komende zondag bieden we een kinderdienst op locatie aan: bij Finny thuis op de boerderij! En dat heeft een bijzondere reden.

Wij beginnen zondag met het Paasproject en we gaan direct van start met een grote klus. Tijdens het Paasweekend kan het hele dorp zien wat we hebben gemaakt. Dat wordt fantastisch! De oplettende lezer van de nieuwsbrief en facebook heeft wellicht al ontdekt dat het te maken heeft met mozaïek. Er zijn al veel muurtegels ingeleverd bij Djouke thuis. Hartelijk dank daarvoor! Wie nog muurtegels op zolder heeft liggen (het liefst in mooie kleuren) mag deze alsnog inleveren op de likmoune 23.



Praktische informatie voor aanstaande zondag (7 maart):

- De kinderen kunnen vanaf 9.15 uur gebracht worden bij Finny thuis: Bûtewei 26 in Lippenhuizen. Tussen 10.30 en 11.00 uur kunnen de kinderen weer opgehaald worden.
- Heb je moeite met het vervoer van je kind(eren)? Schroom niet en bel even met Antje Dijkstra 06-22705345, dan regelen we dit samen!
- De kinderen mogen lekker warm gekleed aankomen, het liefst in kleding wat vies mag worden. Een oud overhemd kan ook dienen als schort.

- Hanteer de coronamaatregelen, ook op het erf van Finny. Houd 1,5 meter afstand, blijf niet hangen voor een praatje en draag bij voorkeur een mondkapje (de kinderen hoeven geen mondkapje te dragen). Heb je klachten? Dan graag thuisblijven. Dank!

Volgende data voor de kinderdienst zijn:

- 21 maart (vervolg paasproject)
- 28 maart (Palmpasen)
- 4 april (Pasen)

Ron's blog: IJspret - 23 februari 2021

Corona is het meest uitgesproken en meest gelezen woord van de afgelopen maanden. Met steeds meer discussies over wat wèl moet/mag en wat niet.

Volgens het OMT en het kabinet zijn maatregelen noodzakelijk en volgens anderen zijn die maatregelen volstrekt overbodig of op z'n minst buitenproportioneel. En velen mokken en morren dat er van alles niks kan. Daar kwam als laatste druppel de avondklok nog bovenop. Inperking van de vrijheid! Wat het natuurlijk ook is. Alleen, de maatregelen zijn natuurlijk niet voor niets. Men hoopt hiermee het virus een beetje in bedwang te kunnen houden. Maar we horen ook van mensen die zich opgesloten voelen en er neerslachtig van worden. Niks te mogen, niks te kunnen.

Het weer werkte ook niet mee. Een aantal graden boven nul. Bewolkt, grijs, regenachtig. 'Buiten' zag eruit zoals men zich van binnen voelde. Maar zie...dan ineens code rood! Sneeuwstormen! Temperaturen ver onder nul!

Domme, onwetende hollanders beginnen gelijk over een elfstedentocht, maar de friezen weten wel beter. Maar er kan geschaatst worden! Onder een héérlijk zonnetje met strakblauwe luchten. Massaal schiet Nederland uit de depressie en gaat het ijs op. Bijna een week lang was corona uit ieders gedachten. Bijna een week lang genieten en plezier maken. Maar na een week verdween mèt de kou ook alle vrolijkheid weer, als sneeuw voor de zon.

"Iis is samar ek wer wetter" wist Gurbe Douwstra al.

En de coronadiscussies werden weer in alle hevigheid hervat. Tot voor de rechtbank. Er was nog wel één troost : de temperaturen namen even lente-propoorties aan. En daar werden we dan wel weer een beetje vrolijk van.

Corona zal voorlopig nog wel blijven, helaas. De maatregelen ook. Het vaccineren gaat langzaam maar zeker door. En dat lente-gevoel moeten we dus ook maar een beetje zien vast te houden. En daarmee moed en hoop.

Prediker zei het al : *"het licht is een genot. Wat een weldaad voor de ogen om de zon te zien"*.

Wijze woorden van wijs man. Ook voor corona-tijd.

Ron

Terugblik Winterbingo - 23 februari 2021

Winterbingo 20 februari

Op de eerste lentedag van 2021 hebben we de winterbingo gespeeld! Zo'n 55 mensen hebben meegespeeld. Wat een gezelligheid online. Er zijn prachtige prijzen gewonnen, geswingd op de après-ski-muziek en er is flink gezweet in de winterkostuums!

Bekijk de foto's hieronder voor een impressie.

Ideeën voor nieuwe activiteit

We willen maandelijks iets online organiseren, om zo in verbinding te blijven met elkaar.

Heb je ideeën? Zelf eens iets leuks gedaan online met de familie of vrienden? Tip ons!

Joke Visser (joke.a.visser@gmail.com of 06-43031237) of Janine van der Kooi

(janinevanderkooi@gmail.com of 06-41694695).

Foto-impressie

Impressie online winterbingo 20 februari 2021



www.ontmoetingskerkgorredijk.nl

Impressie online winterbingo 20 februari 2021



www.ontmoetingskerkgorredijk.nl

40 dagentijd - 17 februari 2021

De veertigdagentijd is de periode die begint op Aswoensdag als een tijd van voorbereiding op het Paasfeest. De veertigdagentijd is van oorsprong een periode van vasten en bezinning op de eigen christelijke levenspraktijk. Er wordt gevast om toe te leven naar Pasen. Eigenlijk is het een periode van 46 dagen, maar de zondagen gelden als aparte dagen. Op de zondagen wordt vanouds niet gevast en deze doen in de telling dan ook niet mee. Het zijn 40 dagen omdat Jezus zelf 40 dagen in de woestijn vastte, als voorbereiding op zijn werk.

Het concilie (vergadering van bisschoppen) van Nicea in 325 getuigt al van een 40dagensvasten. In die vroegchristelijke tijd vastte men tot zonsondergang. In de 9e eeuw verschoof men de enige maaltijd van de dag van zonsondergang naar 3 uur, vanaf de 14e eeuw naar de middag. De Katholieke Kerk is in de loop der eeuwen minder streng geworden bij het voorschrijven van het vasten en heeft ook alternatieve vormen van vasten en onthouding voorgesteld.

Veertigdagentijd is een term die eerder binnen de protestantse kerken geen gemeengoed was. Daar werd het 'de lijdenstijd' genoemd, met alle nadruk op het lijden van Jezus. Soms zelfs alleen maar zijn kruislijden, en dat werd vaak verbonden met de 7 kruiswoorden. Op 6 lijdenszondagen en de laatste in de dienst op Goede Vrijdag. Misschien is het daarom dat het lijdensverhaal uit, vooral, Mattheus, op muziek gezet door Bach in zijn Matthäuspasion nergens ter wereld zo 'groot' is geworden, als in (het calvinistische) Nederland. De Matthäuspasion was geschreven/gecomponeerd voor de dienst op Goede Vrijdag.

Langzamerhand is het begrip 40dagentijd ook in de protestantse kerken ingeburgerd geraakt, omdat men inzag dat bij 'lijdenstijd' de nadruk wel heel sterk kwam te liggen op maar één aspect, het lijden. De laatste jaren hebben de alternatieve vormen van vasten ook steeds meer ingang gevonden bij protestanten. Dan gaat het bijvoorbeeld om geen alcohol drinken, geen snoep, minder vlees, terughoudend zijn in de tijd waarop men op de social media zit, enz. In ieder geval: jezelf iets ontzeggen, waar je altijd plezier in hebt en het geld dat je daar eventueel mee bespaart opzij leggen en aan een goed doel geven.

De 40dagentijd is een serieuze periode, je staat als gelovige stil bij het lijden van Jezus, maar ook bij het lijden van mensen nu. Daarom is er ook altijd een landelijke diaconale 40dagen-actie.

De verschillende zondagen van de veertigdagentijd hebben in de traditie een specifieke latijnse naam. **De eerste vijf zondagen** ontleen hun naam aan de beginwoorden van het intochtsgezag:

Eerste zondag: Invocabit ['roept hij (Mij) aan'] (Ps. 91 :15)

Tweede zondag: Reminiscere ['gedenk'] (Ps.25 : 6)

Derde zondag: Oculi ['ogen'] (Ps. 25 : 15)

Vierde zondag: Laetare ['verheug u'] (Jes. 66 :10)

Vijfde zondag: Judica ['verschaf mij recht'] (Ps. 43 : 1)

Zesde zondag: Palmzondag

De laatste week, de **Goede Week**, is het hoogtepunt van de 40dagenperiode. Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag vormen samen met de Paasdag het absolute hart van het liturgische jaar.

Zoals gezegd, de veertigdagentijd begint met : **aswoensdag** Carnaval is voorbij. Toen kon men nog even uit de band springen, voordat het vasten begon. In de dienst op aswoensdag worden de mensen op het voorhoofd getekend met een 'askruisje'.

De palmtakken die op Palmzonden van het vorige jaar zijn gebruikt, worden verbrand. As, als teken dat wij mensen sterfelijk zijn. In Oude en Nieuwe Testament is as ook symbool van boetedoening en bekering. Wij mensen zijn zondig, maken fouten, maar willen belijden dat we in het kruis van Jezus redding vinden. De as die na de verbranding overblijft wordt aangengeld met water of chrisma – olie – soms miswijn, zodat het geheel wat kleverig wordt en er een kruisje mee kan worden gemaakt op het voorhoofd van de gelovige. En daarmee wordt de as – want as is ook vruchtbaar – teken van nieuw leven, in kruis en opstanding van Christus. Je hoeft niet in je schuldigheid te blijven vastzitten, er is openheid voor een nieuwe toekomst.

Op de woensdagavonden in de 40dagentijd is er een korte uitzending vanuit de kerk via [kerkomroep](#). Met een inleiding, liederen, een schriftlezing. Aanvang **19.30 uur**.

40dagen-bord

In de kerk staat vanaf Aswoensdag een houten bord. In dat bord zitten 40 spijkertjes. Er zijn 40 houten hangertjes met daarop de getallen van 1 t/m 40. Eigenlijk zou er elke dag een hangertje aan het spijkertje moeten worden gehangen. In ieder geval hangen we de bijbehorende getallen op, op de woensdagen en zondagen waarop een uitzending vanuit de kerk is. Dus we tellen af. We beginnen bij 40 op Aswoensdag en eindigen op 1 op Stille Zaterdag.



Ron Lafeber

Huispaaskaarsen - 11 februari 2021



Ook dit jaar bestaat de mogelijkheid om huispaaskaarsen te bestellen via de Ontmoetingskerk.

Boca Kaarsen levert Huispaaskaarsen 2021 in zes prachtige reliëfuitvoeringen: 'EMMAUSGANGERS', 'LEVENSBLOOM', 'BESCHERMDE AARDE', 'ZON, VISSER EN DRUIVEN', 'CHI-RHO KRUIS' en 'CHI-RHO KRUIS MET VREDESDUIF'.

De prijzen zijn:

- 25 cm € 20.50 (eerste 2 motieven niet in deze maat te leveren)
- 30 cm € 27
- 40 cm € 33.75
- 60 cm € 65

Bestellen kan door een mail naar jrudolphy@home.nl te sturen of te bellen met 0513-462695.

Graag voor 1 maart bestellen.

Bingo Avond: Winter - 4 februari 2021



Zaterdag 20 februari om 20.00u organiseren we een online bingo avond voor jong en oud. Er zijn leuke prijsjes te winnen en voor iedereen die meespeelt, is er een kleine attentie. De bingoavond staat in het teken van het thema 'winter'. We spelen natuurlijk de originele bingo, maar er is ook een ronde 'winterbingo'. Doet u/doe je mee?!

Aanmelden voor woensdag 17 februari, bij Joke Visser (06-43031237 of joke.a.visser@gmail.com) of Janine van der Kooi (06-41694695 of janinevanderkooi@gmail.com). We willen graag

weten:

- Met hoeveel personen u/jij meedoet
- Wat uw/jouw huisadres is (voor de bingokaarten)
- Uw/jouw e-mailadres (voor de link voor de online bingo avond).

We maken er bovenal een gezellige avond van!

Gezinsdienst – de werkjes in beeld - 31 januari 2021

Vanmorgen hadden we een mooie gezinsdienst. Het thema : **het is pas feest als iedereen er is !**

Terwijl we luisterden naar de liedjes en verhalen konden we thuis mee knutselen. Hier worden de resultaten getoond. Het filmpje staat ook op de facebook-pagina van de kinderdienst.

Online kinderdienst quiz op 24 januari - 20 januari 2021

Komende zondag 24 januari spelen we de online kinderdienst quiz! Voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar!

Hoe kan je meedoen?

Stuur ons een email op kinderdienst@ontmoetingskerkgorredijk.nl of bericht op onze facebook pagina dat je mee wilt doen voor zaterdag 20:00 uur en zorg dat je zondag om 10:30 uur klaar zit met je tablet/telefoon/laptop en dat er eventueel Skype op staat. Je kan hem ook in je browser Edge/Chrome etc. openen zonder dat je het programma hebt. Je ontvangt van ons de skype link na aanmelding, ongeveer 24 uur voordat het begint.

Wat heb je nodig?

- Camera die aan staat
- 1 groen voorwerp
- 1 blauw voorwerp
- 1 geel voorwerp
- 1 rood voorwerp

Voor de mensen die het kennen het is gebaseerd op het idee van de quiz van “Even tot hier” waarbij je de goede kleur voor je camera houdt om het antwoord te geven.

Wat valt er te winnen?

Aan het einde verdelen we drie prijzen voor degene met de meeste goede antwoorden. Deze worden bij jullie thuisbezorgd.

Wij hebben er zin in! Tot dan!

Gezinsdienst 31 januari: Het is pas feest als iedereen er is! - 20 januari 2021

Op zondag 31 januari is er een gezinsdienst. Het thema : **het is pas feest als iedereen er is !**

Iedereen kan deze dienst op afstand meeleven. Voor de gezinnen met jonge kinderen hopen we dit weekend al vast weer een envelop te brengen met leuk materiaal voor de kinderen. Terwijl je luistert naar het verhaal en naar de liedjes kun je dus ondertussen ook wat moois maken.



Beleef je de dienst thuis mee dan kun je voor 10:15 uur een foto van jullie samen en/of de knutsels sturen naar Djouke 06-15337784. Hopelijk komt het dan aan het eind van de dienst even in beeld.

Zondag 24 januari: Zondag v h gebed om eenheid onder de christenen

Vanwege de lockdown heeft de Raad van Kerken van Gorredijk en omstreken besloten, dat de regionale vieringen op deze zondag alleen online te bekijken en te beluisteren zijn. In onze regio zijn er drie kerken met een livestream verbinding. Bij het schrijven van deze preek is gebruik gemaakt van het materiaal van de

Raad van Kerken en MissieNederland.

[Klik hier om de preek te lezen.](#)

Zondag 24 januari 2021 worden daarom de volgende vieringen uitgezonden:

- Viering in **Langezwaag** met ds. Marije Hage (via www.kerkomroep.nl)
- Viering in **Oudehorne** met ds. Ron Lafeber (via [YouTube-kanaal: Oosthoekgemeenten](#))
- Viering in **Gorredijk** (Ontmoetingskerk) met ds. Piet Hulshof (via [YouTube-kanaal: Ontmoetingskerk Gorredijk](#))

Deze vieringen beginnen **om 9.30 uur** en u kunt ze ook altijd op een later tijdstip bekijken en beluisteren.

Voor meer informatie zie de website www.raadvankerkengorredijk.nl

Samenwerking Protestantse Gemeente Lippenhuizen/Hemrik - 13 jan 2021

Zoals u wellicht al weet werken we vanaf 1 januari samen met de [Protestantse Gemeente Lippenhuizen/Hemrik](#).

Onze samenwerking houdt voorlopig, praktisch gezien, alleen in dat de gemeenteleden van Lippenhuizen/Hemrik bij ons de kerkdiensten volgen.

Later bestaat de mogelijkheid van gezamenlijke diensten in Lippenhuizen. In de corona tijd is 'samen kerken' makkelijk. Immers je hebt alleen de link nodig naar de diensten op [Kerkomroep](#) en je kunt de diensten vanuit huis volgen. Maar daarmee is het pastoraat natuurlijk niet geregeld.

We gaan komend jaar een lang proces in om, als het goed gaat, per 1 januari 2022 een gezamenlijke nieuwe gemeente te vormen.

De gemeente van Lippenhuizen/Hemrik is op dit moment bezig om een pastoraal/diaconaal werker aan te stellen voor 8 uur per week. Dit om de pastorale zorg ook geregeld te hebben voor de komende periode. Via de Nieuwsbrief, de Lichtbron of de gemeenteavond (we gaan er van uit dat dit weer mogelijk wordt in 2021) zullen we proberen u op de hoogte te houden van de vorderingen.

We hebben inmiddels aan de provinciale classis gemeld dat we de intentie hebben om samen te gaan. De gemeenteleden van Lippenhuizen/Hemrik krijgen de informatie over de diensten in de Ontmoetingskerk. Ook wordt hun de mogelijkheid gegeven zich te abonneren op de Lichtbron en onze digitale nieuwsbrief.

Kortom: Er gebeurt al van alles maar we zijn er nog lang niet.

Als u vragen hebt over het samengaan van beide gemeentes kunt u die mailen naar de scriba@ontmoetingskerkgorredijk.nl. U mag natuurlijk ook gewoon contact opnemen met iemand van de Kerkenraad.

Met vriendelijke groeten,

Dirk Jongsma, voorzitter

Ron's blog: Goedgelovig of goed gelovig? - 6 januari 2021

In de tijd dat ik nu predikant ben heb ik de kerkgang langzaam maar zeker zien afnemen. Steeds meer werd het geloof gezien als iets achterhaalds. Geloven in de God van de bijbel werd gezien als kinderlijk, kinderachtig.

Geloven dat God Schepper is van hemel en aarde? Dan was je toch wel erg goedgelovig. Want: de wetenschap dan?

Volgens mij kunnen wetenschap en geloof best samengaan, maar dat terzijde.

Kwam er iets voor in de plaats voor mijn kinderachtige geloof? Jaha, men ging geloven in de helende kracht van allerlei stenen, men geloofde in de voorspelling van tarotkaarten, e.d. Ja, dat is een stuk volwassener, dacht ik dan.

Maar zie! Het kan altijd nog gekker. We horen in deze tijd van allerlei complottheorieën. Geloof het NOS-journaal en de kranten niet, want zij zetten ons iedere dag nep-nieuws voor en proberen ons op deze manier te manipuleren. De straling van de 5G-masten veroorzaken corona! Supermarkten verkopen ons geen voedsel maar 'gemanipuleerde rotzooi'. En zo zou ik nog wel even door kunnen gaan.

Er is een anonieme bron *Qanon*, die allerlei idiote theorieën de wereld in slingert. Letterlijk te gek voor woorden. Maar hele volksstammen geloven er in. De elite, de politieke leiders houden er een internationaal pedofielenetwerk op na. Als je je laat vaccineren kreeg je een chip van Bill Gates, medeoprichter van Microsoft, ingespoten zodat hij precies weet waar jij bent en wat jij doet. Een chip van – op z'n kleinst – 1×1 mm, door een naald met een diameter van 0,4-0,5 mm. Knap, hè?, die Bill.

Wie is er nou goedgelovig? En je zou er heel hard om moeten lachen als het niet zo gevaarlijk was. Mensen geloven de feiten niet meer, vinden dus ook dat ze die naast zich neer kunnen leggen en zich daar niet aan hoeven te houden.

Ik wil dan toch liever vasthouden aan die God die hemel en aarde geschapen heeft en trouw is aan Zijn mensen.

En zelf proberen goed gelovig te zijn.

Ron