

**2022 - Overzicht Berichtenarchief van
website Ontmoetingskerk Gorredijk**



Inhoud

2022 - Overzicht Berichtenarchief van website Ontmoetingskerk Gorredijk	1
Kerstmuziek- en zangavond - 30 november 2022.....	2
Gloria Deo brengt de Messiah - 30 november 2022.....	3
Sterrenjacht - 27 november 2022.....	4
KidLichtjes dag, zaterdag 19 november: terugblik - 23 november 2022	4
50 jaar Ontmoetingskerk terugblik - 23 november 2022	7
Uitnodiging gemeenteavond - 16 november 2022.....	8
50 jaar Ontmoetingskerk - 26 oktober 2022	8
Inzamelactie voor Oekraïne “LAAT UW HART SPREKEN” - 26 oktober 2022	10
Ontmoetingsavonden – oktober 2022 - 19 oktober 2022	11
Open Kerk - 17 mei 2022	11
Jubileum kerkgebouw - 27 april 2022	12
Ron’s blog: Out of the box - 21 april 2022	12
Terugblik Paasontbijt en Paasspeurtocht - 20 april 2022	13
Levinas - 13 april 2022	17
Wandel-/speurtocht langs het Paasverhaal - 5 april 2022.....	17
Paasontbijt en Paaswandeling - 31 maart 2022	17
Bloemstuk op weg naar Pasen - 30 maart 2022	17
Nieuwe activiteit Commissie Vorming & Toerusting - 23 maart 2022	19
Kaarsje voor Oekraïne - 18 maart 2022	20
Happen naar de Baas in de Open Deur Dienst - 15 oktober 2022.....	20
Terugblik Tsjerkepaed 2022 - 6 oktober 2022.....	21
Jeugddienst: Tour for Unity - 3 oktober 2022.....	22
Ron’s blog: Gratis - 27 september 2022	22
GROTE INZAMELINGSACTIE VOOR OEKRAÏNE - 21 september 2022.....	23
Vorming en toerusting: Rondleiding museum de Tijd - 21 september 2022	24
Er is weer kinderoppas - 10 september 2022.....	26

Terugblik bbq Kerkcafé - 29 juni 2022	26
Jeugdkamp 11 en 12 juni - 29 juni 2022	26
Ambtsdragers gezocht! - 25 mei 2022.....	29
Verlag Lang Beraad – 12 maart 2022	29
Gemeenteavond 7 april - 24 februari 2022	30
Bijbelvertalingen door de eeuwen heen - 24 februari 2022	30
Oecumenische gebedsdienst voor Oekraïne - 24 februari 2022.....	31
Terugblik bingoavond - 9 februari 2022	31
Filmavond 15 feb. in Langezwaag - 2 februari 2022	33
Zoektocht naar nieuwe ambtsdragers - 26 januari 2022.....	34
Ron's blog: Vakantieled - 20 januari 2022.....	34
Kerk weer open - 20 januari 2022	35
Kerkbalans 2022: Geef vandaag voor de kerk van morgen - 20 januari 2022.....	35

Kerstmuziek- en zangavond - 30 november 2022



Zondagavond 18 december a.s. vanaf 20.00 uur is er in de Ontmoetingskerk een Kerstmuziek- & zangavond.

Zondagavond 18 december a.s. vanaf 20.00 uur houden we in de Ontmoetingskerk te Gorredijk een Kerstmuziek- & zangavond.

Op deze avond brengt Muziekvereniging “de Vlecke” onder leiding van Dineke Griek een aantal Kerststukken ten gehore en het Interkerkelijk Koor Gorredijk zingt onder leiding van Annejaap Soldaat Kerstliederen uit de

Kerstsuite. Voor de samenzang hebben we bekende kerstliederen uitgezocht. Wij nodigen u dan ook van harte uit om deze speciale avond, zeker speciaal want de afgelopen twee jaar was dit niet mogelijk door Corona, met ons te beleven en samen onderweg naar Kerst te gaan.

Gloria Deo brengt de Messiah - 30 november 2022

concertkoor Gloria Deo

Concertkoor [Gloria Deo](#) durft het aan, een groot koorwerk met solisten en orkest in de Lawei onder leiding van de nieuwe dirigent Jeroen Helder. In deze onzekere tijd niet zonder risico,

immers zaal, solisten en orkest worden al ruim van te voren gecontracteerd.

De Messiah, een oratorium van George Friedrich Händel werd in slechts 24 dagen gecomponeerd in 1741. Händel maakte een moeilijke tijd door in zijn leven. Zijn vriend de librettoschrijver Charles Jennens reikte hem een aantal bijbelteksten aan in de hoop

dat hij die op muziek wilde zetten. Händel werd zo geïnspireerd door de teksten over het leven van Jezus dat hij dit werk in korte tijd voltooide. Het werd één van zijn meest bekende werken voor koor, solisten en orkest.

Vanaf de eerste uitvoering in 1743 heeft het werk groot succes gehad. Ondanks de lengte is het zeer boeiend. In combinatie met de teksten is de muziek erg suggestief. Het koor heeft een groot aandeel.

De Messiah bestaat uit drie delen, in het eerste deel wordt de aankondiging van de komst van de Messias bezongen, het tweede gedeelte verhaalt van het leven van Jezus, Zijn lijden en sterven. In het derde gedeelte tenslotte wordt de overwinning over de dood en daardoor de toekomst van de mensheid bezongen. Dit

alles in prachtige aria's en koorgedeeltes.

Solisten zijn: Agnes van Laar, sopraan

David van Laar, altus

Edward Leach, tenor

Frans Fiselier, bas

Muzikale begeleiding wordt verzorgd door het barok ensemble Eik en Linde uit Amsterdam. Algehele leiding is in handen van Jeroen Helder. Concertkoor Gloria Deo nodigt u voor dit concert uit op zaterdag 10 december om 20.00 uur in de grote zaal van de Lawei.

Kaarten zijn te verkrijgen via www.gloriadeo.nl of op www.delawei.nl

Sterrenjacht - 27 november 2022

In de adventstijd, de periode voor kerst, verstopten sterren zich voor de ramen in Gorredijk. Er zijn 9 verschillende kleuren te vinden. Spot jij ze allemaal?

[Download hier](#) de bingokaart print hem uit en ga vanaf maandag 28 november op sterrenjacht in Gorredijk.

Kruis de gevonden sterren af op de bingokaart. Ben je een echte speurneus? Schrijf ook de bijbehorende letter (die je bij elke ster vindt) bij de ster in het vakje.

Kom zaterdag 24 december tussen 17-19u je volle bingokaart inleveren bij de Ontmoetingskerk. Je krijgt dan een leuke prijs! En er staat natuurlijk iets lekkers voor je klaar.

Waar kun je de sterren vinden?

Alle sterren hangen op een raam van een woonhuis of winkel.

Alle 9 sterren hangen op meerdere plekken, dus je vindt ze vast ook in jouw buurt.

KidLichtjes dag, zaterdag 19 november: terugblik - 23 november 2022

Afgelopen 19 november, de dag voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar, was er in de Ontmoetingskerk weer gelegenheid om in alle rust stil te staan bij het verlies van een dierbare door een lichtje te ontsteken aan de paaskaars, door een naam te schrijven op een hartje welke in je dan in de gedachtenisboom kon hangen, door even te luisteren naar het mooie orgelspel van Frederik de Vries, door te genieten van het prachtige bloemstuk, speciaal voor dit thema gemaakt door Harma Verloop, en/of het gedicht op de beamer te lezen, bediend door Marga Lafeber. Dit zelfde gedicht, gedrukt op een mooi kaartje, hebben we aan alle bezoekers meegegeven, samen met een gedichtenbundel met de titel "Voor wie los moet laten". Het aantal lichtjes, 41 in totaal hebben we ook tijdens de dienst op zondag 20 november weer laten branden en zijn al deze personen waarvan de namen alleen bekend zijn bij degene die herdachten, herdacht door het aansteken van de laatste grote kaars.

We hebben in deze bijzondere dienst onze overledenen kerkleden van het afgelopen jaar herdacht. De naaste familieleden van een overledene hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen om deze dienst bij te wonen, om het steentje welke in de gedachtenis-nis stond in ontvangst te nemen samen met de kaars en ook dezelfde gedichtenbundel.

Ook hebben tijdens de kerkdienst alle kerkgangers



de gelegenheid gekregen om een lichtje aan te steken voor iemand die men mist, misschien nog maar sinds kort of al een hele lange tijd, en ondertussen hebben we gezongen Koester de namen die wij hier gedenken, dat zij geborgen zijn in uw genade, ingelijst in licht bij U en bij ons

Wij hebben in dit weekend weer ervaren hoe fijn men het vindt dat er gelegenheid is om te gedenken. Om even stil te staan, even stil met alleen je eigen herinneringen, even weg uit de drukte van de dag, en de gedachten aan degenen die je mist de ruimte te geven in een omgeving VOL VAN LICHT.







50 jaar Ontmoetingskerk terugblik - 23 november 2022

13 november was de dag! We vierden dat ons kerkgebouw jarig was.

We begonnen s 'morgens met als welkom een kopje koffie met iets lekkers in de feestelijk versierde kerk.

In de hal was een mooie foto expositie, andere foto's werden op de beamer getoond.

Ook hadden we een tentoonstelling van (historische) spullen die we bijna nooit zien. Er werd zelfs op de dag zelf nog iets meegebracht door een oud lid van onze kerk.

De jubileum viering die elementen van de allereerste viering bevatte was een mooi geheel met medewerking van het interkerkelijk koor, een historisch praatje en een optocht van de kinderen met hun versierde hoedjes.

We hadden een opgeblazen jungle stormbaan naast de kerk geplaatst. Het weer was prachtig en ook kinderen uit de buurt genoten ervan.

Het drankje en de gezamenlijke broodjes maaltijd vielen goed in de smaak. Er bleven zo'n 80 mensen eten.

Daarna was er nog het middagprogramma met Samoosara & Friends. Die hun

programma voor hun 10 jarig bestaan uitvoerden. Een mooie afsluiter van de feestelijkheden.

Wij kijken op een geslaagd feest terug. Bedankt dat u er met zovelen bij was.

De jubileumcommissie,

Frederik de Vries, Bonny Wouda, Minne Bron, Theewis de Jong en Joke Rudolph

Uitnodiging gemeenteavond - 16 november 2022

Aan de leden van de Protestantse Gemeente van de Ontmoetingskerk

De kerkenraad nodigt u uit voor een gemeenteavond op

Dinsdag 29 november 2022

om **19.45 uur** in de Ontmoetingskerk

De koffie en thee staat om 19.30 klaar

1. Opening
 2. Verslag van de gemeenteavond van 7 april 2021
Het verslag ligt vanaf 19.00 uur ter inzage in de kerk
 3. Begroting 2023 Diaconie Ontmoetingskerk
Toelichting door de diaconie
 4. Begroting 2023 Ontmoetingskerk
Toelichting door het college van kerkrentmeesters
 5. Pauze
 6. Hoe zie jij de toekomst van onze gemeente?
 7. Bespreking
 8. Algemene rondvraag
 9. Sluiting van de vergadering met een vesper
-

50 jaar Ontmoetingskerk - 26 oktober 2022

Ons Kerkgebouw is bijna jarig en als jubileumcommissie zijn we al een tijdje bezig met de voorbereidingen voor het verjaardagsfeestje.

13 november is de dag! Ons Kerkgebouw is bijna jarig en als jubileumcommissie zijn we al een tijdje bezig met de voorbereidingen voor het verjaardagsfeestje.

Het programma begint s 'morgens om 9.15 uur met als welkom een kopje koffie met iets lekkers en zal eindigen zo halverwege de middag.

Inmiddels zijn er al aardig wat foto's binnengekomen. Er is een mooie expositie voor de (vernieuwde) hal gemaakt. Andere foto's zullen op de beamer te zien zijn.

Het thema Oud en Nieuw zal te zien zijn in de fototentoonstelling, maar ook in de liturgie van de jubileumviering die elementen van de allereerste viering bevat. Met jong en oud willen we er een feestelijke dienst van maken. De kinderen kunnen een feesthoed maken

Na de dienst mag iedereen, jong en zij die zich jong genoeg voelen, gebruik maken van de opgeblazen stormbaan achter de kerk. Dit hangt natuurlijk wel af van het weer en is op eigen risico.

Er is tijd voor een drankje en een gezamenlijke broodjes maaltijd, waar iedereen zich voor op kan geven. Er liggen lijsten in de hal.

Het middagprogramma geven we uit handen aan Samoosara & Friends. Al weer 10 jaar brengt het gezelschap, geïnspireerd door de Joodse cultuur, haar muziek, verhalen en moppen in een Fries jasje. Zij beginnen ongeveer 13.30 uur.

Kent u mensen die ooit aan onze kerk verbonden waren, vraag ze dan gerust of ze deze bijzondere dag willen meemaken.

Natuurlijk kunnen we niet alles zelf doen en daarom vragen we aan u of jou om hulp: bijvoorbeeld bij koffieschenken, tafels klaarzetten en toezicht houden bij de stormbaan. Vele handen maken licht werk.

Samen maken we er een mooie dag van.

Voor opgave maaltijd en/of vrijwilliger kunt u mailen naar jrudolphy@home.nl en woudaonline@hotmail.com

De jubileumcommissie,

Frederik de Vries, Bonny Wouda, Minne Bron, Theewis de Jong en Joke Rudolphy

Inzamelactie voor Oekraïne “LAAT UW HART SPREKEN” - 26 oktober 2022

Naar aanleiding van de Open-luchtdienst in Gorredijk van 11 september, door pastoor Koos Tolboom, Ko Sent, Rinse Spits en Linda Wind ontstond een spontane inzamelactie georganiseerd door de kerken in de regio rond Gorredijk.



Op zaterdag 22 oktober werden de laatste spullen naar Gorredijk gebracht; het was hartverwarmend om te zien hoe zoveel mensen in onze regio spullen beschikbaar hadden gesteld. Dozen en tassen vol dekens, warme kleding, voedsel en allerlei medicijnen en

toiletartikelen stonden te wachten toen het busje van de organisatie de spullen kwam ophalen. En er waren véél handen beschikbaar, ook veel Oekraïners hebben hard meegewerkt bij het sorteren en uit- en inladen van alle spullen.



Van Goffe, die samen met zijn vrouw, tolk Masha het initiatief nam voor deze actie hoorden we later: *Er waren zoveel spullen dat we 3 ritten hebben gemaakt. Een deel (ongeveer 1 verhuwswagen) moeten we later nog ophalen. Een ongekend succes!*

De spullen zijn eerst naar een loods gegaan in de Noordoostpolder. Daar wordt alles gesorteerd, alles wat nog niet in dozen zit wordt in dozen gedaan en op soort en formaat op pallets gezet. Volgende week, begin november wordt alles in vrachtwagens door vrijwilligers naar een distributiecentrum in Polen gebracht. Daar worden de spullen verdeeld over vrachtwagens en bussen die de spullen naar Oekraïne brengen, vooral naar Oost Oekraïne waar de nood het hoogst is.

Juist nu brandstof en elektriciteit zo schaars zijn is er een tekort aan bijna alles, de mensen daar zijn écht geholpen met de spullen die zijn ingezameld.

De organisatie draait helemaal op vrijwilligers, de enige kosten die gemaakt worden zijn voor diesel. Als er nog organisaties of diaconieën zijn die geld beschikbaar willen stellen daarvoor, dan is dat zeer welkom. Geld wat over is wordt gebruikt om voedsel te kopen waarmee de vrachtwagens worden afgevuld; partijen



aardappels, wortelen, uien, lang houdbare producten zijn aangeboden door producenten tegen kostprijs.

Veel dank aan iedereen die zich hiervoor heeft ingezet!

NL97RABO0384769179 t.n.v. Diaconie HHG Doornspijk-Nunspeet o.v.v. Sponsoring Hulp Oekraïne via Van het Goor.

Ontmoetingsavonden – oktober 2022 - 19 oktober 2022

Ontmoetingsavonden

(ook wel wijkavonden genoemd)

voor gemeenteleden uit Gorredijk, Lippenhuizen en Hemrik.

Waar?

Ontmoetingskerk Gorredijk, Schansburg 3

Wanneer?

dinsdag 25 oktober en donderdag 27 oktober

Je hoeft je van te voren niet op te geven, je kunt gewoon op één van de twee avonden komen.

Hoe laat?

inloop met koffie vanaf 19.45 uur, aanvang 20.00 uur

Wat?

thema: AAN TAFEL !

we willen iedereen vragen een foto mee te nemen (op je telefoon of op papier) die iets zegt over jou. Verder kun je op de avond zelf kiezen om

- een Kahoot te doen
- een lied in te studeren
- om geloofswaarden te 'proeven'.

Na afloop is ervoor wie dat wil nog een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.

Open Kerk - 17 mei 2022

Zaterdagmiddag 21 mei is het weer Open Kerk.

Loop gerust even binnen voor een stiltemoment in de kerkzaal, een kaarsje aansteken, een praatje

en/of een kopje koffie of thee.

De Ontmoetingskerk is open van 14.00 uur tot 17.00 uur.

Wees welkom in uw kerk !!!

Jubileum kerkgebouw - 27 april 2022

Op de gevelsteen bij de ingang staat het jaartal 1972. Ons kerkgebouw wordt dit jaar 50 jaar. Dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Inmiddels zijn een paar mensen bij elkaar gaan zitten om na te denken over de invulling van dit feest.

De datum is vastgesteld op **13 november 2022**. We weten dat de officiële opening een paar weken later was, maar dit was de meest geschikte datum.

We hopen dat de verbouwing dan ook klaar is, zodat we als thema Oud en Nieuw hebben gekozen.

We zijn op zoek naar verhalen, foto's, spullen enz. die gebruikt mogen worden voor een tentoonstelling. Alles wordt in principe gefotografeerd en daar worden fotocollages van gemaakt. Misschien hebt u nog foto's van hoe het in de oude kerken was, van de acties die gehouden werden om geld bij elkaar te brengen, van de nieuwe kerk in het begin. Misschien was u wel het eerste paar dat trouwde in de nieuwe kerk of zijn er doopfoto's. Wij zijn nieuwsgierig naar wat u kunt inbrengen. Graag met verhaal erbij. We zoeken natuurlijk niet alleen hele oude spullen en foto's, maar ook nieuwe verhalen waar de kerk een rol in speelt. Laten we zeggen het verhaal van 50 jaar Ontmoetingskerk.

Uw verhaal en bijdragen kunt u inleveren bij:

Bonny Wouda De Hoop 21 tel: 464529 email: woudaonline@hotmail.com

Minne Bron Sânstjer 8 tel: 462192 email: minneenjanke@outlook.com

Frederik de Vries H.Ringenoldusstr. 45A tel: 464875 email: frederikdevries@hotmail.com

Theewis de Jong en Joke Rudolphy

Ron's blog: Out of the box - 21 april 2022

Toen ik predikant was in Appingedam, was ik ook voorzitter van de classis (Noordoost-Groningen). Er waren zorgen binnen de classis. Waar niet? We hadden te maken met krimp, met kleiner wordende kerkelijke gemeenten. Er werd een classicale werkgroep gevormd om na te denken over de toekomst van de kerk.

Tijdens de eerste bijeenkomst, ik weet het nog goed, werd als één van de eerste dingen gezegd: "we moeten 'out of the box' denken"

Out of the box....ik had geen idee. Maar al snel begreep ik: ze bedoelen dat we buiten de geijkte paden en kaders moeten denken. Lichtelijk autistisch als ik ben (volgens Marga kun je dat 'lichtelijk' overigens wel weglaten) viel mij dat niet mee, dat 'out of the box'-denken. Maar gelukkig was ik voorzitter, moest ik de vergaderingen leiden en kon het buiten de doos denken aan anderen overlaten.

Er werd een plan opgesteld. We zouden de gemeenten meenemen in het denkproces.

Een predikant bezocht alle kerkeraden in de classis. Met als resultaat een dik rapport.

Er volgden vele werkgroepvergaderingen, classismaaltijden, avonden, om de gemeenten met elkaar kennis te laten maken en samen na te denken (out of the box, uiteraard) over de toekomst. Uiteindelijk werden plannen ontwikkeld.

Er zou een jongerenwerker komen die het jeugdwerk classisbreed ging opzetten, evenementen en bijeenkomsten zou opzetten voor alle jeugd/jongeren binnen de classis, maar ook gemeenten ging helpen met het eigen jeugdwerk. Die jongerenwerker kon gedeeltelijk met landelijk geld voor een pioniersplek betaald worden, maar de rest moest door de gemeenten samen betaald worden. Dat was natuurlijk nog wel een puntje, maar ja, je denkt out of the box of niet.

De finale classisavond werd belegd. Het voorstel werd besproken, nu kwam het puntje bij het paaltje.... Het voorstel werd uiteindelijk door de kerkeraden weggestemd.

Dit was zeer teleurstellend, er was veel tijd en energie in gestoken, we meenden de gemeenten te hebben meegenomen in het proces, maar helaas..

Nadat het eerste gevoel van teleurstelling was weggeëbd, kwam bij mij toen wel de gedachte naar boven: ik ben niet de enige die niet zo goed out of the box kan denken....

Terugblik Paasontbijt en Paasspeurtocht - 20 april 2022

Paasontbijt

Zondagochtend 17 april zijn zo'n 50 mensen aangeschoven bij het paasontbijt. De tafels waren feestelijk gedekt. Heerlijke broodjes, fruit en drinken stond klaar. Het was een gezellig ontbijt. Wat fijn dat dit na zo'n lange tijd weer mogelijk was.

Janke Veldkamp sloot af met een gedicht.

Maria ging naar het graf

Heer Jezus,
het kwade leek te overwinnen
op die donkere vrijdag
waarop U stierf...
Uw moeders hart brak
Ook vandaag houden vrouwen
de brokstukken van hun gezin in handen
Zij omklemmen de herinneringen
aan een vredig bestaan
zij vluchten, zij schuilen...
Ontmoet Heer hun verdriet

wanneer niemand het nog herkennen wil
bescherm hen voor het kwade
Uw moeder zocht troost
bij de andere vrouwen
Zij wilden Uw graf vinden
Zij wilden U weer vinden!

Ook nu willen vrouwen mensen vinden
in wiens hulp U leeft
laat hun dromen van vrede niet sterven!
want de aarde raakt de hemel
wanneer wij elkaars pijn verstaan
daarom laten wij stil luisteren naar elkaars bestaan.

En Uw moeder?
Zij ging op weg naar Uw graf.
Maar het graf was open
de steen was weg
het graf was leeg.
U was opgestaan!
Het kwade had overwonnen!
Al is de wereld nog zo grauw
door oorlog en geweld
De zon zal altijd weer gaan schijnen
de lucht weer stralend blauw.

Paasspeurtocht

Tijdens het hele paasweekend was de paasspeurtocht beschikbaar. Ruim 20 gezinnen/groepjes zijn langs het verhaal van Opa Knoest gegaan. Nieuwsgierig? Het verhaal vind je ook op Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=TMi7WYGtT5Y>

Alle deelnemers die een oplossing hadden ingestuurd hebben een attentie ontvangen: een tuinvlinder en een uitnodiging voor de helden-dienst zondag a.s.

De drie winnaars van de speurtocht zijn: Anouk, fam. Jonker en Marrit & Fenne. Veel plezier met jullie prijs.





Levinas - 13 april 2022

Wandel-/speurtocht langs het Paasverhaal - 5 april 2022

Beleef tijdens het Paasweekend het Paasverhaal in Gorredijk op een toegankelijke manier.

De route is beschikbaar vanaf vrijdag 15 april tot en met maandag 18 april. Aanmelden is niet nodig.

Je start de tocht op de dag en tijd die jou/jullie het beste past. Neem wel een mobiele telefoon met camera en toegang tot internet mee.

De Paaswandeloct (3,5 km) gaat langs prachtige stukken groen in Gorredijk. Speur naar de opdrachten en ontdek het codewoord. Lever het codewoord aan het einde van de route digitaal in en je maakt kans op een mooie prijs!

De startlocatie voor de wandeltocht is PCBS de Librije. Hier hangt een kaart met de route. Deze wandel-/speurtocht is zeer geschikt voor jonge gezinnen (kinderen vanaf 4 jaar) en ook leuk voor jongeren en volwassenen. De route kan ook op de fiets afgelegd worden.

Paasontbijt en Paaswandeling - 31 maart 2022



Zondag 17 april is er om 8.45uur een **Paasontbijt** in de Ontmoetingskerk. Je bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Opgeven kan op de opgavelijst in de kerk of via het digitale formulier ([Opgave Paasontbijt](#)) of bij Renny van der Wal (06-40251430). Graag voor woensdag 13 april. We kijken er naar uit om elkaar weer te ontmoeten.

Paaswandeling

In het Paasweekend kun je weer een prachtige wandelroute lopen met opdrachten rondom het Paasverhaal. [Kijk hier voor meer informatie.](#)

Bloemstuk op weg naar Pasen - 30 maart 2022

Uitleg 1e zondag naar Pasen

Dit is de eerste zondag van de veertigdagentijd en Pasen. In het bloemstuk wordt een weg gelegd van stenen. Dit is de weg van Jezus naar Pasen. Het is geen mooi geplaveide weg maar een weg vol struikelblokken. Elke week groeit deze weg, worden er bloemen en waxinelichtjes of een voorwerp op de weg geplaatst. Met Pasen staat de weg in volle bloei. Het nieuwe leven komt met de opstanding van Jezus aan het licht. Deze zondag staat de kleur paars centraal.

Paars, de kleur van voorbereiding en bezinning verbonden aan inkeer en boete.
Begrippen die passen bij de tijd voor Pasen.

Uitleg 2e zondag

Op deze tweede zondag in de veertigdagentijd staat Lucas 9: 28-36 centraal. Op de vraag wie Jezus is, komt het antwoord: Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar Hem. Ook wij mogen nadenken over wie Jezus voor ons is. Daarom blijft de kleur in het bloemstuk paars; de kleur van bezinning.

Uitleg 3e Zondag voor Pasen

Op de derde zondag in de veertigdagentijd staat Lucas 13: 1-9 centraal. De eigenaar van de wijngaard is het zat dat de vijgenboom geen vruchten draagt, maar de wijngaardenier wil het nog één keer proberen. Hij blijft hoop houden. Op de weg in het bloemstuk komen witte bloemen, als teken van hoop, te voorschijn.

We verlangen er allemaal naar om te weten

Wat er in het verschiet ligt,

We verlangen naar hoop.

We verlangen ernaar veranderd te zijn in het rijk van de toekomst,

Zodat we de huidige wereld kunnen verdragen.

Gedicht van Max Lucado

Uitleg 4e Zondag

Op de vierde zondag van de veertigdagentijd komt misschien wel de bekendste gelijkenis die Jezus heeft verteld, de vader met de twee zoons, aan bod. Aan de hand van de jongste, de oudste en de vader, vertelt Jezus waar het God om te doen is: Het huis van God. Hier is voor iedereen een plek en het is er goed!

De kleur in het bloemstuk is roze. Roze is de liturgische kleur voor de vierde zondag in de veertigdagentijd. De paarse kleur vermengt zich met de witte kleur van Pasen. We zijn op de helft van de weg en krijgen al zicht op Pasen.

Uitleg 5e zondag

Op de 5^{de} zondag van de veertigdagentijd gaat het over Lucas 20: 9-19. We krijgen een inkijkje op de weg die Jezus gaat. Het wordt steeds duidelijker wat Hem te wachten staat in Jeruzalem. Het zal een moeilijke, pijnlijke weg worden. Vandaar de tak met scherpe punten in het bloemstuk.

Houd elkander vast.

Houd elkander vast, blus de geest niet uit,

maak elkander niet klein.

Die ons maakte uit niets

laat niet varen het werk van Zijn handen.

*Van Hem is de toekomst, kome wat komt,
Licht dat niet dooft, liefde die blijft.*

*Houd elkander vast, blus de geest niet uit,
maak elkander niet klein.*

*Hoor een stem: Ik maak alle dingen nieuw,
Ik zal de tranen uit je ogen wissen en de dood zal niet meer zijn.*

*Van Hem is de toekomst, kome wat komt,
Licht dat niet dooft, liefde die blijft.*

Huub Oosterhuis.

Uitleg 6e zondag : Palmпасen.

Jezus wordt als een koning Jeruzalem binnengehaald. Hosanna voor de koning roepen de mensen, die langs de kant van de weg staan.

In het bloemstuk een kroon en de kleur rood. De kroon voor de koning, rijdend op een ezel. Het rood van de koningsmantel, en rood dat verwijst naar het bloed van Jezus.

De woorden, uit Lucas 22: 1-20, die Jezus spreekt tijdens de Pesachmaaltijd: *“Dit is mijn lichaam en dit is mijn bloed.”* Brood en wijn, als teken van het nieuwe leven dat Jezus ons geeft.

Nieuwe activiteit Commissie Vorming & Toerusting - 23 maart 2022

Stilstaan bij de Kruisweg

Allemaal kennen we wel de kruisweg. En velen van ons hebben wel eens de kruisweg gebeden op Goede Vrijdag of op een andere dag door het jaar. Ben je in Lourdes, dan kun je zelfs in grote groepen of alleen van statie naar statie lopen over een hoge heuvel. Daar staan manshoge beeldengroepen die je op een aangrijpende manier confronteren met de lijdensweg van Jezus. De kruisweg die in de meeste katholieke kerken is aangebracht, bestaat meestal uit veertien staties, maar soms uit vijftien of... uit minder staties. Wat zijn trouwens de achtergronden van al die staties? En kun je ze allemaal in de Bijbelse lijdensverhalen wel terugvinden? Ga je op zoek in de Bijbel naar Veronica en haar zweetdoek, dan zoek je tevergeefs. Wat raar! Kunnen we de kruisweg trouwens ook naar het nu toehalen? Daarom hebben veel mensen zo graag de kruisweg gelopen en gebeden. Ze herkenden er hun eigen problemen en hun eigen lijden in. De biddende mens lijdt met Jezus mee en Jezus lijdt met de mensen mee. Genoeg stof voor een boeiende avond in de Goede Week, natuurlijk ook ter voorbereiding op het paasfeest.

Datum: Dinsdag 12 april 2022

Plaats: Parochiezaal Katholieke kerk, Compagnonsstrjitte 102a, 8401 RV Gorredijk

Tijd: 19.30 uur

Bijdrage: € 3,-

Contactpersoon: Marleen te Boekhorst

Opgave: Marleen te Boekhorst, e-mail: teboekhorst38@gmail.com, tel. 06.40204093 of via e-mail: vormingentoerustingoosthoek@gmail.com Graag o.v.v. naam, woonplaats en telefoonnummer

Kaarsje voor Oekraïne - 18 maart 2022

In de kerk hebben we een tafel staan om een kaarsje te branden als u daar behoefte aan hebt.

Het zou mooi zijn als we zondag allemaal een kaarsje branden voor Oekraïne. Voor de slachtoffers, de vluchtelingen, voor hulpverleners, maar ook voor de onderhandelaars. Dat ze in de besprekingen tot elkaar kunnen komen en een oplossing vinden waar men mee kan leven in vrede.

Happen naar de Baas in de Open Deur Dienst - 15 oktober 2022

Cabaretier Ruurd Walinga leert kerkmensen vissen op zondagmorgen De Open Deur Dienst op zondag 6 november wordt een heel bijzondere. Deze wordt namelijk verzorgd door cabaretier-evangelist Ruurd Walinga uit Geesteren Gld. De meest gevraagde christelijke cabaretier van Nederland verzorgt in zijn uppie de dienst die om half tien 's morgens begint.

Wie een doorsnee kerkdienst verwacht, komt bedrogen uit. Het gaat allemaal totaal anders in de cabaretviering van Ruurd Walinga. Hij speelt zijn stuk 'Happen naar de Baas' en leert dan het publiek waarom Jezus zijn toehoorders opriep vissers van mensen te worden. Het is een humoristische zoektocht naar geluk waarin Walinga nu eens geen typetje speelt, zoals in zijn tien andere stukken, maar zichzelf. Walinga zoekt zijn geluk o.a. in geld, loterijen, verboden middelen, spannende plaatjes, muziek en ook in het christelijk geloof van zijn ouders.

In 'Happen naar de Baas' probeert de cabaretier op allerlei manieren zijn geluk te beproeven. Het gaat onder meer over verlangens. Uiteindelijk ontdekt de cabaretier waarom de hoofdpersoon van 'er loopt een man over het water' de mensheid vergeleek met vissen. Jezus riep immers zijn volgelingen op om 'vissers van mensen' te worden. Ruurd Walinga probeert verscheidene mensen aan de haak te slaan. Ook al voelt iedereen zich een visje in het water het is verfrissend om eens boven water gehaald te worden, zal de cabaretier bewijzen. Walinga speelt in allerlei kerken door het hele land, maar ook op scholen en voor jeugdgroepen, kinderen en ouderen. Ook heeft hij enkele shows die hij buiten de kerkelijke kring opvoert. Ruurd Walinga is een veelzijdig mens. Naast cabaretier is hij actief als voorganger/pastoraal werker van een VEG-gemeente in

Joure. Zijn motto is net als zijn grote voorbeeld water in wijn veranderen, ofwel de feestvreugde herstellen. Een andere blik op de aloude Boodschap kan vaak heel verhelderend en inspirerend zijn. Na afloop heeft de cabaretier voor elke bezoeker een verrassing. Zie verder: www.waterinwijn.nl

CABARETIER RUURD WALINGA SPEELT
HAPPEN NAAR DE BAAS

Datum: 6 nov.
Ontmoetingskerk
Gorredijk
Aanvang: 10:00 uur

cabaretshowover
geloof en geluk

Water in Wijn

WWW.WATERINWIJN.NL

Terugblik Tsjerkepaed 2022 - 6 oktober 2022

We zijn als Ontmoetingskerk 8 zaterdagen open geweest, dezelfde datums als de kerk van Lippenhuizen.

Elke zaterdag zaten er 2 vrijwilligers om de gasten te ontvangen.

We hadden prachtig zomerweer, zodat we een tafel met informatie buiten konden zetten. Met informatie bedoelen we de bladen Petrus, EB en ons eigen kerkblad. Ook was er informatie over Tsjerkepaed.

De vrijwilligers zaten buiten of in het voorportaal. Zo kwamen meer mensen kijken bij de tafel of liepen spontaan even naar binnen voor een gesprekje, kopje koffie, kaarsjes aansteken, of de kerk even van binnen te bekijken onder het genot van orgelmuziek.

De expositie van Jantsje Claus was erg mooi!!

Het was volgens de vrijwilligers gezellig en je had goede gesprekken, ook met de gasten van buiten Gorredijk.

Voor herhaling vatbaar, dus in 2023 gaan we weer meedoen.

Jeugddienst: Tour for Unity - 3 oktober 2022

Zondag 16 oktober is er weer een jeugddienst. Jildou Bakker (zangeres) en Hans Borghuis (spreker) komen met het dienstvullend programma 'Tour for Unity'. Laagdrempelig, actueel en relevant, geschikt voor iedereen. Tegen polarisatie en voor verbinding.

Een invulling met eerlijke muziek – die raakt en binnenkomt – door Jildou en een inspirerende, verbindende en interactieve boodschap door Hans. Met veel interactie en relevantie voor het leven van elke dag en het samen kerk-zijn. Bemoedigend én uitdagend, aansprekend voor jongeren, maar natuurlijk ook voor ouderen.

Iedereen is van harte welkom!

Na afloop is er voor de jeugd een broodje kroket of hamburger in de Jeugdzaal. En als er voldoende is, kunnen de volwassenen ook een broodje ophalen.

Ron's blog: Gratis - 27 september 2022

Schotten hebben de naam gierig te zijn. Maar vlak Nederlanders ook niet uit. Al noemen de Zeeuwen dat anders : wij zijn 'zuunig'.

Maar in het buitenland vindt men Nederlanders ook gierig. Er is een uitdrukking in het engels : "*a Dutch treat*". Vertaald is dat zoiets als 'een Nederlandse traktatie'.

En wat is dan die Nederlandse traktatie, volgens de engelsen? Dat iedereen voor zichzelf betaalt! Dat zegt al genoeg, of niet?

We hebben een woning gekocht. Veel kleiner dan de pastorie. Dus héél veel spullen moeten weg. Maar waar moet je er mee heen? De kinderen willen het niet hebben. Ik heb daarom al de nodige dingen naar de kringloop gebracht, maar dat is elke keer weer zo'n gesjouw. Je kunt de spullen ook op Marktplaats zetten en er nadrukkelijk bij zeggen dat de mensen het zelf moeten komen ophalen. Dan heb je er een stuk minder werk van. Moeten ze zelf met al het spul de trap af sjouwen.

Even terzijde: ook al zet je er heel nadrukkelijk bij dat men het zelf moet komen ophalen, er zijn altijd mensen die denken dat dat niet voor hen geldt.

Ten tijde van de overgang van Appingedam naar Gorredijk hebben we een nieuw bed gekocht. Het oude bed, met complete ombouw, opbouw van kasten en laatjes op Marktplaats gezet met de mededeling alles zelf op te halen.

Krijg je een bericht uit Limburg : “*kunt u het ook opsturen*”? Túúrljik , jôh !....

Maar goed, Marktplaats.

Je hebt daar drie mogelijkheden : je kunt iets voor een vaste prijs aanbieden, je kunt potentiële kopers laten bieden en je kunt iets gratis laten ophalen.

En daar komt de gierige Nederlander om de hoek kijken. Of moet ik zeggen : de koopjes-jagende Nederlander? Ik had iets al een aantal weken op Marktplaats staan. Met de mededeling : “*bieden*”. Geen enkele reactie. Maar ik wilde het eigenlijk ook niet naar de kringloop sjouwen.

Dus ik veranderde in de advertentie het ‘*bieden*’, naar ‘*gratis ophalen*’. Binnen 5 minuten kreeg ik 4 reacties met de vraag wanneer ze het konden komen ophalen!

Je gelooft het niet.

Wat zei het Zeeuwse meisje ook al weer in die oude reclame : “*geen cent te veel, hoor !*” Nou, dat klopt wel, de gierige Nederlander betaalt geen cent te veel.

Sterker nog : hij heeft het liever gratis.

GROTE INZAMELINGSACTIE VOOR OEKRAÏNE - 21 september 2022

De Raad van Kerken, Gorredijk en omstreken, organiseert een grootscheepse inzamelingsactie voor Oekraïne. Deze actie gaat nu van start en loopt tot en met zondag 16 oktober. Iedereen weet hoe hoog de nood is in dit land dat door oorlog wordt geteisterd. In Oekraïne begint de winter al in oktober, en de winters zijn daar altijd heel streng. Aan bijna alles is behoefte.

Laat uw hart spreken en doe mee aan deze actie!

Dit kunt u aanleveren

- **Water (flessen) / houdbare (baby)melk**
- **Houdbare producten.**
 - ***Voedsel in blik (soep/ groente /vlees).**
 - ***Pasta / rijst ed.**
 - ***Koffie / thee.**
 - ***Suiker / chocolade / (ontbijt) koek.**
 - ***Broodbeleg (chocopasta/ jam e.d.).**
 - ***Crackers / beschuit / rijstwafels.**
 - ***Vitamine pillen (vitamine D voor kinderen).**
- **Dekens / slaapzakken / slaapmatjes.**

- **Warme winterkleding.**
- **Pampers (ook voor volwassenen)**
- **Hygiëne / medische artikelen.**
 - ***(Maand) verband / tampons / wc-papier.**
 - ***Tandpasta / tandenborstel.**
 - **Vochtige desinfectie doekjes / desinfectie gel / jodium.**
- **Handdoeken.**

Alles moet schoon zijn en van goede kwaliteit.

Aanleveren graag **in stevige dozen.**

Graag duidelijk op doos schrijven wat erin zit (vrouwenkleding / mannenkleding / dekens en slaapzakken etc / voedsel / hygiëne-artikelen).

In de tweede helft van oktober of begin november zullen alle spullen per vrachtwagen naar het Oosten van Polen worden vervoerd. Daar wordt het opgepakt door een Oekraïense hulporganisatie. Deze draagt zorg voor transport richting het noordoosten van Oekraïne. Alle kerken die aangesloten zijn bij de Raad van Kerken, Gorredijk e.o., doen mee. Er zijn maar liefst zeven aanleverpunten.

Voor onze gemeente is het aanleverpunt: Ontmoetingskerk Gorredijk

U kunt uw spullen neerzetten op **zaterdagmiddag 1, 8 en 15 oktober** van 14.00-16.00 uur

Eventueel kunt u deze ook meenemen naar de kerk op zondagmorgen

Vriendelijke groet en we hopen op een succesvolle actie:

ds. Ron Lafeber

Vorming en toerusting: Rondleiding museum de Tijd - 21 september 2022

“In het voetspoor van Titus Brandsma”

Datum: 15 oktober 2022

Plaats: Museum de Tijd, Bolsward

Aanvang : 8:50 uur vertrek bus bij PKN de Regenboog

10:30 start rondleiding Museum Bolsward

Kosten: 7,50 voor entree

Eindtijd: ca. 14:00/14:30 uur.



Hierbij nodigen wij je uit voor de expositie: “In het voetspoor van Titus Brandsma”

Op 15 mei afgelopen jaar is Titus Brandsma, geboren als

Anno Sjoerd Brandsma door Paus Fransiscus heilig verklaard. Dit leek ons van “*vorming en toerusting Oosthoek*” een mooie gelegenheid om de expositie hierover gezamenlijk te bezoeken.

Wie is Titus Brandsma (23-02-1881/26-07-1942), een trotse Fries, katholiek, hoogleraar, verzetsheld, journalist, martelaar en mysticus. Bekend geworden door zijn bewogenheid voor de medemensen, zijn strijd tegen de Duitse bezetter, het Nationaal Socialisme en persvrijheid. Wist je dat hij mede oprichter is van;

- Fryske Akedemy te Leeuwarden
- It Fryske Gea de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân
- De Bonifatiuskapel te Dokkum

Tijdens de tentoonstelling wordt je meegenomen in het levensverhaal van de pater en worden er objecten getoond die in de loop der tijd zijn verzameld en ingebracht.



Ben jij ook nieuwsgierig geworden naar de expositie van Titus Brandsma? Ga dan met ons mee op zaterdag 15 oktober 2022

8:50 uur verzamelen bij P.K.N. de Regenboog Schoterlandseweg 20 Oudehorne. Waar we met de touringcar van Coulant vertrekken

naar Bolsward waar we om zo 10:30 aankomen. Onderweg bieden we koffie en thee met iets erbij aan. Hierna start de rondleiding die ongeveer een uur duurt.



Daarna gaan we weer naar Oldeberkoop en sluiten af met een lekkere pannenkoek en een versnapering bij de Koppenjan. [eigen rekening]

Eind van het gehele programma zal zo rond 14:00/14:30 zijn. Wil je mee? Geeft je dan vóór 30 september op bij Pietsje vd Molen 06-25278905 of via e-mail

vormingentoerustingoosthoek@gmail.com o.v.v. of u met de bus meegaat of op eigen gelegenheid en of u meegaat naar de Koppenjan.

Er is weer kinderoppas - 10 september 2022***Terugblik bbq Kerkcafé - 29 juni 2022***

Vrijdag 24 juni, 17.00u. Auto's en fietsen vullen het boerenerf bij de fam. van der Steege. De kinderen spelen op de trampoline en bij de glijbaan. De volwassenen kletsen aan de picknicktafel en bemannen de barbecue. Onder het genot van heerlijk vlees en salades, in de warmte van de zon hebben we een heerlijke afsluiting gehad van weer een seizoen Kerkcafé. Wil je ook op een laagdrempelige en gezellige manier met het geloof bezig zijn? Sluit dan volgend seizoen ook aan! 23 september starten we weer.

Zoek je meer verdieping in je geloof, en heb je wel belangstelling voor een gespreksgroep, meld je dan aan bij Ron of Janine (jeugd@ontmoetingskerkgorredijk.nl).

***Jeugdkamp 11 en 12 juni - 29 juni 2022***

Na een aantal jaren was het dan toch zo ver: de jeugd van de Ontmoetingskerk gaat op kamp! Met 20 enthousiaste kids ging de leiding zaterdag richting kampeerboerderij Wouda in Appelscha. Na aankomst werd op het grote speelveld van Wouda een heus zeskamp-parcours opgezet: eirerlopen, zaklopen en een bal in een basket gooien, water in een

bekertje overbrengen, driebeen-estafette. In groepjes van vier streden de kids om de eerste prijs.

Na de heerlijke lunch was het tijd voor de klassieker: vlaggenroof! In het bos werden twee teams gemaakt die elkaars opgestelde vlag moesten afpakken. Je had gewonnen als de vlag als eerste was gebracht in Lyanne's basecamp ☺ Na een paar fanatiekje rondjes liepen we weer terug naar de kampeerboerderij voor een potje volleybal, kubk of gewoon lekker chillen. Een dagje kamp maakt hongerig dus: tijd voor hamburgers en patat! Daarna mocht eindelijk het smeulende kampvuurtje van de vorige avond even opgestookt worden. Toen kwamen de ouders al weer van de jeugd die alleen op zaterdag bleef.

De oudste jeugd bleef voor de overnachting. Rienk had voor het avondprogramma een Ik-hou-van-Holland-quiz in elkaar gezet. Gelukkig werkte de elektronica mee waardoor dat een groot succes werd!

Tenslotte was het griezelen met de familie Cornelissen. Er moest in het donker een route door het bos worden gelopen. Maar wie kwam je daar tegen.... Griezels met maskers en spookachtige geluiden, een enge man in een gewaad en omringd door kaarsjes, een plotselinge knetterende kettingzaag. Gelukkig werd de route volbracht en bleef niemand achter in het donkere bos. De oogjes werden bij terugkomst al kleiner en na een paar potjes 'weerwolven' werd de slaapzaal opgezocht.

De volgende ochtend liepen een paar mafkezen met pannendecksels te slaan in de slaapzaal en was het blijkbaar tijd om op te staan. Na een heerlijk ontbijtje met eieren en spek kwamen we netjes rond 10 uur aan in Gorredijk voor de afscheidsdienst van groep 8. We kunnen terugkijken op een geslaagd kampweekend. Hartelijk dank voor alle vrijwilligers, gemeenteleden die boodschappen hebben gekocht en lege flessen hebben ingeleverd. Dit is zeker voor herhaling vatbaar!





Ambtsdragers gezocht! - 25 mei 2022

In de zoektocht naar nieuwe ambtsdragers hebben we al een aantal mensen bereid gevonden mee te werken in onze gemeente.

Er zijn inmiddels 3 nieuwe diakenen gevonden. We zijn nu nog op zoek naar 1 diaken, 1 ouderling kerkrentmeester, 1 pastoraal medewerker en een ouderling scriba. Vooral de laatste vacature geeft de kerkenraad zorgen en dat willen we met u delen. Het is tenslotte een zaak die de hele gemeente aan gaat. De taak van scriba is een hele mooie taak, geeft wel wat meer werk, maar het is een heel belangrijke taak. Het is een spilfunctie in de gemeente. Een functie die gewoon ingevuld moet worden, die echt niet als openstaande vacature verder kan. Daarom doen we een dringende oproep aan iedereen om nog eens goed na te denken of u ook wilt meewerken in onze gemeente en de taak van scriba voor een aantal jaren op u wilt nemen.

Voor meer informatie of opgave kunt u contact opnemen met de huidige scriba Bart van der Steege,

Verslag Lang Beraad – 12 maart 2022

Zaterdagochtend, 9.00uur. De consistorie van de Piterkerk in Lippenhuizen loopt langzaam vol met ambtsdragers van de Ontmoetingskerk Gorredijk en de gemeente van Lippenhuizen/Hemrik. Er wordt over en weer kennis gemaakt en bijgepraat.

Om 9.15 uur steken we over naar de Piterkerk. Wietze Kooistra opent het Lang Beraad. (Het Lang Beraad is het alternatief voor het gebruikelijke tweejaarlijkse 24-uursberaad. Vanwege de coronamaatregelen is gekozen voor een variant zonder overnachting.)

De ochtend staat in het teken van kennismaken en samenwerken. Aan de hand van foto's en een kennismakingsbingo maken we op informele manier kennis met elkaar. Ook blikken we terug op een waardevol moment uit de afgelopen periode waarin we als ambtsdrager een rol hadden. We staan stil bij de coronacrisis en wat dit met ons heeft gedaan. We verkennen met elkaar wat we hieruit kunnen leren. We sluiten de ochtend af met de 'Zes Denkhoeden' van De Bono. Deze denkhoeden zijn een manier om onze verschillen te benutten in onze samenwerking als kerkenraad en kerkenraden.

Na een heerlijke lunch neemt Sipke Draisma, van de Zalige Zalm, ons mee in het onderwerp 'geloofscommunicatie'. Communicatie is **wat** wil je zeggen **tegen wie** en **hoe** doe je dat. In groepjes bespreken we de missie (het 'wat') van een kerk, naar aanleiding van Mattheüs 28. Sipke slaagt erin om, met humor, ons de spiegel voor te houden. Als we de wereld om ons heen tot leerling van Jezus willen maken, moeten we erkennen dat we ook zelf leerling van Jezus zijn. We brainstormen over activiteiten die we kunnen ondernemen om onszelf en anderen tot leerling van Jezus te laten zijn.

Sipke sluit af met 7 tips over het bereiken van je doelgroep ('tegen wie') en het gebruik van communicatiemiddelen ('hoe').

In afwachting van het diner wandelen we in groepjes door Lippenhuizen. Tijd van ontmoeting. Na het diner sluiten ds. Ron Lafeber en pastoraal medewerkster Linda Wind af met een vesper.

Zaterdagavond, 19.30 uur. Vanaf de consistorie van de Piterkerk vertrekken groepjes mensen op de fiets huiswaarts. Vlakbij in Lippenhuizen, of wat verder naar Hemrik en Gorredijk. Het was een waardevolle dag.

Gemeenteavond 7 april - 24 februari 2022

Op **7 april 19.45 uur (inloop 19.30)** staat een gemeenteavond gepland en wij nodigen u hier van harte voor uit. We zijn blij dat de coronamaatregelen zo ver versoepeld zijn dat we weer gewoon als gemeenteleden bij elkaar kunnen komen.

De jaarcijfers 2021 van de diaconie en het college van kerkrentmeesters zullen gepresenteerd en toegelicht worden. We willen u natuurlijk ook de nodige informatie geven over de lopende zaken zoals het samengaan met de gemeente van Lippenhuizen-Hemrik en de herinrichting van het kerkgebouw. Daarnaast is er ruim gelegenheid om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan. Hier onder vindt u de agenda:

Bijbelvertalingen door de eeuwen heen - 24 februari 2022

Half oktober is de Nieuwe Bijbelvertaling 2021 tijdens een plechtigheid in de Grote Kerk te Den Haag aan de koning overhandigd. Het is een grondig herziene versie van de Nieuwe Bijbelvertaling die het licht zag in 2004. Er is heel wat te vertellen over de totstandkoming van deze Bijbelvertaling. Trouwens: er is sowieso veel te vertellen over Bijbelvertalingen door de eeuwen heen. De boodschap van de Bijbel is zo belangrijk dat zoveel mogelijk mensen er kennis van moeten kunnen nemen. En dat bereik je niet door de Bijbelse geschriften maar onvertaald te laten. Ds. Dingena Hasper en pastoor Koos Tolboom leiden u rond in de wereld van het vertalen van de bijbel. Hoeveel Bijbelvertalingen zijn er binnen het Nederlandse taalgebied tot stand gekomen? Natuurlijk zal pastoor Tolboom iets zeggen over de stelling 'dat katholieken nooit de Bijbel mochten lezen'... Daar zijn volgens hem nog wel wat nuanceringspunten op aan te brengen. Beide regiopastores zijn nieuwsgierig naar welke Bijbelvertaling u het liefste gebruikt...

Iedereen is van harte welkom!

Datum: dinsdag 8 maart 2022

Plaats: 'Het Trefpunt', Schoterlandseweg 74, 8454 KG Mildam

Aanvang: 20.00 u.

Leiding: Pastoor K.Tolboom en dominee D.Haspers

Bijdrage: € 3,-

Opgave: vormingentoerustingoosthoek@gmail.com Graag o.v.v. naam, woonplaats en telefoonnummer.of bij Marleen te Boekhorst tel; 0640204093 of Pietsje v.d. Molen ; tel 0625278905

Zie voor overige data: [Vorming en Toerusting.](#)

Oecumenische gebedsdienst voor Oekraïne - 24 februari 2022

Er wordt zaterdag **5 maart om 16.00 uur** een oecumenische gebedsdienst gehouden in de Ontmoetingskerk naar aanleiding van de situatie in Oekraïne

Terugblik bingoavond - 9 februari 2022

Afgelopen zaterdag hebben we een gezellig en geslaagde bingoavond gehad. Er was een mooie groep van zo'n 25 mensen.

We zijn begonnen met een prachtig gedicht, gebaseerd op 1 Korintiërs 13. Onderaan dit artikel kun je het gedicht lezen.

Vervolgens zijn we begonnen met de gewone bingo en er zijn prachtige prijzen gewonnen!

Tenslotte was er nog de speciale editie: Liefde is .. bingo. Liefdesliedjes herkennen binnen 30 sec. bleek toch best lastig!

We hebben afgesloten met het lied: Heer Uw Licht en Uw Liefde schijnen.

Niemand is met lege handen naar huis gegaan. Naast de gewonnen prijzen kreeg iedereen een hartballon mee naar huis.

De volgende ontmoetingsavond is: zaterdag 19 maart. Zet deze datum alvast in je agenda!

Gedicht: Had ik de liefde niet...

De liefde is mooi, de liefde is echt
Ze is vol geduld en in alles oprecht
Ze kent geen jaloersheid, is niet uit de hoogte
Ze bloeit als er zon is, is trouw in de droogte
Niet zelfgenoegzaam, niet grof of zelfzuchtig
Ze blaast iets niet op, maar blijft rustig en luchtig
Ze houdt van de waarheid, ze eert en verdraagt..
Zo wonderlijk schoon, dat het andere vervaagt
Ze blijft altijd moedig, ze blijft altijd hopen

Ze geeft niet snel op, zal niet weg willen lopen
Gelooft in het wonder, houdt vol in de strijd
De liefde blijft..
.. in eeuwigheid





Filmavond 15 feb. in Langezwaag - 2 februari 2022

De film "About Schmidt" (2002) met in de hoofdrol Jack Nicholson, vertelt over een man die met pensioen gaat. De man heeft altijd in een vast ritme geleefd waarin niets onverwachts gebeurde. De saaiheid en de grijsheid van zijn leven wordt meesterlijk verbeeld.

Nu Schmidt met pensioen is weet hij niet wat hij met zichzelf en met zijn leven aan moet.

Dan gebeuren er een paar grote veranderingen die voor ontredding zorgen. Schmidt moet wel meebewegen, hij kan niet dezelfde man blijven. Hij gaat op reis met een camper.

We mogen getuige van zijn in de war zijn, van zijn besef hoe hij altijd heeft geleefd en dat hij dat zo niet langer wil. We gaan zien hoe hij verandert en open gaat. Het contact met zijn dochter wordt minder afstandelijk. Hij leert steeds beter luisteren. Je zou kunnen zeggen: Schmidt is niet langer dezelfde, hij is bezig zichzelf te worden.

Een toegankelijke film die uitnodigt voor nagesprek.

Bijdrage E3,-

Opgave verplicht bij M. Te Boekhorst; tel; 0640204093 of

via emailadres; vormingentoerustingoosthoek@gmail.com Wij vragen Qr code en handhaven de anderhalve meter. Tot aan zitplaats mondkapje op!

Zoektocht naar nieuwe ambtsdragers - 26 januari 2022

Aan het eind van dit seizoen is er een aantal ambtsdragers en vrijwilligers dat, na een ambtstermijn van 4, 8 of soms zelfs meer jaren, stopt met het ambtswerk van de Ontmoetingskerk.

Binnenkort starten we daarom weer met de zoektocht naar nieuwe ambtsdragers en vrijwilligers. U kunt ons hierbij helpen door namen door te geven van gemeenteleden die we zouden kunnen vragen voor een functie. In de Lichtbron, en op de website, vindt u een invullijst die u hiervoor kunt gebruiken. U kunt uzelf natuurlijk ook aanmelden. U kunt uw lijstje inleveren in de brievenbus van de kerk, bij uw wijkteam of op Hegedyk 40, 8401 BK.

Mailen naar scriba@ontmoetingskerkgorredijk.nl mag natuurlijk ook. Graag voor 13 februari 2022.

Met de al openstaande vacature houdt dat in dat we op zoek gaan naar: 1 ouderling scriba, 1 ouderling kerkrentmeester, 5 diakenen en 1 pastoraal medewerker.

Met een hartelijke groet, Bart van der Steege, scriba

[Klik hier om de invullijst te downloaden](#)

Ron's blog: Vakantieled - 20 januari 2022

Begin oktober. Twee weken vakantie in een chaletje. Heerlijk !

Op zaterdagavond gaan we op bezoek bij een eerdere buurvrouw van Marga. Zij had samen met haar man een landgoed in Frankrijk. Ze verhuurden appartementen die ze zelf helemaal verbouwd hadden, chambres d'hôtes en een yurt. Die yurt/joert (mongoolse tent) stond helemaal apart in een open veld. Wij hebben daar ook een paar keer een aantal vakantieweken in doorgebracht. Oók heerlijk. Hun hond liep daar voortdurend rond, een schat van een beest.

Maar net als wij werden onze kennissen een jaartje ouder en het schoonmaken en zorgen voor de gasten viel hen steeds zwaarder. Dus werd alles verkocht en ze verhuisden terug naar Nederland.

Door alle corona-perikelen waren we nog niet bij hen op bezoek geweest, maar nu kon het, en waren we bovendien in de buurt op vakantie. De lieve hond was meegekomen. En hadden ze nòg een hond. Een straathond uit Curaçao. Via één of ander bureau. Waarom niet eentje uit het asiel in Nederland, denk ik dan, maar wie ben ik? Wat je verhaalt is lekker. In dit geval: lief.

Nou, 'lief', daar zijn de meningen inmiddels over verdeeld. Want wat gebeurde er?

We zouden aan tafel. Marga ging nog even naar de wc, kwam de kamer weer binnen en wham! Vol ongeloof staarde ze naar haar rechteronderbeen. Daar zaten dus de tanden van het Curaçaose straathondje in. Het bloed liep eruit. Marga kon het niet bevatten. Ongelofelijk. Nog nooit had een hond haar gebeten! Ze heeft zelf honden gehad, is er totaal niet bang voor. En dan nu dit! De baasjes waren ook helemaal in shock. *Dat doet' ie anders nooit, hoor!* Hoe kon dit nu gebeuren?

Verscheidene tandafdrukken. Het bleef maar bloeden.

En zo kwam het dat we op zondagmiddag tijdens onze vakantie bij de spoedeisende hulp in het ziekenhuis van Emmen zaten voor een tetanusprik en antibiotica, ik dagen de wond op het onderbeen heb moeten desinfecteren en nieuwe pleisters moest plakken tot het bloeden eindelijk helemaal gestopt was. Toen was de vakantie ook voorbij.

Omdat de kennissen jaren in Frankrijk hebben gewoond, zijn ze nog nooit in Gorredijk op bezoek geweest. We hebben afgesproken voor half februari.

Ze nemen de honden mee....

Jezus zegt (Matth. 5: 39) dat wanneer je op de rechterwang wordt geslagen je ook je linker moet toekeren. Maar of dat ook geldt voor je linker onderbeen?

Ik geloof niet dat Marga dat van plan is.

Kerk weer open - 20 januari 2022

Gebaseerd op het advies en de aanbevelingen van de landelijke kerk naar aanleiding van de persconferentie van 14 januari jl. is besloten dat

- er tot een maximum van 50 mensen de kerkdienst kunnen bijwonen
- er van te voren gereserveerd moet worden dat kan via opgave@ontmoetingskerkgorredijk.nl of via ds. Lafeber vóór vrijdagavond 18.00 uur.
- een aantal liederen – ingetogen – gezongen kunnen worden

Verder wordt iedereen opgeroepen zich te houden aan de basisregels : bij klachten thuisblijven, 1,5 m afstand houden, het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen, enz.

Met inachtneming van alle basisregels zijn ook fysieke bijeenkomsten, zoals binnen het jeugdwerk, in het kerkgebouw weer mogelijk.

Kerkbalans 2022: Geef vandaag voor de kerk van morgen - 20 januari 2022

Kerkbalans 2022, nu ook digitaal

Januari, het begin van het nieuwe jaar, en tijd voor de jaarlijkse Kerkbalans.

Nu is het gewoon dat de enveloppen door de wijkouderling of wijkassistenten bij u thuis gebracht wordt en na een aantal dagen weer wordt opgehaald. Maar de Ontmoetingskerk gaat met zijn tijd mee en biedt vanaf nu de mogelijkheid om uw bijdrage voor de Kerkbalans digitaal op te geven / in te vullen. Rechts op deze webpagina vindt u een button. Wanneer u op deze manier uw bijdrage opgeeft zal uw emailadres bekend worden bij de administratie en wij kunnen deze dan koppelen aan uw gegevens in de ledenadministratie, dit volgens AVG regelgeving. Het is dan de bedoeling dat u volgend jaar de uitnodiging voor de kerkbalans 2023 per mail ontvangt en u geen brief (op papier) meer krijgt.

Als u uw bijdrage digitaal invult wilt u dan op de ontvangen enveloppe zetten "DIGITAAL" en deze weer (ongeopend) meegeven aan degene die hem ophaalt.

Voor vragen en andere zaken aangaande de financiële administratie van College van Kerkrentmeesters kunt u vanaf heden mailen naar finadm@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Namens het College van Kerkrentmeesters
