

**2023 - Overzicht Berichtenarchief van
website Ontmoetingskerk Gorredijk**



Inhoud

2023 - Overzicht Berichtenarchief van website Ontmoetingskerk Gorredijk	1
Filmavond 'Nomadland'	2
Ron's blog: Het verhaal van de verdwenen collectezak - 22 november 2023	2
Ontmoetingsdienst 9 december	3
Themadienst: Out of the Box 25 oktober 2023.....	4
Kerkendag 2023 16 oktober 2023	4
Bidstond - 3 oktober 2023	8
Oplossing foto puzzel - 4 oktober 2023.....	9
Zangmiddag - 6 december 2023	10
Regionale kerkendag op zondag 8 oktober 2023.....	10
Startweekend 2023 - 28 september 2023	11
8 okt. Kerkendag Raad van Kerken Gorredijk eo. - 26 september 2023.....	11
Zesdelige serie Geloofsopvoeding - 30 augustus 2023.....	12
Gemeenteavond 28 september 2023 - 30 augustus 2023	14
Nieuwe Classispredikant Protestantse Classis Fryslân – 14 juni 2023.....	14
Terugblik speurtocht - 30 mei 2023	15
Ron's blog: Wat de kerk kan leren van Feyenoord - 25 mei 2023.....	16
Speurtocht Hemelvaart & Pinksteren - 11 mei 2023.....	17
Open Deur Dienst Commissie stopt - 7 mei 2023	18
Koffie ochtend - 5 mei 2023.....	18
Paasontbijt 2023 - 28 april 2023.....	18
De nieuwe Paaskaars - 20 april 2023	22
Terugblik Bingo - 19 april 2023	22
Vrijwilliger voedselbank - 5 april 2023	22
Terugblik op de jeugddienst - 5 april 2023	24
Jeugdavond - 24 maart 2023.....	24
Gastvrij onthaal The Passion - 22 maart 2023	24

Mogelijkheid tot het opdragen van kinderen - 17 maart 2023.....	24
Ron's blog: IK VERTREK - 15 februari 2023	25
Vergaderen/activiteiten - 10 januari 2023.....	26

Filmavond 'Nomadland'

6 december 2023

Ron's blog: Het verhaal van de verdwenen collectezak - 22 november 2023

Er was eens, een poos geleden, een verdrietig collectezakje. Samen met zijn vriendjes hing hij in een rek in de kerk. Hij was verdrietig. Ze waren met velen. Maar zoveel mensen kwamen er helaas niet meer in de kerk dat alle zakjes nodig waren. Hij werd nooit meer gebruikt. *“Nooit kiezen ze mij meer uit”*, dacht het collectezakje verdrietig. *“Ze hebben mij niet meer nodig. Ik ben nutteloos”*.

Maar op een dag kwam er een vraag van anderen of ze voor hun kerkdiensten op vrijdagmiddag een collectezak mochten hebben. Dat mocht wel. De kerk had er toch meer dan genoeg. En zo kwam het dat het collectezakje toch weer dienst ging doen, eens in de 14 dagen, op de vrijdagmiddag.

Het collectezakje leerde: denk dus nooit dat je uitgerangeerd en nutteloos bent, want je zult zien dat je toch altijd nog wel van betekenis kunt zijn voor anderen.

Toen, op een dag, werd er een kerkdienst gehouden in het theater van het dorp. De diaken van dienst haalde een paar zakken uit de kerk, voor de collecte die zondag. In de week erna hing ze ze weer terug in het rek. Ze schrok. Er miste er één! Ze was er één kwijt! Hoe kon dat??

Ontsteld liep ze de hele route af die ze die zondagmorgen gelopen had, van de kerk naar het theater en weer terug, maar ze vond de collectezak niet. Ze nam contact op met het theater: *“hebben jullie ook een collectezak gezien ? ...zwart fluweel, twee houten handvaten?”*.... Nee, niet gezien.

Ze zocht het hele huis af, had ze hem onnadenkend ergens neergelegd?, ze keerde alles wel 10x ondersteboven, ze kon niks vinden. Ze nam contact op met familie en vrienden *..jullie een collectezak ?...* nee, ook niet. Ze ging naar de kringloopwinkel of hij daar misschien terecht was gekomen...ook niet.

Ze kon er niet van slapen, nachtenlang lag ze te woelen in haar bed. En als ze dan eindelijk in slaap viel kreeg ze de meest verschrikkelijke dromen: Een horde collectezakken kwam donker en dreigend, steeds groter worden op haar af: waar is ons vriendje? **Waar is ons vriendje?? WAAR IS ONS VRIENDJE???**

En vervolgens werd ze opgeslokt in het grote zwarte gat van één van de collectezakken. Verschrikt en badend in het zweet werd ze dan wakker.

Ze nam een besluit, er zat maar één ding op: alles eerlijk opbiechten. Dat deed ze, de volgende vergadering. *“Ik ben een collectezak kwijt geraakt. Ik heb gezocht en gezocht, maar niet terug kunnen vinden, er mist er nu één in het rek”*.

“Er mist al tijden één in het rek”, kreeg ze als antwoord, *“die doet dienst op vrijdagmiddag”*.

“Echt waar??” Echt waar..

Er viel een grote last van de schouders van onze diaken en zichtbaar opgelucht ging ze na de vergadering naar huis.

*een mens lijdt dikwijls 't meest
door het lijden dat zij vreest
doch dat nooit op komt dagen..*

En onze diaken leefde weer gelukkig.
.....en hopelijk ook lang.....

Ontmoetingsdienst 9 december

Zaterdag 9 december om 19.00u ben je van harte welkom bij de Ontmoetingsdienst, georganiseerd door de jeugd van PUBercafe en CJV. Dus geen jeugddienst voor alleen jeugd, maar een ontmoetingsdienst voor iedereen. Het thema is 'Op reis'. De jeugd zal op verschillende manieren meewerken in de dienst. Je bent van harte welkom!



Themadienst: Out of the Box 25 oktober 2023

Kerkendag 2023 16 oktober 2023

8 oktober was de dag waarop we sinds 4 jaar weer onbeperkt samen konden zijn. De kerkdienst in de Skans werd goed bezocht en wat was het fijn om weer met zoveel kerkgangsters uit onze regio bij elkaar te zijn. De pastores namen ieder een deel van de kerkdienst voor hun rekening. Het fietstoneelstukje van ds. Frans Willem Verbaas en ds. Piet Hulshof zette menigeen aan het denken, maar ook werd er gelachen.

Na de dienst was iedereen welkom in de Ontmoetingskerk voor de rest van het programma.

De goede doelen markt werd goed bezocht, de koffie met koek smaakte prima en bij de lunch waren alle klaargezette plekken bezet. Iedereen liet zich de soep en broodmaaltijd goed smaken. Er werd veel gepraat. Vanaf 13.00 uur was het tijd voor de workshops. Voor alle workshops waren er al aanmeldingen en gelukkig waren er nog meer mensen die besloten mee te doen. We hadden de kans dingen te doen die we niet vaak doen, zoals djembé trommelen graffiti spuiten, een kaars versieren, maar ook zingen, een wandeling maken en oude foto's bekijken. Iedereen is lekker bezig geweest en om 14.30 kwamen we bij elkaar om de resultaten van de workshops te zien en te ervaren. Wat hing er een heerlijke sfeer toen we samen zongen en de trommels zich lieten horen. Zo goed

om te zien dat voorbijgangers aangesloten waren en het slot getrommeld werd op de djembé en een Turkse trommel. We kunnen terugkijken op een geslaagde dag!









Bidstond - 3 oktober 2023

Ontmoetingsavonden 2023 - 12 oktober 2023



Dit jaar zijn de ontmoetingsavonden op **31 oktober en 2 november**. Je bent hierbij uitgenodigd voor één van deze datums.

We gaan verder met het thema van dit jaar:
Ga Mee!

Het programma bestaat dit jaar uit 4 onderdelen te weten:

- Bibliodrama – een bijbelverhaal uitbeelden
- Kennis spel – een spannende kwis rondom het thema
- Muziek – een lied instuderen
- Bijbels koken – liturgisch koken met ingrediënten met een bijbelse betekenis

We gaan er een weer een inspirerende en leuke avond van maken en rekenen op een enorme opkomst.

Oplossing foto puzzel - 4 oktober 2023**Ron's blog: Vakantie. Hoe zo? - 3 oktober 2023**

Afgelopen juni. Vier weken heerlijk vakantie. Hoezo heerlijk? Hoezo vakantie?

Er moest nog heel wat gebeuren in en rond het huis. Vooral in de garage. Die moest worden omgebouwd tot logeerkamer. Maar ook in de bijkeuken die inmiddels badkamer geworden was.

Eerste dag van de vakantie begon ik nog vol goede moed gipsplaten te sjouwen, op maat te snijden, vast te schroeven.

De volgende dag sauzen.

De volgende dagen.... muren plamuren, schuren, sauzen, behangen.

En de volgende dagen....vloerplaten op maat maken, laminaat leggen.

En de volgende dagen....plinten boven bevestigen, plinten beneden bevestigen.

En de volgende dagen.....verven.

Een waslijst aan klussen, en daarbij moet je bedenken dat ik twee linkerhanden heb.

Meestal had ik dan ook hulp. Maar ondanks dat en ondanks dat ik hele dagen, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat bezig was, schoot het niet erg hard op.

Sommige mensen schijnen het leuk te vinden, maar helaas heb ik opnieuw moeten constateren dat klussen niet bepaald mijn hobby is.

Maar het moest allemaal wel gebeuren. Dus ja..... wat doe je dan?

Heel mijn vakantie ging zowat op aan al dat kluswerk.

En het was nog lang niet klaar!

Gelukkig zijn we de laatste paar dagen nog wel naar onze jongste dochter op Ameland gegaan.

En toen was de vakantie over en kon ik weer 'gewoon' aan het werk.

Ik was er wel aan toe.

En nu is het oktober en heb ik twee weken vakantie.

Ik zie er wel een beetje tegenop.....

Zangmiddag - 6 december 2023**Regionale kerkendag op zondag 8 oktober 2023****We zullen doorgaan!**

Dat is het thema van de regionale kerkendag, die georganiseerd wordt door de voorgangers uit de regio en door de Raad van Kerken van Gorredijk en omstreken.

Er is **een gezamenlijk viering in de Skâns** aan de Loaijerstrjitte 2 te Gorredijk.

Deze gezinsdienst begint om **9.30 uur** en wordt geleid door de voorgangers uit de regio. Het is voor iedereen, of u zich nu thuis voelt in een van de kerken of niet. Het belooft iets moois te worden met onder andere medewerking van Signael uit Donkerbroek. Wat zou het mooi zijn als we de **Skâns** weer vol krijgen!

Na de dienst is er koffie, thee of fris in de Ontmoetingskerk aan de Schansburg 3 op loopafstand van de Skâns. Er is een goede doelenmarkt, waar kerkleden goede doelen waar zij actief voor zijn presenteren.

Om ongeveer **12.00 uur** kunt u aanschuiven aan een broodmaaltijd met verschillende soorten eigengemaakte soep.

Vanaf **13:00 uur** zijn er **workshops** georganiseerd. In principe allemaal in en rond de Ontmoetingskerk, maar bij slecht weer kan er uitgeweken worden naar de Pauluskerk aan de Compagnonsstrjitte 102A

U kunt kiezen uit één van de volgende activiteiten:

1. Instuderen gospel met Jan Andries Dijkstra
2. Creatief een kaars versieren o.l.v. Tytsia
3. Djembe workshop o.l.v. Mustafa Sec. Er zijn 20 trommels beschikbaar.
4. Wandeltocht door Gorredijk: Rinse Spits neemt je mee naar historische plaatsen en onderweg vertelt hij iets over de historie van de gebouwen.
5. Graffiti spuiten. (max 10 personen)
6. Oude foto's kijken uit onze regio op de beamer.

Wij willen graag met zijn allen afsluiten om **14.30** uur in de Ontmoetingskerk.

Meer informatie kunt u vinden op de site: www.raadvankerkengorredijk.nl

U kunt zich voor deze dag opgeven via e-mail of door de onderstaande invulstrook op te sturen of in te leveren bij de kerk. Graag ontvangen wij de opgaven vóór woensdag 4 oktober. Hartelijk dank!

Martine Zwaagstra Email: martinevansteinvorn@gmail.com

Joke Rudolphy, Nijewei 61, 8401 AL Gorredijk Email: jrudolphy@home.nl

_____Invulstrook_____

Naam: _____ uit _____

Ik kom alleen / met ____ perso(o)n(en).(*) Ik eet / Wij eten (*) graag mee.

Ik neem / Wij nemen (*) graag deel aan de volgende workshop:

(*) = doorhalen wat niet van toepassing is

Startweekend 2023 - 28 september 2023

Het was fijn om zo met elkaar het nieuwe winterseizoen te beginnen. We kunnen terugzien op een geslaagd weekend De prachtige zaterdagavond die was georganiseerd door de jeugd. *De Lingo bij de bonteavond was verrassend spannend, maar ook best lastig. Volgende keer maar even oefenen op 5, 6 of 7 letterige woorden. De Lingo werd afgewisseld met een paar mooie optredens, al liepen ze niet allemaal goed af. Buorfrou en Buorfrou moesten afscheid nemen. Met een lach en een traan. Tussendoor kon er ook gelachen worden om de moppen.*

De zondag met eerst het koffiedrinken met heerlijke baksels, een prachtige kerkdienst en daarna de bingo en het lekkere eten. Gelukkig was het even droog, zodat we wel de hamburgers konden bakken op de bakplaat buiten. Jammer dat de meditatieve wandeling niet door kon gaan vanwege het slechte weer. Maar daar komt een vervolg op. De opbrengst van de lingo, bingo en de collecte is ongeveer 450 euro!! Iedereen heel erg bedankt !!! Nog niet alles is geteld. Een prachtig bedrag dat ten goede komt aan Het Ronald mc Donaldhuis in Beetsterzwaag.

Ook willen we iedereen bedanken die op wat voor manier heeft meegeholpen om dit weekend te doen slagen. De bakkers en de koks, iedereen die meehielp om alles klaar te zetten en weer op te ruimen. Ook de ondernemers uit Gorredijk die belangeloos de prijzen beschikbaar stelden, heel hartelijk bedankt!! Namens de startweekendcommissie

8 okt. Kerkendag Raad van Kerken Gorredijk eo. - 26 september 2023

Op zondag 8 oktober is de kerkdienst is in de Schâns, aanvang 9.30 uur

Voorgangers uit de regio.

M.m.v. Gospelband Sinjael uit Donkerbroek

Thema : we zullen doorgaan !

Na afloop koffie/thee in de Ontmoetingskerk, lunch, workshops tot ong. 14.30 uur

Zesdelige serie Geloofsopvoeding - 30 augustus 2023

In zes weken hebben we in de nieuwsbrief elke keer bij een ander thema stil gestaan rondom de opvoeding van kinderen in het geloof. Hier vind je alle zes afleveringen op een rij.

Deel 1: Peuters

Geloofsopvoeding is verweven in het dagelijks bezig zijn. Tijdens een autoritje, in gesprekken aan tafel, tijdens het spelen in de zandbak, in de verwondering van een bloem, in een lach van geluk en een traan bij het ruzie maken. Geloofsopvoeding beperkt zich niet alleen tot ouders, maar ook grootouders, vrienden en familie en gemeenteleden spelen hierin een rol. Vaste rituelen zijn voor een peuter een houvast en een manier om later op terug te vallen. Hierbij kun je denken aan Bijbelverhalen voorlezen en christelijke feesten samen vieren.

Je vindt [op deze website](#) nog 6 concrete tips voor geloofsopvoeding met peuters.

Deel 2: Pubers

Herken je dit gevoel? Alsof de puber in een totaal andere wereld leeft dan jij. Het lijkt alsof jullie elkaar niet meer begrijpen. En als het gaat om geloof en de kerk: Pubertief brengt opeens in dat God onmogelijk kan bestaan en weigert mee te gaan naar de kerk. Pubers kunnen abstract denken, thema's vanuit verschillende perspectieven bekijken en kunnen complexe thema's aan. Daardoor gaan pubers allerlei waarden en overtuigingen die ze als kind meegekregen hebben, kritisch wegen door de discussie aan te gaan. Richting opvoeders, zoals ouders en clubleiding, lijkt dit op 'ertegenaan schoppen'. Maar op deze manier bevragen ze de ander en wegen af of deze waarden en overtuigingen van de ander ook waardevol voor henzelf is. Zo ontwikkelen ze hun eigen identiteit. Op de website van Youth For Christ staat [een gratis ebook voor ouders met de titel '\(P\)ubergeschied'](#), over hoe jij als ouder van invloed bent op je puber.

Deel 3: Schoolkinderen

Kinderen in de basisschoolleeftijd vinden het leuk om nieuwe dingen over God te leren of om meer te weten over de tijd waarin de Bijbel zich afspeelt. Vaak worden ze zich er in deze leeftijdsfase van bewust dat het er bij vriendjes en vriendinnetjes thuis anders aan toegaat dan bij hen. En ontdekken ze dat andere kinderen niet in God geloven of een ander geloof hebben.

En schoolkinderen beginnen metaforen steeds beter te begrijpen. Denk samen eens na over metaforen die in de Bijbel voorkomen, zoals 'water', 'lam' en 'hart'. Wat wordt ermee bedoeld? Wees je ervan bewust dat zeker jongere kinderen uit zichzelf een metafoor nog letterlijk nemen. Dat geldt ook voor bijbelteksten: een dal vol doodsbeenderen of God als een verterend vuur zijn dan angstaanjagend! Leg metaforen goed uit.

De [Samenleesbijbel Junior](#) en de [Samenleesbijbel](#) sluiten aan bij bovenstaande ontwikkelingen.

Deel 4: Aandachtige Waarnemer

Als opvoeder (in het gezin, kerk of school) ben je een belangrijke spil in de geloofsopvoeding. Het [boek 'Nooit meer een kleurplaat'](#) beschrijft dat je 3 rollen voor jezelf kunt ontdekken. Deze 3 rollen gaan samen op en houden elkaar in evenwicht. Als Aandachtige Waarnemer kijk en luister je met aandacht naar kinderen en neem je het kind echt waar. Je komt eerdere ervaringen met een Bijbelverhaal of onderwerp op het spoor. Je ontdekt hun voorkennis en overtuigingen. Je leert zo hun eigen aanknopingspunten kennen; je ziet waar ze enthousiast van worden. Ben je komende week in de gelegenheid; kijk en luister dan eens goed naar een kind. Wat zie je? Wat vindt het kind leuk? Wat houdt het kind bezig? Wat doet het kind graag?

Deel 5: Betrokken reisgenoot

Naast de aandachtige waarnemer vervul je ook de rol van betrokken reisgenoot. Het lezen van de Bijbel en het geloof ontdekken is een soort reis. Je loopt samen met het kind/de kinderen op, om zo samen verder te komen. Je bent dus zelf ook reisgenoot en tegelijkertijd de begeleider. Je geeft ruimte aan samen denken en uitwisselen van ideeën, vragen en opvattingen rond de Bijbel en geloof. Je gaat samen op zoek naar antwoorden. Als kinderen voelen dat wat zij zeggen en wat jij zegt, van evenveel waarde is, zal het hen stimuleren om volop mee te doen en te denken.

Heb je weleens iets ontvangen van een kind toen jullie samen met de Bijbel en geloof bezig waren? Wat was dat?

Deel 6: Inhoudelijke gids

De derde en laatste rol, je bent een inhoudelijke gids. Je reikt kinderen nieuwe inhoud aan, en je maakt zo betekenisvolle ontdekkingen mogelijk. Nieuwe kennis is voor hen een opstapje om verder te denken. Het is de kunst om nieuwe informatie aan te reiken op de momenten die daarom vragen. Als aandachtige waarnemer en betrokken reisgenoot voel je aan wanneer je de inhoudelijke gids wordt. Dit aanreiken van nieuwe kennis kan in de vorm van korte weetjes. Bijvoorbeeld de betekenis van een Bijbelse naam, of informatie over de tijd van de Bijbel.

Je kunt natuurlijk niet alles weten. Je kunt het ook samen met de kinderen opzoeken, of je zegt dat je er later op terug komt. Kinderbijbels met weetjes en themapagina's zijn een bron van weetjes en nieuwe kennis.

Wil je de geloofsontwikkeling van alle leeftijdsfasen uitgebreider nalezen? Je vindt [op de website van de PKN een overzicht](#).

Gemeenteavond 28 september 2023 - 30 augustus 2023**Nieuwe Classispredikant Protestantse Classis Fryslân – 14 juni 2023**

De Protestantse Classis Fryslân heeft ds. Riemer Praamsma (55) uit De Knipe benoemd als nieuwe classispredikant. Op 1 september 2023 zal hij zijn werk beginnen. De ambtstermijn is vijf jaar, met de mogelijkheid deze met vijf jaar te verlengen.

Op woensdag 7 juni heeft de Classicale Vergadering van de Protestantse Classis Fryslân ds. Riemer Praamsma, op dit moment predikant van de Protestantse Gemeente Tjalleberd – De Knipe, benoemd tot nieuwe Friese classispredikant. Riemer Praamsma volgt per 1 september a.s. ds. Wim Beekman (66) uit Koudum op die 1 september met emeritaat gaat.

De classispredikant is de geestelijk leider van de classis, de regionale kerkvergadering van de Protestantse Kerk in Friesland. Hij is ook het gezicht van de classis naar de omstreeks 230 Friese protestantse gemeenten en de ongeveer 200 voorgangers, predikanten en kerkelijk werkers van deze gemeenten. Daarnaast representeert hij de classis naar de media en naar burgerlijke organisaties. De voornaamste taak van de classispredikant is het bezoeken van, het onderhouden van contact met voorgangers en gemeenten, en hen met raad en daad terzijde staan. Ook geeft hij gestalte aan het toezicht van de classis op gemeenten en ambtsdragers.

Riemer Praamsma (55) heeft ruim 25 jaar ervaring als gemeentepredikant in Friesland. Hij diende achtereenvolgens de Gereformeerde Kerk van Suameer en de Federatieve Gemeente van Jutrijp-Hommerts, de Protestantse Gemeenten van Hardegarijp, van Easterein en van Tjalleberd – De Knipe. Ds. Praamsma woont vanaf 1995 in Friesland, en verstaat de Friese taal.

In het bovenplaatselijk kerkenwerk heeft ds. Praamsma een ruime ervaring. Hij was preses van de classis, en is tot op heden als visitator lid van het Classicaal College voor de Visitatie. Ook was hij bestuurslid van de Nederlandse Bond van Predikanten.

Op zondagmiddag DV 3 september 2023 zal ds. Praamsma in de Martinikerk van Franeker bevestigd worden als classispredikant. In dezelfde dienst zal ds. Beekman afscheid nemen.

Contactgegevens ds. Riemer Praamsma:

ds@riemerpraamsma.nl

0513-438636 (vervalt per 1 september 2023) 06-51594961 (vervalt per 1 september 2023)

Terugblik speurtocht - 30 mei 2023

Verspreid over het Hemelvaart- en Pinksterweekend hebben zo'n 14 groepjes de speurtocht gedaan, naar schatting zo'n 45 personen. We hebben veel positieve reacties gekregen. Hier nog een aantal foto's.



Ron's blog: Wat de kerk kan leren van Feyenoord - 25 mei 2023

Ik ben een Rotterdamse jongen. Als ventje van een jaar of 8 was ik al supporter van Feyenoord. En dat gaat nooit over. Al ben ik niet heel fanatiek. Ik kijk alleen wedstrijden in samenvatting. En alleen als ik weet dat Feyenoord gewonnen heeft. Maar als Ajax verliest kijk ik zeker. Kinderachtig misschien, maar dan kruipt het Rotterdamse bloed toch waar het niet gaan kan. Geen beter vermaak dan leedvermaak. Daar moet je als bepaald niet verwenne Feyenoordfan het van hebben.

Trouw

Want als Feyenoordsupporter moet je wel incasseringsvermogen hebben. Hoe vaak zijn 'wij' niet de onderliggende partij geweest de afgelopen jaren ten opzichte van Ajax en PSV? Maar dit jaar was het dan eindelijk weer eens zover: kampioen! Gelukkig hebben we er niet zo lang op hoeven wachten als de vorige keer, maar toch.. heel gebruikelijk is en blijft zo'n kampioenschap niet.

Daarom kan de kerk in sommige opzichten nog wel wat leren van de supporters van Feyenoord. Zoals trouw!

Kijk naar de verschrikkelijk zwarte bladzijde in de geschiedenis : 24 oktober 2010. Feyenoord krijgt van PSV een pak slaag : 10-0 !!

Maar laten de supporters daarna hun club in de steek ? Nee ! Drie dagen later, midden in de week, is er in de Kuip een wedstrijd tegen een onaantrekkelijke tegenstander, VVV. Maar de Kuip zit vol. Natuurlijk hebben ze lopen morren (om geen ander Rotterdams woord te gebruiken). Die 10-0 was verschrikkelijk. Maar ze waren er wel weer!

Als iets in de gemeente hen niet aanstaat, kunnen gemeenteleden soms ook morren. Dat mag, dat zal soms terecht zijn, maar dan hoop ik toch dat ze ondanks dat de gemeente trouw blijven.

Betrokken op elkaar

Had Feyenoord dit seizoen de beste spelers? Nee, maar ze vormden met elkaar het beste team. Ze vulden elkaar aan, waren bereid het op te vangen als een ander een fout maakte. Betrokken zijn op de ander, samen één zijn. Wat meer zou je van een christelijke gemeente kunnen vragen ?

Je mag er zijn

Heel rijk is Feyenoord niet. Veel geld om goede spelers aan te trekken was er aan het begin van het seizoen niet. Men kon slechts spelers halen die niet echt in de belangstelling stonden bij de 'grote' clubs. De 'mindere' spelers. Voor hen was er bij Feyenoord plaats. En daar konden ze zichzelf ontwikkelen.

Zo moet de kerk toch ook zijn. Een plaats voor iedereen. Ook voor hen die zichzelf 'minder' waard achten. Een plaats waar iedereen zichzelf mag zijn en tot (geloofs)ontwikkeling kan komen.

Geef de jeugd een kans

Vanwege het weinige geld moesten er ook jeugdspelers worden opgesteld. Ook die konden zich op deze manier ontwikkelen en van waarde zijn voor de club. Dat weet de kerk dan ook weer: een goede jeugdopleiding is van het grootste belang.

Toekomst

Hoe ziet de toekomst er uit? Trainer Arne Slot blijft. Daarom mogen 'we' zelfs voorzichtig hopen op prolongatie van de titel.

Hoop is van wezenlijk belang voor een Feyenoordsupporter.

En – zij het op een ander vlak – ook voor een gelovige.

(naar een idee van Jeffry Schipper)

Speurtocht Hemelvaart & Pinksteren - 11 mei 2023

Beleef het verhaal van Hemelvaart en Pinksteren tijdens de speurtocht. Vanaf donderdag 18 mei tot en met maandag 29 mei speur je wandelend of fietsend naar kokers en kistjes met opdrachten. Zo vind je de code voor de schatkist op de eindlocatie.

Aanmelden voor de speurtocht is niet nodig. Je start de speurtocht op de dag en tijd die jou/jullie het beste past.

Praktische zaken

De speurtocht Hemelvaart & Pinksteren (lengte 3,5 km) start en eindigt bij basisschool De Treffer in Gorredijk. Hier wijst de route zich verder, door middel van coördinaten. De route gaat langs 9 locaties. Op iedere locatie vind je een koker die een stuk van het verhaal en een opdracht bevat. Alle antwoorden van de opdrachten vormen een code waarmee je op de eindlocatie de schatkist kunt openen. De speurtocht is geschikt voor alle leeftijden.

Met je huishouden, vrienden en/of familie kun je de speurtocht op je eigen tijd zelfstandig volgen.

In het kort:

Wanneer? vanaf 18 t/m 29 mei

Startlocatie Basisschool de Treffer, Gorredijk

Hoe? D.m.v. coördinaten en kokers met opdrachten

Nodig? Mobiele telefoon met internet, Google Maps (of andere kaartenapp), pen.

Open Deur Dienst Commissie stopt - 7 mei 2023

Vanaf 1976 bestond er een Open Deur Dienst Commissie. In het begin sterk gebonden aan regels. Gereformeerd en Hervormd moesten gelijk vertegenwoordigd zijn. Je zou kunnen zeggen dat zij een eerste samen op weg commissie waren. Het waren avonddiensten die goed bezocht werden.

Geleidelijk werd de commissie actiever en bereidde ze de dienst met de voorganger voor.

We kregen meer vrijheid er kwamen meer gewaagde thema's zoals over de schepping, maar ook een dienst zonder voorganger of met een lekenpreek. Een dienstvullend programma stond bijna elk jaar op het programma.

De laatste jaren zagen we steeds meer dat de Open Deur Dienst niet meer de bijzondere dienst van het begin was. De diensten werden niet méér bezocht dan andere diensten en er kwamen meer bijzondere/ thema vieringen in onze kerk.

Geleidelijk ontstond het gevoel dat we niets meer toevoegden aan het gevarieerde aanbod in de Ontmoetingskerk. Daarom hebben we besloten te stoppen.

De viering op 7 mei was dus niet voorbereid door de commissie. Toch was het een bijzondere dienst omdat Ruwan van der Iest voorging in deze dienst. Hij is opgegroeid in Gorredijk en dit was de eerste keer dat hij in de Ontmoetingskerk op de kansel stond.

Iedereen die ooit een rol speelde in de Open Deur Dienst Commissie bedankt en ook de vaste bezoekers bedankt voor uw aanwezigheid en bijna altijd positieve geluiden. Rinse Spits, Hillie de Vries, Jantsje Claus, Renny van der Wal en Joke Rudolphy.

Koffie ochtend - 5 mei 2023

Als kerk willen we graag een ontmoetingsplaats zijn voor mensen. Daarom wordt er 2 x keer per een maand koffieochtend gehouden op woensdagochtend.

Vanaf 10.00 tot 11.30 uur staan dan de deuren van de kerk open voor wie maar even binnen wil lopen voor een kop koffie en een praatje.

Eerstvolgende datum zijn: 28 juni, 12 juli, 26 juli, 9 aug., 23 aug., 6 sept., 20 sept., 4 okt., 18 okt.

Wees welkom in uw Ontmoetingskerk!

Paasontbijt 2023 - 28 april 2023

Wat was het mooi om met meer dan 50 personen samen te zijn op paasmorgen voor het ontbijt. De tafels feestelijk gedekt in paassfeer. Allerhande brood: feeststol, suikerbrood en diverse klein brood en natuurlijk een vers gekookt eitje ontbrak niet. Het was een gezellig geroezemoes van alle aanwezigen van jong tot oud. Om 9.30 uur hielp iedereen

om snel af te ruimen zodat de dienst om 10.00 uur kon beginnen.

We kijken terug op een geslaagd samen zijn.

Met dank aan de plaatselijke supermarkten en de warme bakker van Gorredijk Zie ook de foto's





De nieuwe Paaskaars - 20 april 2023

Hij staat al weer bijna 2 weken in de kerk. De afbeelding op deze kaars is gekozen om het thema Vrede.

Allereerst het Chi-Rho kruis (P en X) op de kaars staat voor Pax Christus (Vrede Christus). Met de Alpha en de Omega boven en onder het kruis, Christus is erbij betrokken

Daaronder de afbeelding in de vorm van 5 hartvormen die met elkaar verbonden zijn. Zij verbeelden de liefde en hoop van de bewoners van de 5 wereldcontinenten voor eeuwige vrede. De actualiteit leert ons dat de wereldvrede nog ver weg is helaas.

Terugblik Bingo - 19 april 2023



Op zaterdagavond 15 april organiseerde de jeugd van PUBercafé een bingoavond. Op de avond zelf waren de bingokaarten te koop voor € 2 per stuk. De prachtige opbrengst van 496 euro is voor het kamp van de jeugd.



De avond begon om 19.30 uur en er hebben ongeveer 60 mensen meegedaan. Bij binnenkomst was er koffie en frisdrank gesponsord door Poiesz. De jeugd van het PUB-ercafe las als een geoliede machine, om de beurt een ronde de nummers voor. Het is altijd weer spannend als je nog één vakje moet, maar de meeste prijzen gingen er vlot uit en de laatste prijzen zijn verloot. Een keer leek het een valse bingo, maar dat was vals alarm, want een balletje zat niet goed in het vakje. Uiteindelijk een heel geslaagde avond.

Alle sponsoren bedankt:

Poiesz – Daan's drogist – Tuindorado – Etos – Blokker – Bouwkern Hamstra – By Bauk – Cuvi – Kruizinga – Primera – Planteyn

Vrijwilliger voedselbank - 5 april 2023

Beste mensen,

Zoals u bekend zal zijn, verstrekt de Voedselbank Opsterland kosteloos levensmiddelen aan huishoudens die financieel niet of nauwelijks in hun levensonderhoud kunnen

voorzien. Tegelijkertijd proberen we verspilling van voedsel tegen te gaan. Door een verbeterde logistiek en korting acties op producten die tegen de verkoopdatum aan zitten, krijgen we van de supermarkten minder producten binnen. Daarnaast is het aantal cliënten bij onze Voedselbank het afgelopen jaar bijna verdubbeld.

Gelukkig zijn verschillende supermarkten bereid zo nu en dan een actie voor de voedselbanken te organiseren. Klanten kunnen extra producten kopen, die naar de plaatselijke voedselbank gaan, of een bedrag doneren.

Belangrijk is, dat de klanten daarop geattendeerd worden. Gebleken is dat de respons vele malen groter is als voedselbanken tijdens de winkelactie aanwezig zijn om de klanten op de winkelactie te attenderen.

Daarom is Voedselbank Opsterland op zoek naar vrijwilligers die zo nu en dan een paar uur in een supermarkt willen staan om ons te helpen.

Uit concurrentieoverwegingen willen supermarkten niet eerder dan ca. 6 weken van tevoren bekend maken wanneer ze een winkelactie voor een voedselbank gaan houden. Als een planning op die termijn voor u geen bezwaar is, dan zou het fijn zijn dat u een keer wilt meewerken aan een winkelactie.

Wat betekent uw toezegging in de praktijk?

Zodra de data van een winkelactie bekend zijn, neemt de coördinator in het bestuur van Voedselbank Opsterland contact met één van de deelnemende organisaties op met de vraag, of ze een bepaalde vrijdag en/of zaterdag willen verzorgen. Deze dagen zijn juist belangrijk omdat dan veel klanten in de winkel komen. Binnen uw eigen organisatie kijkt u, of er vrijwilligers zijn die mee willen doen aan die winkelactie om de voedselbank te helpen. Lukt het niet om voldoende vrijwilligers te vinden, dan zal het bestuurslid van de Voedselbank een andere organisatie vragen te helpen. Doet u mee, dan krijgt u daarna verdere detailinformatie over het 'hoe' en het 'wat' van de actie.

Kost het veel tijd?

We hebben meestal zo'n zes winkelacties per jaar. Hoe vaak u gevraagd wordt, is afhankelijk van het aantal organisaties dat deel neemt. De ervaring leert dat het handig is, dat vrijwilligers om de 2-3u. worden afgelost! Eén vrijwilliger kan het doen, maar het is natuurlijk gezelliger met z'n tweeën in de winkel te staan!

Als u bereid bent een keer mee te werken aan een winkelactie, dan horen we dat graag. Telefonisch kunt u zich aanmelden bij Gepke Geerligts, die u ook voor nadere informatie kunt bellen (tel. 06-38890118). Mailen kan natuurlijk ook: secretaris@voedselbankopsterland.nl.

Met vriendelijke groet,

namens Voedselbank Opsterland, Jan Sijtsema, secretaris

Terugblik op de jeugddienst - 5 april 2023

Zaterdagavond 1 april, nee, het was geen grap, er was echt een jeugddienst. Omdat het woord 'dienst' de PUBers wat ouderwets in de oren klonk, hebben we het de naam 'jeugdavond' gegeven. Maar net zoals bij een dienst, was iedereen welkom!

Het grootste deel van PUBercafe was vertegenwoordigd en er schoven ook gezellig een aantal tieners van club aan. Met zo'n 50 personen hebben we op deze 1 april avond enorm gelachen!

De band heeft 2 liederen gespeeld; 'Child of Love' van We the Kingdom, en 'Wherever We Go' van Trinity. En de Kahoot! werd gepresenteerd door 2 jongens van het PUBercafe.

En wat hebben we gelachen, en ons verbaasd, over de goocheltrucs van Elmar Hofstee. Hij nam ons mee op onderzoek waar in de Bijbel humor voorkomt. Er kwamen diverse verhalen voorbij! Ten slotte maakte hij een mooie brug naar Pasen. Want het verhaal van Jezus zijn kruisdood en opstandig is niet om te lachen, maar om respectvol mee om te gaan.

Je kunt de dienst nog terugkijken via [Kerkomroep.nl](https://kerkomroep.nl). Een aanrader voor ieder die er niet bij was!

Jeugdavond - 24 maart 2023

Zaterdagavond 1 april begint om 19.00u de jeugdavond voor alle jeugd van Gorredijk e.o.

Op deze avond is er een goochelaar, we spelen Kahoot, we luisteren naar liederen en we gaan vooral veel lachen, want het thema is: HUMOR!

Na afloop is er fris met chips, om nog even gezellig na te kletsen.

Neem je vrienden mee, want we maken er een toffe avond van!

Alle informatie vind je op de poster hieronder.

Gastvrij onthaal The Passion - 22 maart 2023

Mogelijkheid tot het opdragen van kinderen - 17 maart 2023

Er wordt binnen de kerken verschillend gedacht over de doop: kinderdoop of volwassendoop?

Ook binnen de Protestantse Kerk in Nederland leven er verschillen in opvatting. Hoewel de kerk met beide benen in de traditie van de kinderdoop staat, biedt het dienstboek van de kerk ook ruimte voor het aan God opdragen en zegenen van zuigelingen. In sommige protestantse gemeenten is een dubbele dooppraktijk gegroeid. Gemeenteleden kunnen

hun pasgeborenen opdragen of laten dopen. Die mogelijkheid was er tot nu toe niet in onze gemeente.

De kerkenraad heeft zich bezonnen op de bijbelse wortels en betekenis van de (kinder)doop en heeft geconstateerd dat zowel in de bijbel als in de vroege kerkelijke traditie kinderdoop en volwassendoop naast elkaar voorkomen. Daarom heeft de kerkenraad in haar vergadering van 28 februari besloten om de mogelijkheid te geven tot het opdragen van kinderen. Bedoeld voor ouders bij wie er, om wat voor reden dan ook, bezwaren leven ten aanzien van de kinderdoop. De kinderdoop blijft voor ons het uitgangspunt. Daarom wordt het opdragen van kinderen niet aangeboden als een gelijkwaardig alternatief van de doop, maar kan het plaatsvinden op nadrukkelijk verzoek van ouders.

Het opdragen is dan ook niet hetzelfde als de doop, alleen dan zonder water. Het is een ander ritueel. Er worden geen vragen gesteld die lijken op de doopvragen.

Praktisch gezien betekent het dat ouders hun kind in het midden van de gemeente brengen. De naam van het kind wordt uitgesproken voor het aangezicht van God en de gemeente, er wordt een dankgebed uitgesproken voor dit nieuwe leven en voorbede gedaan voor de ouders en hun kind, dat het mag opgroeien in Gods genade en onder Zijn zegen.

In de hoop uiteraard dat het kind dan later zelf de stap naar het belijden van het geloof en de doop zal zetten.

Ron's blog: IK VERTREK - 15 februari 2023

Al jaren is er op TV een programma dat 'ik vertrek' heet. De camera volgt Nederlanders die de hectiek in Nederland willen ontvluchten en gaan emigreren.

Meestal naar Frankrijk of Italië. Om daar een bed&breakfast te beginnen. Je blijft je verbazen. Ook als doorgewinterde kijker. Ze gaan naar Frankrijk maar spreken geen woord Frans. Het huis hebben ze ooit in 10 minuten bekeken. Ze hebben geen idee hoe het in het andere land zit met hypotheekverstrekking, met vergunningen en worden vervolgens geconfronteerd met de nodige tegenslagen. Als ze na weken toch de sleutels overhandigd hebben gekregen en ze betreden het huis blijkt het een bouwval. Het dak is lek. De riolering verstopt. De elektriciteit stamt uit het jaar 0. En als ze dan twee linkerhanden hebben moeten ze een buitenlandse aannemer inhuren. Meestal hebben ze daar in het begin "een goed gevoel" over. Dat gevoel blijkt meestal niet te kloppen. En vele maanden, frustratie, en geldverlies later moet er een andere aannemer komen of moet men het uit – letterlijk – armoede zelf gaan doen. Ze dachten de verbouwing in een paar maanden te kunnen doen, maar vaak duurt het véél en véél langer.

'Ik vertrek' : héérlijke televisie om lui onderuit op de bank met een zak chips je steeds weer te verbazen over zoveel domheid.

Tot zoiets op kleinere schaal jou zelf overkomt. We kochten een huis voor onszelf. We spraken de taal, dat scheelde.

We hadden het bekeken en waren het erover eens dat er wel het één en ander verbouwd moest worden. Met twee linkerhanden en aannemers die het allemaal verschrikkelijk druk hebben. Maar geen nood: onze schoonzoon (zzp-er en twee rechterhanden) zou het leeuwendeel voor zijn rekening nemen.

Drie maanden. Dan zou de verbouwing wel klaar zijn en zouden we kunnen verhuizen. Maar toen kwamen de tegenslagen. Een wespennest, boktor, houtworm, een lek dak. Leveranciers die máánden later pas zouden kunnen leveren. En als we weer eens ergens tegen aan liepen, de vraag: zullen we dit dan ook maar vernieuwen? En steevast was het dan: laten we het maar doen, we zijn nu toch bezig, beter in één keer goed. Met gevolg: maanden later dan gepland uit armoede toch maar verhuisd, al is het huis nog lang niet af.

En dus zie ik me nu genoodzaakt om met mijn twee linkerhanden zelf wat te doen. Zodra ik de schroevendraaier, boor of hamer pak houdt Marga haar hart vast, maar gelukkig heb ik ook nog wel de nodige – noodzakelijke – hulp.

Gemeenteleden vragen mij nu geregeld: jullie hebben een huis gekocht, dus jullie blijven in Gorredijk wonen?

Wat dacht je? Deze ellende wil ik niet nog een keer meemaken.

Ik vertrek niet meer.

Vergaderen/activiteiten - 10 januari 2023

Froukje Jongsma beheerder/ koster van het kerkelijk gebouw gaat vanaf januari 2023 voor de helft minder werken. In het weekend is Froukje vrij.

Communiceren via koster@ontmoetingskerkgorredijk.nl. Froukje verzorgt géén koffie zowel overdag als 's avonds en door haar worden géén zalen ingericht. Van de gemeenteleden wordt meer zelfwerkzaamheid verwacht zoals:

- Iedere groep dient zelf de geplande activiteit/vergadering minimaal een week vooraf in de agenda te noteren met aanvangstijd, aantal personen, naam contactpersoon en telefoonnummer.
 - Wijzigingen of afzeggingen zo snel mogelijk doorgeven.
 - Bij vergaderingen en overige activiteiten zelf koffiezetten en daarna opruimen.
 - De zaal naar eigen inzicht inrichten en na afloop in oorspronkelijke opstelling achterlaten.
 - Vaatwasser controleren ontruimen en of inruimen.
 - Het gebouw netjes achter laten en afsluiten.
-